

DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op www.denieuwetoneelbibliotheek.nl.

De rechten, inclusief en met name de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten bij de auteur en het is dan ook verplicht om voor elke vorm van uitvoering toestemming bij de betreffende schrijver aan te vragen. Voor elke schrijver is het van groot belang om te weten of zijn teksten worden uitgevoerd, dus neem alstublieft bij elke lezing, encenering, bespreking in het onderwijs e.d. even contact op met de auteur! Het contact adres voor deze tekst is:

Schrijver	Miriam Boolsen
Titel	Opedroogde verhaallijnen
Jaar	2010
Uitvoering	

Copyright (C) 2010 by Miriam Boolsen

MIRIAM BOOLSEN

OPGEDROOGDE VERHAALLIJNEN

tekst voor drie ontslagen soapactrices

OPGEDROOGDE VERHAALLIJNEN

1.

(binnenkomst)

Voorwaarts mars!

er zitten twee kikkers aan de rand van een glaasje water

komt er een derde kikker uit het water

zegt ie

ik heb ook een oma

ik ook

ik ook

ik ook

OPGEDROOGDE VERHAALLIJNEN

2.

we zijn gekomen met spataders en miskramen

met scheefstaande tanden en verziende ogen

we zijn gekomen

klotenlikkers

hoerenlopers

droogneukers

om te zeggen dat het leven MOOI is

we staan erop

we eisen dat

we zijn gekomen om op krijtstreepjes te stappen

we zijn gekomen om degene die straks gaat vallen weer op z'n benen

te helpen

hopla overeind

daar ga je weer

we zijn gekomen om twee en twee weer vier te laten worden

we weten dat het zo hoort

en zo gaat het ook verdomme zijn

we zijn gekomen om iets te zeggen

we zijn gekomen om iets niet te zeggen

namelijk lik mijn reet

dat gaan we niet zeggen

we zijn gekomen om het goed te doen

en goed is niet slecht

3.

we zijn gekomen om ons blik te laten vallen op zij die betekenisloos

zijn

de overbodigen

de miserabelen

zij die bedonderd worden

wij weten hoe het is

wij vinden je niet belachelijk

wij staan je bij

wij luisteren

wij begrijpen

OPGEDROOGDE VERHAALLIJNEN

4.

we zijn gekomen om ons beter voor te doen dan we eigenlijk zijn

groter

vergevingsgezinder

maar god zal weten dat we dat niet zijn

eenmaal op onze tenen getrapt is onze woede van oudtestamentelijke

proporties

we zijn rancuneus

we zijn kleinzielig

geen wraak is ons te lelijk

te klein

we zullen tot ons uiterste gaan

we zullen je opzoeken in je dromen

we zullen je kastijden in je slaap

als een wagneriaanse walkure met vliegende haren zullen we je doen

rillen van de angst als een bange schooljongen die betrapt is met z'n

piemel in de koektrommel

dat je het maar weet

we zijn gekomen

ja verdomme we zijn gekomen

wacht even wat zei je daar

was dat een opmerking

wil je dat nog een keer zeggen

wat bedoelde je daarmee

we zijn hier niet op ons achterhoofd gevallen

is dat een potlood in je broekzak of herken je me gewoon niet

5.

we zijn gekomen om met onze handen boven het deken te slapen

we zijn gekomen

om dankjewel te zeggen

om beleefd te zijn

om nooit meer dan één koekje te nemen

om niet te praten met onze mond vol

om zelf ons bord naar de keuken te brengen

om die zelf af te spoelen

we zijn gekomen om met beschaafde stem te vragen of we de direct

eur mogen spreken

en wanneer het antwoord is dat hij in een belangrijke vergadering zit

en niet gestoord wil worden

dan zijn we gekomen om de deur open te trappen

net op het moment waarin hij klaarkomt in de mond van zijn trouwe

secretaresse

die geduldig inslikt en op hetzelfde moment voelt dat er achter haar

verstandskies nog een stukje filet americain is blijven plakken

we zijn gekomen om te luisteren

om te begrijpen

we zijn fair

we zijn redelijk

we zijn middle of the road

met ons valt te praten

wij begrijpen

wij zien in

6.

we zijn gekomen om overnieuw te beginnen

om te vergeten

om te zeggen zand erover

we zijn gekomen om te zeggen tegen dat meisje vanbinnen dat maar

steeds blijft huilen

houd je bek trut

zo kom je nergens

het is hier geen help-de-wereld-dag

je moet de mensen iets geven

je moet ze iets laten zien

ga je kunstje doen

ga op een been staan

draai rondjes

en lachen

zo ja

en vertel nu een leuk verhaal

er was ooit een heel mooi meisje

en ze kon rondjes draaien zo veel als ze maar wou

en ze kon ook heel goed zingen

lalala la la

en daarom vonden de mensen haar leuk

en ze was ook een goede kameraad

en een leuke moeder

en actrice

ze kon eigenlijk alles

tegelijk

geen wonder dat de mensen haar leuk vonden

o ik was nog vergeten om te zeggen dat ze natuurlijk ook een geweldi

ge minnares was

7.

we zijn gekomen om onze steun aan de grassprietten te betuigen

goed gedaan jongens

8.

zo is het wel genoeg

mag het hier even stil zijn

doodstil

nu nog afgaan

(retraite)

© Miriam Boolsen.