

DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op www.denieuwetoneelbibliotheek.nl.

De rechten, inclusief en met name de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten bij de auteur en het is dan ook verplicht om voor elke vorm van uitvoering toestemming bij de betreffende schrijver aan te vragen. Voor elke schrijver is het van groot belang om te weten of zijn teksten worden uitgevoerd, dus neem alstublieft bij elke lezing, encenering, bespreking in het onderwijs e.d. even contact op met de auteur! Het contact adres voor deze tekst is:

Schrijver	Jeroen Berg
Titel	The best of 'I did it my way'
Jaar	1994
Uitvoering	FACT / Oranjehotel / Jeroen Berg

Copyright (C) 1994 by Jeroen Berg

© Jeroen van den Berg 1994, alle rechten voorbehouden, inclusief en met name het recht van opvoering, vertaling, bewerking voor film/televisie en ander gebruik in de breedste zin van het woord. Voor de verwerving van de rechten kunt u contact opnemen met: Jerry Remkes, ctrl@worldmail.nl

THE BEST OF 'I DID IT MY WAY'
DERDE VERSIE
jeroen van den berg
maart 1994

SCENE 1

Van achter het decor horen we de volgende tekst door een megafoon:

Entertainer: En als ik dan zeg dat we zondig zijn. Dan zijn er soms mensen die zeggen. Ik heb geen zonden. Maar dat kan niet. Het is de aard van de mens dat hij zondig is. Ik heb vroeger ook geëxperimenteerd met drugs en alcohol en sex. Ik leidde een losbandig leven. Ik weet er alles van. Maar op een dag is daar verandering in gekomen. En daar wilde ik het vanavond over hebben. Terwijl u allemaal voorbij loopt. Dat is wat ik bedoel met een keuze maken. Het gaat allemaal zo snel in een stad als deze. Wordt je voor je het weet in allerlei zaken meegezogen. Dus sta ik hier. En blijf ik tegen jullie praten. Omdat ik hoop dat er een iemand luistert. Die dan straks naar huis gaat. En gaat nadenken. Want dat is wat ik zou willen. Mensen. Dat u er straks nog eens over nadent. Als u thuis komt. Dat geeft je rust. En is dat niet wat je zo hard nodig hebt. Rust. In een stad als deze. Die maar om je heen doordendert. Want in de bijbel staat: zij die in het leven sterven zullen in de dood niet sterven. Moeilijk hè. Ik zal het nog eens herhalen. Want in de bijbel staat: Zij die in het leven sterven zullen in de dood niet sterven. En zo is het. Mensen. Laat het toch los. En dan zeggen de mensen soms tegen me: 'Ko, God wil mij toch niet meer hebben. Ik heb al veel te veel gezondigd'. Maar dat is niet waar. Juist daarvoor is Jezus aan het kruis gestorven. Voor juist die mensen. En hij heeft al 99 stappen naar jou toe gedaan. Zet nou zelf die laatste stap. Er zijn hier in de stad wel twintig religies. Dat kan. Mensen. Laten we daar blij om zijn dat dat kan. Het is goed. We leven in een vrij land. Dus laten we daar in godsnaam blij om zijn. Maar als je nu denkt. Ik weet het niet. Met mijn religie. Ik blijf toch steeds dezelfde. Alles blijft toch steeds hetzelfde. Zodat je niet anders wordt. Dan moet je een andere religie nemen. Dat is de keuze die je kunt maken. En die keuze kun je maken mensen. Die keuze kun je maken.

SCENE 2

De Bruin zit in de kantine van een fabriek, het is 's nachts, hij eet z'n brood. Zoals hij met z'n broodbakje en z'n thermosfles omgaat lijkt het haast een ritueel. We horen op de radio een typisch nachtprogramma (voor hen die niet slapen kunnen maar wel willen, en hen die wel slapen kunnen maar nog niet willen)

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Hoog boven de Bruin zit de Man in het Hokje, die een krant leest en af en toe wat in z'n intercommicrofoon zegt. De Man in het Hokje schenkt geen aandacht aan de Bruin.

SCENE 3

Zelfde als 2, op een gegeven moment komt de Inspecteur binnen. hij heeft net zo'n broodbakje en thermosfles als de Bruin en gaat een tafeltje verderop zitten. Hij copieert de handelingen van de Bruin. De Bruin heeft dat na verloop van tijd in de gaten, er ontstaat een onwennig oogcontact.

Inspecteur: Hallo.

de Bruin zegt niets terug.

SCENE 4

De Bruin staart gespannen voor zich uit, raakt z'n brood niet aan. De Inspecteur is bij hem aan tafel komen zitten en eet zijn brood, alsof er niets aan de hand is.

Inspecteur: Ja ja. (leest het naamplaatje op de overal van Hans de Bruin) Hallo de Bruin. (geeft de Bruin een hand) Handig. Zo'n naamplaatje. Hebben wij niet.

De Bruin: Dan weet je niet hoe iemand heet. Bij jullie.

Inspecteur: Zo is dat.

De Bruin: Bij ons wel. (begint z'n brood te eten)

SCENE 5

De Bruin eet zijn brood, (De Inspecteur zit tegenover hem)

Inspecteur: Moet ik steeds weer bij je aan tafel zitten. Omdat je een man met ervaring bent. Levenservaring. Ik zie dat. Levenservaring.

De Bruin: Levenservaring.

Inspecteur: Jij weet hoe de dingen gaan. Hoe alles loopt. Ik bedoel.

De Bruin: Hoe alles loopt.

Inspecteur: Precies. Ik bedoel. Jij kan me de belangrijkste zaken geven.

De Bruin: De belangrijkste zaken.

Inspecteur: De dingen die je in ieder geval moet weten. Zeg

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

maar de hoofdpunten van het leven.

De Bruin: De hoofdpunten...

Inspecteur: Zoiets ja.

De Bruin: (geeft zijn laatste boterham) Hier.

Inspecteur: Ik...

De Bruin: Pak aan...

Inspecteur: Heb je geen...

De Bruin: Neem maar.

Inspecteur: Jezus. De Bruin.

De Bruin: Heb uw naaste lief.

Inspecteur: Dat bedoel ik. Dat soort dingen. Precies de Bruin. Heb uw naaste lief. Dat is iets. (schrijft het op in een boekje)

De Bruin: Het is je gegund.

Inspecteur: De Bruin. Geef mij de laatste boterham. Ik vind het fantastisch.

SCENE 6

De Inspecteur en de Bruin zitten samen aan het tafeltje, ze eten brood. Blijkbaar heeft de Inspecteur net iets grappigs vertelt, want ze lachen. De Entertainer komt op. De Inspecteur stopt direct met lachen en kamt snel z'n haar in model. De Entertainer komt bij hen aan tafel zitten.

Entertainer: Dat is dus de Bruin.

Inspecteur: Dit is de Bruin dus.

De Bruin: Juist. (stilte)

Entertainer: Stoor je niet aan mij.

De Bruin: Kennen jullie elkaar.

Entertainer: We kennen elkaar niet. Maar we zijn wel vrienden.

Inspecteur: Zonder vrienden ben je verloren.

Entertainer: Wat jij. De Bruin.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Normaal gesproken praat ik niet zo veel.

Entertainer: Dat is heel verstandig. Tenminste. Dat is mijn ervaring.

SCENE 7

De Bruin en de Inspecteur zitten aan het tafeltje en eten hun brood. De Entertainer probeert een foto van De Bruin te maken. De Bruin heeft het niet in de gaten.

Inspecteur: Lachen. De Bruin. Hij maakt een foto van je.

Entertainer: Dat moet je juist niet zeggen. Het gaat mij om de spontaniteit.

Inspecteur: Sorry.

De Bruin: Het hoeft niet jongens.

Entertainer: Ik hou van mensen. De Bruin. En daar maak ik dan weer foto's van. Dat is alles. Doe maar gewoon alsof ik er niet ben.

Inspecteur: Ontspannen de Bruin.

Entertainer: Niet in de lens kijken. Spontaan. Het moet spontaan. De Bruin. Gewoon spontaan.

Inspecteur: Spontaan. De Bruin. Ontspannen en spontaan. Lachen. Stil zitten. Even niet knipperen. Jezus. Rustig. De Bruin. Het is toch leuk. Als ze een foto van je maken. Nee. Niets doen. Gewoon. Zitten. Je kan toch wel gewoon zitten. Zo zie je er niet uit. Dit is geen Hans de Bruin. Lijk je wel een minister. Kom op. Hans.

De Bruin: Jongens. Ik...

Inspecteur: Prima. Zo blijven zitten. Prima. Niets doen. Gewoon blijven zitten. (stilte)

Entertainer: Nee. Laat maar. Te gewild. Het is het niet. Het is het gewoon niet. Jammer. Volgende keer beter.

Inspecteur: Jammer.

Entertainer: Ik krijg het er gewoon niet op. Niet zoals ik wil. Zoals het is. Rotcamera. Eer je alles hebt ingesteld is het moment al lang voorbij. Al lang. Sorry. De Bruin. Mijn fout.

De Bruin: Kan gebeuren.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

SCENE 8

(De Entertainer en de Bruin zitten samen aan het tafeltje.

Entertainer: Weet je nog. Hans. Dat je in de trein zat naar Den Haag. In 1953. Je had een sollicitatie.

De Bruin: Ik had een sollicitatie.

Entertainer: Juist. Weet je nog dat er een moeder met een kindje in de trein zaten. Een bankje verderop.

De Bruin: Dat zou best kunnen...

Entertainer: En dat jongentje op een gegeven moment door het gangpad liep.

De Bruin: Dat zou best...

Entertainer: En dat je lachte naar dat jongentje.

De Bruin: Ja...

Entertainer: En dat dat jongentje teruglachte.

De Bruin: Ja ja.

Entertainer: Je weet het nog Hans. Weet je het nog.

De Bruin: Ja ja.

Entertainer: Dat jongentje. Hans. (de Inspecteur komt op) Dat was hij.

De Bruin: Nee.

Entertainer: Echt.

De Bruin: Jij.

Inspecteur: Ik.

De Bruin: Jij was...

Entertainer: Ja.

Inspecteur: Wat.

De Bruin: Dat jongentje.

Inspecteur: Dat jongentje.

Entertainer: Ja.

De Bruin: Ongelofelijk.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Ja.
De Bruin: En ik...
Entertainer: Natuurlijk. Hans.
De Bruin: Dat...
Entertainer: Niets is toevallig. Hans.
Inspecteur: Niets is toevallig.
De Bruin: Niets is toevallig.

SCENE 9

De Inspecteur en de Entertainer en de Bruin zitten samen aan het tafeltje)

Entertainer: Vriendschap. Hans. Dat is een mooi ding.
Inspecteur: Vriendschap. Overwint alles.
De Bruin: Bedankt. Jongens. Het is een bijzondere dag. Als je beseft hoe het is.
Entertainer: Dat je vrienden hebt. Hans. Echte vrienden.
Inspecteur: (zingt) All you've got to do is call. And I'll be there, yes I will. You've got a friend.
De Bruin: Beter een goede vriend...
Entertainer: Luister. Hans. We wilden het even over de toekomst hebben.
De Bruin: De toekomst.
Entertainer: Hoe zie je het zelf. De rest van je tijd hier.
De Bruin: Ik ben tevreden. Het loopt prima. Ik bedoel. Als iedereen doet wat ie moet doen. De verantwoordelijkheid. Die dingen. Dan loopt het niet uit de hand. Dus. Nee hoor. Alles in orde. Heel goed. Lekker rustig. Ook. Het is hier lekker rustig. Heel goed hoor. Heel goed. Echt. Alles. Thuis ook. Mijn vrouw. Ook. Al jaren. Alles.
Entertainer: Mooi he.
Inspecteur: Prachtig.
Entertainer: Je bent volkomen vrij.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Ja.
Entertainer: Het is jouw leven.
De Bruin: Ja ja.
Entertainer: Toch.
De Bruin: Zo is het.
Inspecteur: Precies. Entertainer: Precies.

SCENE 9

De Bruin, de Entertainer en de Inspecteur zitten aan hun tafeltje. Het is stil.

Entertainer: Wat is er. De Bruin.
De Bruin: Ik...
Entertainer: Je bent zo stil.
De Bruin: Ach...
Entertainer: Is er iets.
De Bruin: Nee...
Entertainer: Begon het zo leuk net.
Inspecteur: Hoe snel de dingen gaan.
(De Bruin kijkt na een tijdje eventjes de andere kant op)
Entertainer: Zit je ons voor de gek te houden.
De Bruin: Nee. Echt. Ik bedoel...
Entertainer: Denk je. Als ik niks zeg zijn ze zo weer weg.
Inspecteur: Zo is hij niet.
Entertainer: Dat dacht ik ook. Ik ga altijd uit van het positieve. Dat weet je.
Inspecteur: Daarom juist.
Entertainer: Maar nu zit hij echt de andere kant op te kijken. Proberen wij er het beste van te maken. Denkt hij. Als ik niks zeg zijn ze er zo van door.
Inspecteur: Nee.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Ik wil het niet zien maar ik zie het. Ik zie het toch. Ik zie het gewoon. Probeer je het gezellig te maken. Een beetje te babbelen. Gaat hij gewoon uit het raam zitten staren. Gewoon een beetje naar buiten zitten staren. Alsof we niet interessant zijn. De eerste de beste voorbijgangers zijn. Alsof we geen vrienden zijn. Alsof alles voor niets was. Alsof...

De Bruin: Jongens.

Entertainer: Bah. De Bruin. Bah. (gaat weg)

De Bruin: Ik wilde...

Inspecteur: Dat is niet zo mooi.

De Bruin: Wat.

Inspecteur: Als hij kwaad wordt. Uitkijken. De Bruin. Meer kan ik niet zeggen. Ik ken zijn methodes.

De Bruin: Zijn methodes.

Inspecteur: Meer kan ik niet zeggen. (gaat weg)

SCENE 10

De Bruin zit aan zijn eigen tafeltje, de andere twee aan een andere tafel, ze spreken zachtjes, het gaat blijkbaar over hem.

De Bruin: Hallo. (ze reageren niet) Hallo jongens.

Entertainer: Hé. De Bruin.

De Bruin: Alles oké.

Inspecteur: Bedankt de Bruin.

De Bruin: Hé. Jongens. Geen dank. Het hoort erbij he. Dat je elkaar groet. Geen dank. Toch. Ik bedoel.

Inspecteur: Hallo de Bruin.

De Bruin: Precies. (stilte) Ik zag vanmorgen de eerste krokus in mijn tuin. Net boven de sneeuw uitkomen. Dat bedoel ik.

Entertainer: Goed humeur Hans.

De Bruin: Prima. De eerste krokus. Dat is een goed teken. Toch. Wordt het weer lente. Jongens. Hé. Eenentwintig maart. Wordt het altijd weer lente. Geen sjaal meer om. Ben je gek.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Ben je gek.

De Bruin: Ik... Sorry jongens. Ik...

Entertainer: Wat.

De Bruin: Sorry. Ik bedoel. Van gisteren.

Entertainer: Van gisteren.

De Bruin: Ik bedoel. Dat ik uit het raam keek. Ik... Mag ik even bij jullie komen zitten.

Entertainer: Dat je uit het raam keek.

De Bruin: Het spijt me. Mag ik even...

Entertainer: Dat spijt je.

De Bruin: Ja. Sorry. (gaat bij hun aan tafel zitten, de Entertainer gaat staan) Kon ik de hele nacht niet slapen. Zag ik de eerste krokus. Dacht ik. Ik moet ze mijn excuses aanbieden. Ik ben te ver gegaan. Mag ik even...

Inspecteur: (gaat staan) Wordt het opeens weer lente.

Entertainer: Ja ja.

De Bruin: Ik bedoel er verder niets mee. Jullie moeten niet...

Inspecteur: Gooi de ramen open. Een fantastische dag. De Bruin. Laten we de hele zaak eens flink doortochten.

De Bruin: Laten we de zaak eens flink doortochten.

Entertainer: Ja ja.

De Bruin: Sorry.

Entertainer: Precies. De Bruin. Precies.

De Bruin: Ik zeg het toch. Ik bedoel. Vriend. Ik bedoel. Jullie kunnen me vertrouwen. Echt.

Entertainer: (geeft de Bruin een hand) Je bent een echte lul de Bruin.

Inspecteur: Precies. De Bruin. (geeft de Bruin een hand) Je bent een echte lul. Serieus.

De Bruin: Als je maar wilt. Jongens. Als je maar wilt.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: (schrijft in z'n opschrijfboekje) Als je maar wilt.

De Bruin: Ik vorm plus t. Wilt. Wat goed is dat kan.

Inspecteur: (schrijft) Wat goed is dat kan.

Entertainer: Wat niet kan dat is nog nooit gebeurd.

De Bruin: Gebeurd. Met een d.

Entertainer: Wat een opluchting. Dat je sorry zei. De Bruin.

Inspecteur: Net op tijd.

De Bruin: Sorry.

Inspecteur: Alweer. De Bruin. Oké.

De Bruin: Oké. Jongens. Alles prima. Oké.

Entertainer: Bé Ie Zet ondergoed.

Inspecteur: Bijzonder goed.

Entertainer en Inspecteur: We hebben een d, we hebben een e, we hebben een b, we hebben een r we hebben een u, we hebben een i we hebben een n. De Bruin.

De Bruin: De Bruin. Ik ben Hans de Bruin.

Inspecteur: Daar zit Hans de Bruin.

De Bruin: Ik ben Hans de Bruin.

Entertainer: Fantastisch. Hans.

De Bruin: Fantastisch.

De Bruin: Ik was...

Entertainer: 'Ik was' is geweest. Gefeliciteerd.

De Bruin: Dank je.

Entertainer: Je hebt het gehaald.

De Bruin: Ik heb het gehaald.

Inspecteur: Gefeliciteerd.

Entertainer: Je moet gaan.

De Bruin: Ik moet gaan. Ik...

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Het is je tijd.

De Bruin: Ik zit hier goed. Ik bedoel...

Entertainer: Je tijd zit erop Hans.

De Bruin: Geeft niets.

Entertainer: Dat denk je maar. Hans. Bedankt. Hoef je ons alleen nog de datum te zeggen.

De Bruin: Voelde ik het de hele tijd al aankomen. Eventjes niet goed opgelet.

Inspecteur: Hoef je ons alleen nog een datum te noemen.

De Bruin: Let maar niet op mij. Jongens. Ik geef er niet om. Laat mij maar lekker. Ik ben er gewoon. Verder niets.

Inspecteur: Hoef je alleen nog maar een datum te noemen.

De Bruin: Wat maakt het uit...

Entertainer: Doen we het gewoon direct. Zijn we er maar vanaf.

Inspecteur: Mooi moment. Daar draait het om.

Entertainer: Getuige zijn. Grote gebeurtenissen.

Inspecteur: Zoveel mogelijk mooie momenten.

Entertainer: Mijlpalen.

Inspecteur: Tel ze bij elkaar op. Trek de rest er van af. Dat is de waarde van mijn leven. Zoiets.

Entertainer: Het grijpt me aan Hans. Dank je wel.

Inspecteur: Hij was als een vader voor mij.

Entertainer: Namens iedereen hier aanwezig. Dank ik je hartelijk.

Inspecteur: Deelde steeds zijn brood met ons.

Inspecteur en Entertainer: Trakteren. Trakteren.

De Bruin: Ik was er niet op voorbereid.

Inspecteur: Het was een verrassing.

Inspecteur en Entertainer: Trakteren. Trakteren.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Niet zo bescheiden. Je hebt het verdiend. Hans de Bruin haalt met glans de eindstreep. Met glans. Namens alle jongens van de werkvloer. (haalt een enveloppe uit zijn binnenzak)

Inspecteur: De enveloppe thuis pas open maken. Ze hebben gemiddeld gegeven.

Entertainer: Als u niet weet wat te ofreren mogen wij dan een enveloppe suggereren. En zo is het gegaan.

De Bruin: Het overvalt me. Wie ben ik dat ik...

Entertainer: En het horloge. (haalt een goedkope kwarts uit een plastic doosje) Een seconde is nog steeds een seconde. En dat is een hele geruststelling. Maar goed. Beste Hans. Ik ken je niet zo lang. Maar uit de verhalen die ik over je gehoord heb denk ik te kunnen opmaken dat je een zeer bijzondere plaats hebt ingenomen binnen de onderneming. Het was een fijne tijd. Je was steeds een onmisbare schakel in het bedrijf.

De Bruin: Beste mensen...

Entertainer: Want. Beste mensen. We zijn allemaal radartjes van een grote machinerie. Waarin elk schakeltje onmisbaar is. Enzovoorts enzovoorts. Kortom. Hierarchie is organisatie op basis van intelligentie en aanleg. En daar bedoel ik verder niets mee.

De Bruin: Beste mensen...

Entertainer: Behalve dat je je plaats moet weten.

Inspecteur: (schrijft in z'n aantekenboekje) Ik moet nog zoveel leren. Ik merk het. Ik merk het nu weer.

De Bruin: Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Partir c'est mourir un peu.

Inspecteur: (schrijft in z'n aantekenboekje) Partir c'est sourire un peu.

De Bruin: Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Niet zo bescheiden. Je bent de beste.

De Bruin: Beste mensen...

Entertainer: Beste Hans.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Beste Hans. Wie is Hans. Ik ben Hans. Nou en.
Entertainer: Hoe was ie.

Inspecteur: Goed.

Entertainer: Hoe was ie.

Inspecteur: Best.

Entertainer: Hoe was ie.

Inspecteur: Knal.

Entertainer: (Ontkurkt een fles champagne) Oké. Zitten en drinken.

De Bruin: Ik ben nog niet klaar.

Entertainer: Jawel. Zitten en drinken. We hebben wat te vieren.

De Bruin: Ook...

Entertainer: Er wordt gratis geschonken.

De Bruin: namens mijn vrouw...

Entertainer: Goedkope wijn.

De Bruin: wil ik jullie allemaal...

Entertainer: Je praat tegen een zaal lamzakken.

De Bruin: heel hartelijk bedanken.

Entertainer: Ze zijn je allemaal al vergeten. De Bruin.

De Bruin: Lieve vrienden...

Entertainer: Hoor ik je hart kloppen. De Bruin. Waarom ben je nerveus. Je gaat weg. Dat is alles. Niets eenvoudiger dan weggaan.

De Bruin: Ik ben Hans de Bruin.

Entertainer: Kortom.

De Bruin: Ik ben onmisbaar.

Entertainer: Beste mensen. Het is dertien februari negentiendrieënzeventig. Een gedenkwaardige dag. Drieënzeventig. Het jaar dat de Bruin afscheid nam. Hiep hiep hoera voor Hans de Bruin. Het ga je goed Hans. Proost. Beste mensen. In wezen zijn we allemaal gelijk. Dat zou ik graag willen

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

verklaren. Op de afscheidsreceptie van Hans de Bruin: Beste Hans.

De Bruin: Ik...

Entertainer: Niet interessant. Einde eerste sessie. Bedankt de Bruin. We weten genoeg. Je kan gaan.

De Bruin: Waarheen.

Entertainer: Waarheen je wilt. Ik hoef toch niet alles voor te kauwen. (De Bruin staat op) Zeg. De Bruin. Wacht eens. (De Bruin wacht)

Inspecteur: Ik wilde je nog zeggen. De Bruin. Je bent een bijzonder mens. Ik meen het serieus. Heb je indruk gemaakt. Ben ik blij dat je het allemaal zo sportief opvat.

Entertainer: Ga zitten. (De Bruin gaat zitten).

Inspecteur: Soms gaan ze zich verzetten. En omdat je je toch gaat hechten aan mensen. Dat maakt het allemaal zo lastig.

Entertainer: Ga nog eens staan. (de Bruin gaat staan)

Inspecteur: Is het bijzonder als je als vrienden uit elkaar kunt gaan. Als je te maken hebt met een verstandig mens. De Bruin. Echt. (geeft hem een hand) Echt.

Entertainer: Ja ja. Ga maar weer zitten. (de Bruin gaat zitten) Doe jij altijd alles wat ze tegen je zeggen.

De Bruin: Ik ben een held.

Entertainer: Dat zou ik ook zeggen. In jouw situatie. Maar goed. De kaarten liggen open op tafel. Het was heel gezellig. Voor de rest lijkt me alles duidelijk.

Inspecteur: Ik wilde dat het anders was gelopen. De Bruin. Maar ik moet ook leven. Snap je.

Entertainer: Vaarwel de Bruin.

De Bruin: Tot ziens jongen.

Entertainer: Ik denk van niet.

De Bruin: Bedankt jongens.

Inspecteur: Het is je gegund. Heb uw naaste lief. Wat goed

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1

is dat kan.

Entertainer: Zo is dat.

De Bruin: Het was een mooie tijd. Veel om op terug te kijken.

Entertainer: Geniet er maar van. De Bruin.

Inspecteur: De welverdiende rust.

De Bruin: De welverdiende rust. Tot ziens. (gaat af)

Inspecteur: Hè hè.

Entertainer: (schenkt de Inspecteur nogmaals in)

Inspecteur: Ik heb genoeg...

Entertainer: Is goed voor je. Maakt toch steeds weer indruk. Zo'n afscheid. Ik zie het aan je.

Inspecteur: (drinkt z'n glas in een keer leeg) Mijn naam is Hans de Bruin.

Entertainer: Je bent een ouwe lul. De Bruin.

Inspecteur: Ouwe lul. Mooie tijd.

Entertainer: Veel om op terug te kijken. Kijk uit. Achter je.

Inspecteur: Wat.

Entertainer: Een kut op het behang.

Inspecteur: Ik schrik me dood.

Entertainer: Het is bijna weekend. Wat jij.

Inspecteur: Weet je.

Entertainer: Geen idee. Mijn naam is Hans de Bruin.

Inspecteur: Serieus.

Entertainer: Ben ik. Vriend.

Inspecteur: Luister.

Entertainer: Ja.

Inspecteur: Het meisje van de telefoon. Je weet wel.

Entertainer: Ja.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Luister. Serieus. Dat meisje. Dat is een aardig meisje.

Entertainer: Ja.

Inspecteur: Precies. Luister.

Entertainer: Ja.

Inspecteur: Dat meisje... Ik bedoel. Ik heb ook aandacht nodig. Toch.

Entertainer: Affectie.

Inspecteur: Ook. Ook dat.

Entertainer: Ja.

Inspecteur: Godver. Je begrijpt toch wat ik bedoel.

Entertainer: Nee. Je zegt. Dat meisje aan de telefoon. En dat je aandacht nodig hebt. Meer niet. Ik begrijp niet waar je heen wilt.

De Inspecteur: Luister. We hebben een meisje aan de telefoon. En dat is een leuk meisje. En iedereen weet het. Dat ik haar aardig vind. Jij weet het ook. Maar het duurt me te lang. Het duurt me gewoon te lang.

Entertainer: Ja ja.

Inspecteur: Snap je dat het zo niet gaat. Is er weer een zaak afgehandeld. Is het bijna weekend. En dan. Snap je. Wat dan. En jij ziet het. Iedereen ziet het. Maar niemand doet iets. Ze zien me voor hun ogen kapot gaan. Omdat ik geen warmte krijg. Wat ik zeg. Dat we een meisje aan de telefoon hebben. Zodoende.

Entertainer: Ik kan niets voor je doen.

Inspecteur: Jij bent een man met invloed.

Entertainer: Je moet zelf...

Inspecteur: Ik moet ik moet. Luister. Jij kunt het voor me regelen. Dat weet je best.

Entertainer: Luister. Hans...

De Inspecteur: Wanneer heb jij voor het laatst geneukt.

De Bruin: Dat gaat je geen reet aan. Hans.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Inspecteur: Vanmorgen. Gisterenavond. Of alletwee.

De Bruin: Houd je bek.

De Inspecteur: Jij hebt makkelijk lullen. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van drukpers. Weet ik veel. Ik weet van niets. Behalve wat ik je zeg. Dat ik die vrouw wil.

De Bruin: Ik kan niets voor je doen. (af)

Inspecteur: (roept hem na) Egoïst.

SCENE 8 Hans de Bruin op de binnenplaats

De Bruin: Niets aan te doen. Hier staat Hans de Bruin. Met pijn in zijn hart. De laatste seconden. Kan ze tellen. Eén twee drie vier. Vreemd. Het raam van mijn kantoor/ de kantine. Zat ik net nog binnen. Sta ik buiten nu. Halogeenlicht op de binnenplaats. Alsof ik hier voor het eerst sta. M'n eerste werkweek achter de rug heb. M'n eerste weekend begint. En maadag alles weer van voren af aan gaat. Is er niets veranderd. Alles precies zoals het hoort. Hans de Bruin. Alles om hem heen. Vlakbij de kantine. De tafel van Hans de Bruin er middenin. Het geluid van de hal. De radio. Machines. Precies in de maat. Klopt alles. Kun je rustig weg. Vaarwel. Hans. Je bent vrij om te gaan. Er is niets aan de hand. Wat er gaat gebeuren. Ligt alles nu open. Wacht ik nog even. Geniet ik nog even. Op de valreep. Vaarwel Hans. Bedankt. Het was een mooie tijd. Je hart klopt nog. Dat is het belangrijkste. Alles in orde. Niets aan de hand. Je kan tevreden zijn. Hans. Je hebt veel bereikt. Echt veel bereikt. (Hans de Bruin steekt een sigaret op, de Entertainer loopt voorbij)

Entertainer: Roken is slecht voor de gezondheid. Het kan hart en longklachten veroorzaken.

(de Bruin hoest, black out)

SCENE 9 De dag na het afscheid van Hans de Bruin

Hans de Bruin zit aan zijn tafeltje en eet net als gewoonlijk zijn boterham, hij wordt opgemerkt door de man in het hokje, die direct gaat telefoneren, na een tijdje verschijnt de Entertainer ook in het hokje boven, de man in het hokje wijst de Bruin aan, de Entertainer voert een opgewonden telefoongesprek, gaat weg. Na een tijdje komt de Inspecteur gehaast op.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Hallo.

Inspecteur: De Bruin. Ik bedoel. Godverdomme. Ik bedoel. Wat flik je me nou.

De Bruin: Wie zegt dat ik de Bruin ben.

Inspecteur: Denk je dat je onherkenbaar bent als je een petje opzet. Wat flik je me nou.

De Bruin: Ik zit hier.

Inspecteur: Breng je me in een lastig parket. Is dan geen mens te vertrouwen. Wat flik je me nou.

De Bruin: Ik mag hier toch wel zitten.

Inspecteur: Ik mag hier toch wel zitten.

De Bruin: Ja.

Inspecteur: Nee. De Bruin. Dat mag je niet. Nee. Natuurlijk niet. Godverdomme. Hebben we zo'n plezier gehad. Samen. Ga jij het een dag later bederven. Mijn hele humeur bederven. Flik je me dit.

De Bruin: Ik wilde...

Inspecteur: Egoïst.

De Bruin: Ik wilde je niet in de steek laten.

Inspecteur: Ik zat al lang op een nieuwe zaak.

De Bruin: Ik wist dat je terug zou komen.

Inspecteur: Hoezo.

De Bruin: Omdat ik weet wie je bent.

Inspecteur: Doe niet zo eng. De Bruin.

De Bruin: Omdat je het niet alleen kan.

Inspecteur: Ik... Je hebt afscheid genomen.

De Bruin: Nou en.

Inspecteur: Eerlijk is eerlijk.

De Bruin: Nou en.

Inspecteur: Godverdomme. De Bruin. Ik heb mijn bevoegdheden. Ben je bij deze gewaarschuwd.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Moet je nog zoveel leren.

Inspecteur: Al die woorden. De Bruin. Wat heb je.

De Bruin: Ik ben in een goed humeur.

Inspecteur: Ik ook. De Bruin. Ik ook. Godver. Ik haat dit soort toestanden. Toestanden. De Bruin. Dat is het.

De Bruin: Dat is het zeker.

Inspecteur: Geef ik je nog twintig seconden. Daarna is het menens. Gaat de tijd nu in. (kijkt op z'n horloge, na tien seconden) Tien. Ik ga nu naar buiten. Over tien seconden ben ik terug. En dan ben jij weg. (af, de Bruin eet z'n brood, na tien seconden is de Inspecteur weer terug) Godverdomme. Dat valt me van je tegen. De Bruin. Kinderachtig. Gadver. (af, komt even later weer terug) Godver. Wat denk je wel.

De Bruin: Ik denk niets.

Inspecteur: Jaja. Alsof je bij mij eventjes gewoon van alles denkt te kunnen. Alsof ik hier godverdomme helemaal voor niets een beetje sta te zijn. Een beetje helemaal niets sta te zijn. Alsof ik hier zo'n beetje helemaal niet sta. Maar ik sta hier wel helemaal. En helemaal niet voor niets. Ik bedoel. Is het nog geen pauze.

De Bruin: Die is al lang geweest.

Inspecteur: Juist. Ik heb geen hekel aan m'n werk. Echt niet. Mijn werk is mijn werk.

De Bruin: Jouw huis is geen thuis.

Inspecteur: Precies. Ik. Wat...

De Bruin: Jouw huis is geen thuis. Dat is het.

Inspecteur: De Bruin.

De Bruin: Je woont er. Maar je leeft er niet.

Inspecteur: De Bruin. Ik.

De Bruin: Is het morgen weekend.

Inspecteur: Is het morgen weekend ja.

De Bruin: Zo is het. Ik begrijp het. Je kunt me vertrou-

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

wen.

Inspecteur: De Bruin...

De Bruin: Het is voor mij niet makkelijk.

Inspecteur: Dacht je dat ik het leuk vond. Ik ben je gaan waarderen. Echt. Van alles voor je gaan voelen. Snap je. Dat het voor mij ook allemaal beroerd is. Probeer maar eens serieus genomen te worden. Als je er als een clown bijloopt. Omdat ons uniform al jaren uit de mode is. Omdat het maar niet slijt. En het magazijn nog vol ligt. Maakt op niemand indruk. Zo simpel is het. Ik bedoel. Had ik een leren jack. En een ray ban bril. Dan was je er al lang vandoor. Keek het meisje van de telefoon op als ik langs liep. Zo is het toch. De Bruin. Geef maar toe. Daarom doen ze mij dit aan. Alsof ik. Alsof ik weet ik veel. De Bruin. Weet ik veel. Dat is het. Weet ik veel. Geen idee. De Bruin. Zat ik al lang weer op een andere zaak. Turbo speed fast forward. Overall. Dicht je het ene gat met het andere. Luister je de Bruin. Ik wil dat je even naar me luistert. Een momentje. Gaan we daarna weer verder. Mag ik even een momentje van je tijd. Ik bedoel. Ik heb ook aandacht nodig. Als je ziet wat jij van mij vergt. Laat ik je dit zeggen. De Bruin. Jij denkt dat je in een humane samenleving leeft. Vergeet het maar. De Bruin. Luister. In vertrouwen. Ze staan al aan de poort. Met z'n allen. Staan ze er tegen aan te duwen. Is het een groot complot. Sta ik in m'n eentje aan de andere kant. Sta ik ze in m'n eentje tegen te houden. Hier. Moet je m'n schouders voelen. Hier. Al m'n spieren. Kramp. Bang dat ik nog eens uit elkaar scheur. Helemaal doormidden scheur. Moet ik de hele dag mijzelf bij elkaar houden. Plus de rest van de wereld. Doodop wordt je er van. Steeds de spil te zijn. Hans. Het centrale punt. Zo is het. Ben ik blij dat je even luistert. Godver. (loopt hard tegen de muur) Het valt wel mee. Ik bedoel. Kut kut. Ik bedoel. Sorry. Het is de stres. Daar hebben we nog geen cursus voor gehad. Vandaar. Doe ik wat me van bovenaf wordt opgedragen. Ik wordt ook maar gestuurd. Snap je. De Bruin. Vader. Vriend. Het blijft tussen ons. Ben ik blij dat je even luistert. Als ik wat voor je terug kan doen...

Entertainer: (komt op, de Inspecteur schrikt, zet snel z'n pet op, die hij per ongeluk had afgezet) Zo. De Bruin. Heimwee.

Inspecteur: Geen land mee te bezeilen.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Ik zit hier gewoon.

Entertainer: (tegen de Inspecteur) En.

Inspecteur: Ik...

Entertainer: Interesseert me niet. En.

Inspecteur: Wat.

Entertainer: En.

Inspecteur: En.

Entertainer: Nou.

Inspecteur: Wat.

Entertainer: Wat denk je.

Inspecteur: Geen idee.

Entertainer: Geen idee.

Inspecteur: Nee.

Entertainer: O. Zaten jullie gezellig te babbelen.

De Bruin: De jongen...

Entertainer: De jongen. Wat. De jongen. Zaten jullie gezellig te babbelen.

Inspecteur: Ik...

Entertainer: Gezellig over mij te roddelen.

Inspecteur: Luister...

Entertainer: Dat doe ik toch.

Inspecteur: De Bruin...

Entertainer: Ik luister toch. Luister ik niet.

Inspecteur: Jawel.

Entertainer: Nou dan.

Inspecteur: Ik...

Entertainer: Maar jij zegt 'luister'. Terwijl ik al luister.

Inspecteur: Ja.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Dat is dan toch onzin.

Inspecteur: Ik bedoel...

Entertainer: Wat bedoel je dan.

Inspecteur: Bij wijze van spreke.

Entertainer: Zeg je iets anders dan je bedoelt.

Inspecteur: Het is een uitdrukking.

Entertainer: Wordt het nodeloos ingewikkeld.

Inspecteur: Ik bedoel...

Entertainer: Waar gaat het je nu om.

Inspecteur: Ik...

Entertainer: Luid en duidelijk.

Inspecteur: Mijn huis is geen thuis.

Entertainer: Wat.

Inspecteur: Laat maar zitten.

Entertainer: Ga je schamen.

Inspecteur: Ik zeg toch...

Entertainer: Met jou valt niet te praten. Dat blijkt.

Inspecteur: Ik...

Entertainer: Genoeg.

Inspecteur: Oké. Rustig. Oké. Ik begrijp heus wel... (wil de Bruin een klap geven)

Entertainer: Je kunt gaan.

Inspecteur: Luister. Als het moet...

Entertainer: Dank je.

Inspecteur: Ik begrijp precies wat je bedoelt.

Entertainer: Dat dacht ik. (de Inspecteur gaat af) Zo. Als je door iedereen als stront wordt behandeld. Wie houdt zich dan nog in. Geweld is dan een volkomen normaal menselijke reactie. Sommige dingen gebeuren. Zit je ineens met je mond vol bloed.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Een buil op je hoofd. Gekneusde rib. Heb je nog mazzel. Ze voelen dat je bang bent. Net als honden. Moet je ook niet uitlokken. Houd je van honden.

De Bruin: Gaat wel.

Entertainer: Gaat wel. Niet zo schuchter. De Bruin. We zijn niet zoals ze zeggen dat we zijn. Allemaal opgeblazen. Soms schiet er iemand uit. Dat is alles.

Inspecteur: (stormt binnen met getrokken pistool) Sorry. Ik begrijp dat het verwarrend is.

De Bruin: Geeft niets. Rustig. Hans. We moeten rustig praten.

Inspecteur: Ik begrijp dat je dit niet had verwacht.

De Bruin: Maak je niet druk...

Inspecteur: Sorry. Het spijt me.

De Bruin: Geeft niets.

Inspecteur: Jawel. Het is niet goed wat ik doe.

De Bruin: Geeft niets. Luister...

Inspecteur: Nee. Ik doe het nu.

De Bruin: (tegen de Entertainer) We moeten praten...

Inspecteur: Begrijp dan dat het voor mij ook niet makkelijk is.

De Bruin: Dat begrijp ik best. Ik begrijp jou. Hans.

Inspecteur: Ik moet leven. De Bruin. Daarom doe ik dit. Ik moet ook leven.

Entertainer: Iedereen moet leven. Laten we het snel doen.

De Bruin: Rustig.

Entertainer: Draai je om. Hans. Kijk je de dood in de ogen.

De Bruin: Moment...

Inspecteur: Draai je om. Ik wil je gezicht niet zien.

De Bruin: Rustig.

Entertainer: Wat gaat er nu door je heen. Hans.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Alles komt goed.

Entertainer: Uniek moment. Maak je geen illusies. Want hij gaat schieten.

Inspecteur: Ik ga schieten. Rustig. Godver. Rustig.

Entertainer: Wat herinner je je nog.

De Bruin: Dit kan niet. Hoor je me. Alles komt in orde.

Entertainer: Hans de Bruin. Op de grens. Onvoorstelbaar moment. Nog nooit was de toekomst zo dichtbij.

De Bruin: Dit is Hans de Bruin.

Entertainer: Wat denk je Hans.

De Bruin: Ik...

Inspecteur: (schiet in de lucht) Kut.

Entertainer: (schreeuwt) Rustig.

Inspecteur: Sorry.

Entertainer: Sorry. Hans.

Inspecteur: Ja. Ik weet het het.

Entertainer: Het is gedoe. Hans.

Inspecteur: Dat is taktiek.

Entertainer: Zinloos.

Inspecteur: Zinloos. Ik...

Entertainer: Zinloos.

Inspecteur: Juist.

Entertainer: Duidelijk.

Inspecteur: Jawel.

Entertainer: Geen gedoe. Niets. Respect afdwingen.

Inspecteur: Respect afdwingen.

Entertainer: Het geweld niet schuwen.

Inspecteur: Het geweld niet schuwen. Ik begrijp precies wat je bedoelt.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: We komen er wel.

Inspecteur: Soms ben ik gelukkig. Omdat ik voel dat ik ga bereiken wat ik altijd al wilde.

Entertainer: We zijn er nog niet. Hé. Hans. Als een pitbul. Snap je dat.

Inspecteur: (schreeuwt) Godverdomme.

Entertainer: Zo is het. Trap ze voor hun kloten.

Inspecteur: (schreeuwt nog harder) Godverdomme. (af)

De Bruin zit aan zijn tafeltje bij te komen.

Entertainer: Volgens protocol. Als je zag hoe hij hier binnenkwam. Schuchter in een hoekje. En nu. Breek je hem eerst helemaal af. Bouw je hem steen voor steen weer op. Je bent toch niet geschrokken.

De Bruin: Ik schrik niet zo snel.

Entertainer: Het was een oefening. Die jongen moet trainen. De praktijk in. Je scheette in je broek. Daarnet. Geef maar toe.

De Bruin: (steekt een sigaret op)

Entertainer: Ik zie het toch aan je. Wat dacht jij. Ik heb universiteit gehad. Stom hè. Dat ik toch een beetje op je neerkijk. Terwijl het onzin is. Misschien ben jij wel verstandiger. Ik weet het bijna zeker. Wat denk jij. Wie van ons is de slimste.

De Bruin: Ik weet niet...

Entertainer: Ik ben slim genoeg om te zien dat jij je dom houdt.

De Bruin: Ik weet niets.

Entertainer: Was ik echt ontroerd. Gisteren. Zit je er een dag later gewoon weer. Heb je me vies verneukt.

De Bruin: Ik heb me bedacht.

Entertainer: Dat kan niet. Maak je met terugwerkende kracht iedereen en je zelf belachelijk. Kom op. De Bruin. Wat zit hier achter.

De Bruin: Jouw huis is geen thuis.

Entertainer: Wat.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Jouw huis is geen thuis. Je leeft er wel maar...

Entertainer: Je maakt me misselijk de Bruin.

De Bruin: Ik...

Entertainer: Ik ben daar niet gevoelig voor. Die softe praatjes. De Bruin. Hoort hier niet. Zo is het. Kortom. Alles inleveren. Horloge. Enveloppe. Alles retour afzender. Zo gaat dat. (de Bruin geeft het horloge en de enveloppe terug) Veters. (De Bruin haalt de veters uit z'n schoenen) Zakken leeg. (De Bruin haalt z'n zakken leeg, onder andere een foto.) Wie is dat.

De Bruin: Dat is mijn vrouw.

Entertainer: Zeker lang geleden.

De Bruin: Die foto wil ik houden.

Entertainer: Alsof ik hem zou willen de Bruin. (geeft de foto terug, af)

De Bruin: Wat is er mis met Hans de Bruin. Dat is de vraag. Altijd de eerste van de hele straat. Fiets uit de schuur. Het tuinhok piept. Is het mistig. Schijnt soms de zon. Weer of geen weer. Daar gaat hij. De dynamo op het wiel. Voor en achterlicht. Hand uit voor de bocht. Koude wangen. Bevroren adem in de sjaal. Nooit een dag verzuimd. Steeds op tijd aanwezig. Acht uren is een dag. Vijf dagen is een week. Vier weken is een maand. Twaalf maanden is een jaar. Daar fietst Hans de Bruin. Trapt hij door. En door. En door. Houdt hij niet op. En geeft hij nooit op. En dan...

(De Inspecteur komt op, slaat de Bruin van z'n stoel)

Inspecteur: (stormt binnen met getrokken pistool) Sorry. Ik begrijp dat het verwarrend is.

De Bruin: Geeft niets. Rustig. Hans. We moeten rustig praten.

Inspecteur: Ik begrijp dat je dit niet had verwacht.

De Bruin: Maak je niet druk...

Inspecteur: Alles onder controle.

De Bruin: Geeft niets.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Jawel.

De Bruin: Je weet niet wat je aanricht.

Inspecteur: Precies. Jij bent de enige die me begrijpt.

De Bruin: Zo is het...

Inspecteur: Iemand moet het doen. We werken hier allemaal vanuit een overtuiging en daar is niets verkeerd aan. (wil schieten) Kun je niet gewoon opgeven. Dat zou iedereen een hoop ellende besparen.

De Bruin: Ik ben vastbesloten.

Inspecteur: Zit ik klemvast. Wat doe je me aan. De Bruin. Vriend. (richt zijn revolver) Ik doe wat ik moet doen. Meer niet.

De Bruin: Luister. Jongen. Toen ik zo oud was als jij. Zat ik in de trein. Op weg naar een sollicitatie. Zat deze vrouw tegenover me. (laat de foto zien)

Inspecteur: (bekijkt de foto) De dingen die jij hebt meege- maakt. De Bruin.

De Bruin: Zal ik nooit vergeten. Dat ik toen dacht. Met haar zal ik gelukkig worden.

Inspecteur: En.

De Bruin: Ik kreeg die baan.

Inspecteur: Zo.

De Bruin: Ik trouwde die vrouw.

Inspecteur: Zie je wel.

De Bruin: Ze gaf me een zoon.

Inspecteur: Natuurlijk.

De Bruin: Die altijd begon te lachen als ik de kamer binnen kwam. Zo blij als hij was om mij te zien.

Inspecteur: Geweldig.

De Bruin: En nog steeds.

Inspecteur: Is het je gelukt. De Bruin.

De Bruin: Is het me allemaal gelukt jongen. Ik mag niet klagen.

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1

Inspecteur: Mag je niet klagen.

De Bruin: Je mag het niet doen. Tegenover mijn vrouw en mijn kind. Heb ik mijn verantwoordelijkheden. Kan je je ergste vijand nog niet aandoen.

Inspecteur: (steekt de foto in z'n binnenzak) Maak je geen zorgen. De Bruin. Alles komt goed.

De Bruin: Wist ik dat het goedkwam. Jongen...

Inspecteur: Vriend.

De Bruin: Op jouw kan ik bouwen. Was je altijd als een zoon voor me.

Inspecteur: Begrijp ik wat er op het spel staat. Maak je geen zorgen. Luister goed. En wees gerust. Let op. Het huis van Hans de Bruin. Zal als mijn eigen huis zijn. De vrouw van Hans de Bruin. Als mijn eigen vrouw. De auto voor het huis van Hans de Bruin. Mijn eigen auto. Het leven van Hans de Bruin. Mijn leven. Hoor je dat Hans. Kun je rustig sterven. Zorg ik voor alles.

De Bruin: Dat is niet...

Inspecteur: Jawel. De Bruin. Ik beloof het. (schiets de Bruin neer) Maak je niet ongerust. Alles komt goed. Hier. (geeft zijn pistool aan Hans de Bruin, af)

De Bruin: Hier ligt Hans de Bruin. Een kogel in zijn hart. De laatste slagen. Ik kan ze tellen. Eén twee drie vier. Vreemd. Ik weet niet waar ik nu nog aan zal denken. Stel je voor. Naar het strand gaan. Een broodje haring eten. Het is veel te mooi weer om te sterven. Vaarwel Hans. Niets aan de hand. Geduld. Je weet het niet. Wat er over een seconde zal gebeuren. Dat weet niemand. Dus dat is normaal. Rustig. Had ik maar een foto van mezelf. Alles in orde. Niets aan de hand. Je kan tevreden zijn. Zoveel om op terug te kijken. Ik ben het allemaal vergeten. Alles vergeten. Hoe oud ben ik. Over de vijftig. En ik heet Hans de Bruin. Klinkt raar. Hans. De Bruin. Idiot. De Bruin. Hans. Hallo. Ik ben Hans de Bruin. Nee. Dat is het niet. Momentje. Even denken. Er was eens. Hans. Wacht even. Je kunt het schrijven. De Bruin. Ik moet dat opschrijven en bewaren. Mijn naam. Moet ik nu op een papier schrijven. Voor het te laat is. (Hans pakt een pen, schrijft zijn naam op een papier, moet het pistool verplaatsen naar z'n linkerhand) Zo.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

-PAUZE-

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1

(We horen een bandje met het volgende vraaggesprek, eventueel luistert de inspecteur ernaar)

Mevrouw De Bruin: Heel vreemd. Na zijn afscheid heb ik geen woord meer met hem gewisseld. Hij had het ook geheim gehouden. Dat hij moest stoppen. Het was ineens gebeurd. Op een dag kwam hij thuis. Met een horloge en een enveloppe. Heel vreemd.

Inspecteur: En toen wilde hij niet met u praten.

Mevrouw de Bruin: Hij was zo verbitterd. Keek dwars door je heen als je iets tegen hem zei. Wilde haast niet eten. Later kwam ik erachter dat hij van het geld dat hij op zijn afscheid kreeg een pistool had gekocht. Dat bewaarde hij in z'n nachtkastje.

Inspecteur: Schrok u daarvan.

Mevrouw de Bruin: Eerst kon ik het niet geloven. Ik heb het eruit gepakt. Het was zo zwaar. Ik dacht. Dat moet een echte zijn.

Inspecteur: En toen.

Mevrouw de Bruin: Heb ik hem weer teruggelegd.

Inspecteur: Hoopte u dat hij het zou doen.

Mevrouw de Bruin: Dat mag je niet zeggen.

Inspecteur: Maar u...

Mevrouw de Bruin: Ik wil daar niet aan denken.

Inspecteur: En toen.

Mevrouw de Bruin: Is hij weggegaan. Ineens. Onvindbaar.

Inspecteur: Wanneer was dat.

Mevrouw de Bruin: Een paar dagen na zijn afscheid. Daarna heb ik maanden niets van hem gehoord. Heb ik hem als vermist opgegeven. Het hele verhaal verteld. Maar ze wilden hem niet zoeken. Iemand die zo doet is niet vermist. Die wil niet gevonden worden. Dat zeiden ze tegen me. Pas een hele tijd later zag ik hem terug.

Inspecteur: Wanneer was dat.

Mevrouw de Bruin: Een paar weken geleden.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Waar was dat.

Mevrouw de Bruin: Hij zat in het tuinhuis. Voor het raam. Aan het bureau van z'n vader. Hele dagen maar naar buiten te kijken.

Inspecteur: Sprak u nog met hem.

Mevrouw de Bruin: Dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat ik bij hem in de buurt kwam. Hij had z'n baard laten staan. Z'n haar zat verward. Verwilderde blik in z'n ogen. O god. Die ogen. Die zie ik nu nog. Het raam met die ogen. Ik ben een held. Dat riep hij steeds. De hele dag door. Ik ben een held. Ook 's nachts. Eerst nog heel vaak. Maar gaandeweg steeds minder. En steeds zachter. Na een tijdje bleef het stil.

Inspecteur: Bent u toen snel gaan kijken.

Mevrouw de Bruin: Ik heb een paar dagen gewacht.

Inspecteur: Waarom.

Mevrouw de Bruin: Ik durfde niet. Je weet niet wat je aantreft. En hij was zo agressief. Op het laatst.

Inspecteur: En toen.

Mevrouw de Bruin: Ben ik toch gaan kijken. Toen ik dichterbij kwam wist ik het eigenlijk al. De stank. Vuilnis is er niets bij. Onmiskenbare lucht. Daar lag hij. In het tuinhuis. Voorovergebogen over zijn bureau.

Inspecteur: Had hij nog iets achtergelaten. Een afscheidsbrief.

Mevrouw de Bruin: Nee. Ik vond alleen een foto van hem waar hij z'n naam had opgeschreven. Zoals hij er jaren geleden uitzag. Zo jong nog. Zo vrolijk. Hij leek veel op jou. Zoals hij op die foto stond. Heel toevallig. Kijk maar.

Inspecteur: Ik zie er niets bekends in.

Mevrouw de Bruin: Ik vind toch...

Inspecteur: Was het een opluchting voor je.

Mevrouw de Bruin: Wat.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Dat hij dood was.

Mevrouw de Bruin: Zo kun je dat niet zeggen. Maar ik was wel blij. Dat het voorbij was. Het wachten. Steeds de onzekerheid. Dat jij zo veel op op hem lijkt. Je bent een leuke...

Inspecteur: Wacht even.

Mevrouw de Bruin: Doe ik het niet goed Hans. Ik...(De inspecteur zet het bandje af)

Inspecteur: Dat lijkt me wel duidelijk. Goed. Het was een gezellige avond.

Inspecteur: Er ligt hier ergens een lijk. Klachten van de buurt. Stankoverlast. Onmiskenbare lucht. Doodse stilte. Blijft het stil. Weten ze van niets. Niemand. Zoek je door. We werken hier allemaal vanuit een overtuiging. Moet ook wel. De drijfveer. Overtuiging. Ideaal. Vechten. Dat soort woorden. Prachtig. Achter de waarheid komen. Dat is het devies. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Dat ook. Je weet niet wat ze bezielt. Elkaar te vermoorden. Kom je ook nooit achter. De motieven. Blijft gissen. Zijn ze het even kwijt. Alles. Denk ik. Komplete black out. Blind van haat. Zoiets. Heb ik een keer gedroomd. Dat ik de Bruin neerschoot. Zomaar. Heel eenvoudig. Maar goed. De Bruin was een lul. Dat maakt het makkelijk. Vandaar.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Sta je jaren te wachten. Hier. Op de dijk. Zie je ze steeds weer aankomen. Aan het eind. Een stipje. Komen ze langzaam dichterbij. Geen idee waar ze terecht komen. Aarzelen ze. Kunnen ze enkel doorlopen. Op dat smalle schelpenpaadje. In de mist. Heeft het soms gesneeuwd. Zien ze niet meer waar de aarde ophoudt en de hemel begint. Zien ze alleen mijn olielampje. Heel in de verte. Heb ik hun al lang in de gaten. Komen ze aarzelend dichterbij. Hoor ik ze hijgen. Van opwinding. Hijg ik met ze mee. Hun angst steekt me aan. Bonst hun hart in hun keel. Bonst mijn hart in de maat. Onzinnig gebons. Pomt er geen bloed meer door hun heen. Blijven ze hun hart horen. Boem boem. Boem boem. Blijven ze hijgen. Zijn ze aan gewend geraakt. Worden ze nooit meer warm. Blijven ze hun handen wrijven. Hardnekkige gewoonte. Ben ik de eerste die ze tegenkomen. Zo blij iemand te zien. Zo blij dat er toch nog iets is. Willen ze alles vertellen. Weet ik alles al lang. Eeuwenlang ervaring. Herken je de verschillende types direct. De stem in hun hoofd. Zo noemden ze me. Hun geweten. De drijfveer. Kom ik hun zo bekend voor. Zeggen ze dan. Huilen ze haast. Zie ik het aan hun ogen. Dat ze het spoor al jaren bijster zijn. Jaren lang rondgedoold. Dan weer eens dit dan weer eens dat geprobeerd. Niet geluisterd. Totaal onbereikbaar. Kon je roepen wat je wilde. Niet doen. Niet doen. Liepen ze door. Steeds weer tegen dezelfde muur. Dat overkomt mij niet. Ik heb levenservaring. Ik ben wijzer geworden. Hielden ze zichzelf steeds voor. Zitten ze hier binnen de korste keren te janken. Wordt je soms zo moedeloos. Steeds weer geconfronteerd met de gewone gevallen. Zo zat. Verheug je je extra op een bijzonder mens. Logisch. Doorsnee gaat vervelen. Sta je jaren te wachten. Op die ene uitzondering. Die de regel bevestigt. Het speciale geval. Waar je het allemaal voor doet. Nu ook. Sta ik te wachten op Hans de Bruin. De modelmens. Mijn Hans de Bruin. Ik merk het. Zo komt ie. Hoop je steeds weer dat de volgende het is. Dat houdt je op de been. Altijd zoveel gehouden van de Bruin. Zeg maar Hans. Die man. In z'n oranje fiat stationcar. Alles lag klaar. De nieuwe asfaltweg voor z'n huis. Rechtstreeks naar z'n kantoor. De Bruin. Zeg maar Hans. Die man. Greep alle kansen. Genomineerd onsterfelijk te worden. Tienduizend per jaar op z'n kilometerteller. Als hij door de stad liep wist iedereen het. Dat is hem. Kan haast niet meer wachten hem te zien. Maakt me razend. Dat wachten. Zo lang al. Tuur ik in de verte. Zie ik... Verdomd. Daar komt iets. Te ver nog om

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

herkent te worden. Godver. Het kan haast niet anders. Steeds weer een geweldig moment. Als er weer een aankomt. Ontroerend. Breekt opeens de zon door. (roept) Hé. Moet hij me gezien hebben. Vreemd. Zo langzaam. Onzeker haast. (roept) Hallo. Welkom. We zijn er klaar voor.

De Bruin: (is nog niet zichtbaar) Mijn naam is Hans de Bruin.

Entertainer: Hallo. Hans. Welkom. Is er nog hoop. Kom op man. Looppas. Vreemd. Gebogen figuurtje. Zo traag. Zo traag. Kom op. Vreemd.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

(Hans de Bruin ziet er goed verzorgd uit, het is een vrolijke avond)

De Bruin: Als je dagen achter elkaar hebt gereist. Dan heb je dat. Dan smacht je naar een bad. Spoel je alles van je af. Ben je zo weer de oude.

Entertainer: Welkom Hans. Ik ben blij dat je er bent.

De Bruin: Bescheidenheid siert de mens. (geeft hem een hand) Ik ben Hans de Bruin. Ondernemen is vooruitblikken.

Entertainer: En zo is dat.

De Bruin: Thuis. Zegt je dat iets. Thuis.

Entertainer: Thuis.

De Bruin: Altijd. En nu nog. Snap je. Het leven van Hans de Bruin. Mijn leven.

Entertainer: Ik vind je waanzinnig interessant.

De Bruin: Ik ook. Mij krijg je niet klein.

Entertainer: Precies.

De Bruin: Ik ben een held.

Entertainer: Juist.

De Bruin: Zo is het gewoon. Ik ben een held. Neergeknald. in koelen bloede.

Entertainer: Daar wilde ik het toch nog even met je over hebben.

De Bruin: De brute moord op Hans de Bruin.

Entertainer: Waarom toch.

De Bruin: Wat denk je.

Entertainer: Geen idee.

De Bruin: Precies. Zo gaat het. In een flits. Werd Hans de Bruin neergeschoten. In de bloei van alles.

Entertainer: Waarom toch.

De Bruin: Werd er een rekening vereffend. Was het uit jaloezie. Crime passionel. Wie zal het zeggen.

Entertainer: Was er een vrouw in het spel.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Liefde is een grootste drijfveer. Ik bedoel maar. Er kan er maar een de ware zijn.

Entertainer: Hans...

De Bruin: Maanlicht. Wandelen langs het water. Al die dingen. Nachten lang. O jé. Schrijf ik zo een bundel gedichten vol. Als het moet.

Entertainer: Fantastisch.

De Bruin: Voorbij. Voorbij. Gaat alles steeds voorbij.

Entertainer: Stond ik steeds te wachten op een wonder.

De Bruin: Precies. Zoiets ja.

Entertainer: Is waar gebeurd.

De Bruin: Alles is waar gebeurd. Je kunt zo gek niet verzinnen.

Entertainer: Je kunt je niet voorstellen...

De Bruin: Mijn naam is Hans de Bruin. Alles onder controle. Mijn leven een feest. Moet je niet zo veel roken.

Entertainer: Ik stop elke avond. Maar 's morgens begin ik dan weer.

De Bruin: Waarom.

Entertainer: Precies de bruin. Heb jij dat ook. Als ik hier soms zit. Even uitrust. Tussen de sessies door. Alleen. Die witte muren. Dan denk ik soms. Waarom. Ken je dat. Waarom.

De Bruin: De wereld verhardt.

Entertainer: Zie je wel. Heb ik me niet voor niets op je verheugd.

De Bruin: Mijn naam is Hans de Bruin. Je hebt loners en losers. De Bruin is een loner.

Entertainer: Fantastisch.

De Bruin: Wat weet jij daar van.

Entertainer: Lijkt me.

De Bruin: Wat weet jij ervan. Van het leven. De dingen. Van alles.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Ik...

De Bruin: Je hebt losers en winners. The winner takes it al. The loser's standing small.

Entertainer: Juist. Ik wil je beter leren kennen. De Bruin. Echt.

De Bruin: De aanval is de beste verdediging.

Entertainer: De aanval is de beste verdediging.

De Bruin: Altijd. Trek je broek uit.

Entertainer: Pardon.

De Bruin: Je broek uittrekken. Als je het meent.

Entertainer: Wat.

De Bruin: Dat je me wilt leren kennen. Als bewijs. Dat ik je kan vertrouwen.

Entertainer: Als bewijs.

De Bruin: Ja.

Entertainer: Mijn broek uittrekken.

De Bruin: Als jij het doet doe ik het ook.

Entertainer: (Laat z'n broek zakken)

De Bruin: Weet je van niets. En sta je opeens met je broek op je knieën.

Entertainer: Alle begin is moeilijk.

De Bruin: Precies. Ga door.

Entertainer: De mens achter Hans de Bruin. Alles. Het geheim.

De Bruin: Ik ben de mens achter Hans de Bruin. Het geheim is weggaan. Mijn enige principe. Op het hoogtepunt afhaken. Ben je onmisbaar geworden. Direct er van door. Na het hoogtepunt wordt alles minder. Stelt met terugwerkende kracht zelfs het hoogtepunt niets meer voor.

Entertainer: Steeds op tijd weggegaan.

De Bruin: Precies.

Entertainer: Fascinerend verhaal.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Goeie vragen. Jij stelt hele goeie vragen. Journalistenbloed.

Entertainer: Dank je.

De Bruin: Kijk jij maar uit.

Entertainer: Hoe bedoel je.

De Bruin: Wie hoog stijgt kan diep vallen. Dat principe.

Entertainer: Je bent fantastisch de Bruin.

De Bruin: Het hoort allemaal bij elkaar.

Entertainer: Precies zoals ik verwachtte. Schandalig. De vent die jou neerschoot.

Inspecteur: Stoor ik. Er is een lijk gevonden. Zegt u dat iets. Is het stil. Moet je die ogen zien. Staat er een met z'n broek op z'n knieën. Is er niets aan de hand. Moet ik dat geloven. Heb ik dan zo'n naieve uitstraling. Trek je broek op. Man. Je hebt bezoek.

Entertainer: Als je zo maar binnen loopt.

Inspecteur: Ik ben bevoegd.

De Bruin: Staat ineens de dader voor je.

Entertainer: Kent u deze man.

Inspecteur: Vaag.

De Bruin: Luister jongen...

Inspecteur: Alles vaag. De laatste tijd. Alsof de mist nooit meer optrekt. Heb ik hard een nieuwe bril nodig.

Entertainer: Kun je altijd nog lenzen nemen.

Inspecteur: Ik schaam me er niet voor. We worden allemaal ouder.

Entertainer: Je bent zo oud als je je voelt.

De Bruin: Voelde ik me gisteren beroerd. Gaat het vandaag stukken beter. Staat daar ineens de moordenaar van Hans de Bruin.

Inspecteur: Ik kom voor de zaak Hans de Bruin.

De Bruin: Lost de moord op die hij zelf pleegde. Ben ik

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

benieuwd.

Inspecteur: Zo gaat ie goed. Zo gaat ie beter. Het leven een feest. Rookt u.

Entertainer: Graag.

Inspecteur: Dacht ik al. Kortom. Er is een lijk gevonden. Het lijk van Hans de Bruin.

De Bruin: Neergeknald. In de bloei van alles.

Inspecteur: Heb ik het gevoel dat het ingewikkelder gaat worden dan het in eerste instantie leek. Let op. De Bruin. Vraag 1.

Entertainer: (tegen de Bruin) Je hoeft niet...

Inspecteur: Waar was u. De laatste maanden van uw leven.

De Bruin: Heb ik altijd hard gewerkt.

Inspecteur: Over de tijd na uw afscheid is ons niets bekend.

De Bruin: Nam ik hier eergisteren afscheid. De dag erna vermoord. Daarna een tijdje niets. En nu ben ik hier. Zo was het. Kan het een uur zijn geweest. Hoogstens een dag. Maar geen maanden. Ik doe hier niet eens meer aan mee. (wil weggaan)

Inspecteur: Momentje. De Bruin.

Entertainer: Laat hem gaan. Je hebt het recht niet hem tegen te houden.

Inspecteur: O nee.

Entertainer: Nee.

Inspecteur: Hans de Bruin is mijn slachtoffer. De zaak Hans de Bruin. Mijn zaak. Ik kan hem niet zo laten gaan.

De Bruin: (tegen de inspecteur) Mietje.

Inspecteur: Wat.

De Bruin: Mietje.

Inspecteur: Dat hoef ik niet te pikken. De Bruin.

Entertainer: Kom mee de Bruin.

De Bruin: Kom op dan. Jochie.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Ik waarschuw je de Bruin.

De Bruin: Kom op dan.

Entertainer: Mensen...

De Bruin: Hé. Kom dan op.

Inspecteur: Godverdomme.

Entertainer: De Bruin...

Inspecteur: Zie je dat dan niet. Hoe die man met de dingen speelt.

Entertainer: Jij moet helemaal je bek houden.

De Bruin: Geen ruzie jongens.

Entertainer: Ga mee de Bruin.

De Bruin: Daar kan ik niet tegen.

Entertainer: Godverdomme. De Bruin.

De Bruin: Zeg.

Entertainer: Ik ben niet boos. Een beetje in de war. Dat is alles. Vind je mij een lul. De Bruin.

De Bruin: Valt wel mee.

Entertainer: Dat scheelt. We komen er wel uit.

De Bruin: We komen er wel uit. (af)

Entertainer: Ik geloof in je Hans. Alles lag klaar. Laat ze maar schelden. (tegen de Inspecteur) Hoe kun je. (af)

Inspecteur: De Bruin. Ik. Godver. Je probeert het steeds weer goed te doen. Maken de anderen er telkens een puinhoop van. Alsof het zo ingewikkeld is. Allemaal. Terwijl het zo eenvoudig is. Ik bedoel. De dood van de Bruin. De zaak Hans de Bruin. Routineklus. Leek het. En dan. Kom ik hier binnen. Is er eerst niets aan de hand. Heb ik het daarna ineens gedaan. Dat gelooft toch niemand.

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1

Entertainer: Luister. Hans. We hebben bewijzen nodig. Feitenmateriaal. Alles. Omtrend de brute moord op Hans de Bruin.

De Bruin: Ik ben bereid. Zal de waarheid boven tafel komen.

Entertainer: Precies. de Bruin. Wij begrijpen elkaar.

De Bruin: Wij begrijpen elkaar.

Entertainer: Hoe voel je je nu. Hans.

De Bruin: Steeds beter. Als je dagen hebt gereisd. Neemt je een bad. Spoel je alles van je af. Gaat het vanzelf beter.

Entertainer: Was je gelukkig voor je hier kwam.

De Bruin: Ik mocht niet klagen. Altijd gelukkig geweest.

Entertainer: Altijd zomer.

De Bruin: Scheen de zon altijd. Precies.

Entertainer: Werk.

De Bruin: Prima. Altijd prima.

Entertainer: Geluk in je werk.

De Bruin: Geluk in m'n werk.

Entertainer: Privé.

De Bruin: Prima in orde. Altijd.

Entertainer: Altijd. Voorspoedig.

De Bruin: Steeds.

Entertainer: Privé gelukkig.

De Bruin: Privé gelukkig. Ook.

Entertainer: Vrouw.

De Bruin: Geweldig.

Entertainer: Sex.

De Bruin: Ook dat.

Entertainer: Liefde. Tederheid.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Veel. Wat ik zeg. Geluk gehad. Samen op vakantie. Voorbij. Voorbij. Verdomme.

Entertainer: Rustig. Hans. Spijt.

De Bruin: Sorry.

Entertainer: Spijt.

De Bruin: Spijt. Geen spijt. Had het eeuwig moeten duren. Weggerukt.

Entertainer: Te vroeg van ons heengegaan.

De Bruin: Zo onrechtvaardig.

Entertainer: Stormde de moordenaar binnen.

De Bruin: Kon gewoon niet meer wachten.

Entertainer: Wat dacht je. Toen hij binnenstormde.

De Bruin: Wat een haast.

Entertainer: Wat een haast.

De Bruin: Ik begreep het niet.

Entertainer: Keek je hem aan.

De Bruin: Ik had niets te verbergen. Nooit.

Entertainer: Keek je hem recht in z'n ogen.

De Bruin: Altijd rechtop. Open vizier.

Entertainer: Keek hij naar jou.

De Bruin: Zo koel. Zo zonder gevoel. Zo ijzig.

Entertainer: Zei je iets. (stilte) Had je iets willen zeggen.

De Bruin: Waarom toch.

Entertainer: Zeg maar.

De Bruin: Waarom toch jongen.

Entertainer: Waarom toch.

De Bruin: Het brood voor je uit m'n mond gespaard. Heb ik hem alles gegeven wat je nodig had.

Entertainer: Was je een vader voor hem.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Je weet het nooit zeker. Of je de vader bent.

Entertainer: En hij.

De Bruin: Had hij alle mogelijkheden in zich.

Entertainer: En toen schoot hij.

De Bruin: Toen schoot hij.

Entertainer: Hoe vaak heeft hij geschoten.

De Bruin: Waren er drie schoten. Het eerste was een schampschot. Een vreemde steek. Nog nooit zoiets gevoeld. Geen bloed. Geen wond. Alleen die pijn.

Entertainer: Kun je herinneren wat je toen dacht.

De Bruin: Waarom juist hij. Die ik opgeleid heb. Die alle mogelijkheden in zich heeft. Die alle kansen krijgt. Om eventueel mijn plaats in te nemen. Die tijd heeft hij niet willen afwachten.

Entertainer: Juist.

De Bruin: Dacht ik eerst nog dat hij me alleen maar bang wilde maken.

Entertainer: Waarom dacht je dat.

De Bruin: Ik dacht het gewoon. Maar toen schoot hij weer.

Entertainer: Volgde het tweede schot. Was je dood.

De Bruin: Nog niet. Ik voelde niets. Werd duizelig. Alsof ik zweefde. Leerde ik m'n vrouw kennen. De eerste werkdag. Dat ik bij m'n vader achterop de fiets zat. Zocht ik een baan. Reed ik keihard achteruit. De eerste rijles. Ging ik per ongelijk op een nest jonge vogeltjes staan.

Entertainer: Stom.

De Bruin: Heel stom ja. Zat ik steeds maar in die trein. Raasde de trein maar door. Was ik Hans de Bruin. Regenjas. Losjes over mijn arm. Alles wat noodzakelijk was in mijn koffer. Geen vaste verblijfplaats. Van afspraak naar afspraak. Kende ik het spoorboekje uit mijn hoofd. Doem doem. Doem doem. Keek ik uit het raam. Flitst alles aan me voorbij. Alles al gezien. Alles meege maakt. My name is Hans de Bruin. Je m' appelle. Ich bin. Deja vue. In de verte een lichtje. Zal het binnen warm zijn. Mijn vrouw die op mij wacht. Nog steeds. Moet ik naar haar toe. Ik mag

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

haar nooit vergeten. Rende ik. Dreunde het in m'n hoofd. Doem doem. Kan ik mezelf wel voor m'n kop slaan. Te laat. Te laat. Daarna weer stilte. Ijzig. Pas ik gewoon mijn reisschema aan. Vrijheid. Alles kan. Ik ben immers Hans de Bruin. Ga ik immers altijd door. Blijf ik in beweging. Stilstaan maakt me nerveus. Je verkleumt er van. Beste mensen. Het was een fijne tijd. De tijd van Hans de Bruin. Een onvergetelijke tijd.

Entertainer: Fantastisch. Hans.

De Bruin: (Hans de Bruin gaat staan, voelt een steek in z'n zij) Au. Lieve mensen. Kan het ooit voorbij zijn. Vraag je je steeds af. En dan is het voorbij. Lijkt het of het morgen gewoon weer verder gaat. Kilometers spoor onder me door zullen schieten. Kladbloks vol notities. Liters inkt. Kilo's papier. Een enorme stapel brood in aluminiumfolie. Bouwde de Bruin een zaak op. En ging hij verder. Steeds groter. Steeds sneller. De routinier. Raasde de tijd maar door. Mocht hij van zijn rust genieten. Voor zijn raam. Het is een kwestie van wennen. Kwam zijn vrouw zo binnen. Zou ze liefdevol naar hem kijken. Tikt de klok door. De dag na het afscheid. De nieuwe fase. Hans de Bruin. Op het punt zijn memoires te schrijven. Het complete verhaal. Wordt vervolgd. Noteren. Noteren. Nog jaren werk. Zestig jaar beschrijven. Aan zijn bureau. De typemachine. Een stapel onbeschreven papier ernaast. Wist niemand nog iets. Behalve de Bruin. Werd er daar geschiedenis geschreven. Doodse stilte. Zou ik me alles precies herinneren. Sla ik me er doorheen. Het leven van Hans de Bruin. Van moment tot moment. Uiterst gedetailleerd. Niets vergeten. Dan vinden ze zijn vader met z'n hoofd op het bureau. Voelde opeens een vreemde steek in zijn lichaam. Nog nooit eerder gevoeld. Wat is er Hans. Wat lig je raar. Slaap je. Met je hoofd op het bureau. Is nu mijn bureau. Stierf de man aan mijn bureau. Plotseling. Onopgemerkt. Ik weiger dat. Ik houd vol. Morgen gaat het beter. En anders overmorgen wel. Heerlijk. Rust. Regen. Herfst. Daar zit Hans de Bruin. Voor zijn raam. Geniet. Eerst nog een borrel en dan... Ging alles gewoon door. En op zondag luiden de klokken. Nog steeds. Een hele geruststelling. Nog geen god gezien. Tot nu toe. Niets dat er op lijkt. Dus. Geen paniek. Daar zat Hans de Bruin. De tijd langzaam terug te draaien. Nooit opgegeven. Vecht hij door. Tot het bittere eind. Zo was het. Zo is het nog steeds. Zat de Bruin daar. De dag na het afscheid. Aan zijn bureau. Nog zo veel van plan. Werd hij plotseling neer-

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

geschoten door een verrader. Volgde na het tweede schot een derde.

Entertainer: Anders dan de vorige schoten.

De Bruin: Alleen geluid. Een enorme explosie. Alsof m'n hoofd uit elkaar spatte.

Entertainer: En toen.

De Bruin: Eindelijk rust. Na zoveel geweld. Was het eindelijk stil. Bewogen de blaadjes aan de bomen niet meer. Strakblauwe lucht. Was ik zo blij dat het weer zomer was. Werd het langzaam avond. Bleef ik zitten. M'n raam een prachtig schilderij. Zat ik te genieten. Van de stilte. Was alles stil. Stond alles stil. Gebeurde er niets meer. Sindsdien. Mijn vrouw niet meer gezien. Blevden de laatste beelden terugkomen. Zag ik steeds die jongen. Z'n ogen. Probeerde ik me meer te herinneren. Wat er daarvoor gebeurde. Wat er mis was gegaan. Zag ik steeds die jongen zitten. En plotseling was jij er ook.

Entertainer: Hans...

De Bruin: Alsof ik je kende.

Entertainer: Ik...

De Bruin: Lachtte ik naar je. Vriend.

Entertainer: Vriend.

De Bruin: Lachtte je terug.

Entertainer: Lachtte ik terug.

De Bruin: Kon ik je vertrouwen.

Entertainer: Natuurlijk. Vriend.

De Bruin: Dacht ik dat ik je kon vertrouwen.

Entertainer: Je kunt me vertrouwen. Hans. Zo blij je te zien. Vriend.

De Bruin: Vriend. Waarom was je boos op me.

Entertainer: Onzin Hans. Vriend.

De Bruin: Daarom juist. Ik begreep het niet. Omdat ik uit mijn raam keek.

Entertainer: Omdat je uit je raam keek.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Toen zei je. Dat kun je niet maken.

Entertainer: Dat kan ik niet zo bedoeld hebben.

De Bruin: Waren jullie steeds aan het praten. Met z'n tweeën.

Entertainer: De Bruin.

De Bruin: Praatte jij steeds met de jongen die mij vermoord had. Waarom praten zij. Terwijl ik niet weet wat ze zeggen. Ik kon jullie niet horen.

Entertainer: Ik ken hem niet.

De Bruin: Toch praatte je met hem. Dat heb ik gezien. Ik dacht...

Entertainer: Ik...

De Bruin: Zou dat de combinatie zijn. Die twee tegen Hans de Bruin.

Entertainer: Ik sprak niet met hem.

De Bruin: Het was zo'n duidelijk beeld. Jullie waren samen aan het praten.

Entertainer: Hij was alleen.

De Bruin: Hoe weet je dat.

Entertainer: Dat heb je me verteld.

De Bruin: Ik was het vergeten. Maar nu weet ik het weer.

Entertainer: Onzin. Hans. Hij stond daar alleen.

De Bruin: Jullie zijn er nu toch ook allebei.

Entertainer: Allemaal toeval. Hans. Ik heb een kloppend verhaal nodig. Geen onzin. Hij kwam binnen. Je zag z'n ogen. Kil en...

De Bruin: Niet weer opnieuw beginnen.

Entertainer: Het moet Hans.

De Bruin: We zijn nu. Nu. Nu.

Entertainer: Zo is het genoeg. Bedankt Hans. (af)

De Bruin: (springt overeind, schreeuwt) Doe het dan zelf beter. Als jullie het zo weten. Bewijs het dan.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Dat jullie het kunnen.

Inspecteur: (vanuit de andere ruimte) De Bruin. Je doet het erom.

De Bruin: Bluf. Allemaal bluf. Als het te moeilijk wordt. Gaan ze schreeuwen. En met stoelen gooien. Weten ze nog niets. Niets meer dan Hans de Bruin. Hans de Bruin is een held. Verraden. Houdt zijn lippen stijf op elkaar. Volhard. Kunnen ze niet om hem heen. Zonder de Bruin loopt de zaak in de soep. De Bruin. Meesterbrein. Alles prima geregeld. Tot na de dood. Ensceneert hij de hele wereld om zich heen. Let op. Hans de Bruin maakt zich niet breed. Hans de Bruin is breed. Let op.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

(we horen geklop en gerammel aan een deur, het blijft de hele scene door donker)

Entertainer: Doe open. Hans. Je moet nu open doen.

Inspecteur: Godverdomme. De Bruin.

Entertainer: Hij heeft de stoel onder de deurklink gezet. Denk ik.

Inspecteur: Godverdomme. De Bruin.

De Bruin: Mijn naam is Hans de Bruin. Ik lach om jullie.

Inspecteur: Godverdomme. De Bruin.

De Bruin: Houdt je bek. Of je vliegt eruit. Degradeert. Kan je je hele carrière vergeten.

Inspecteur: Meneer de Bruin.

De Bruin: Je bent compleet afhankelijk. Jongen. Dat weet je donders goed.

Entertainer: Wat bedoelt ie.

Inspecteur: Geen idee. Ik ken hem niet.

De Bruin: Leugenaar.

Entertainer: Hallo. Hans. Luister. Wees verstandig.

Inspecteur: Ik schiet die hele deur aan flarden.

Entertainer: Hans. Hans. Hoor je me.

Inspecteur: Schiet ik die hele kutdeur aan flarden.

Entertainer: Rustig nou. Rustig. Hans.

De Bruin: Ik lach om jullie.

Inspecteur: Schiet ik die hele kutdeur aan flarden.

De Bruin: Doe dan.

Inspecteur: Je denkt dat ik het niet durf hè.

De Bruin: Nee.

Entertainer: Rustig.

De Bruin: Slappe zak.

Inspecteur: Zeg dat nog eens.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Slappe zak.

Inspecteur: Ik ken jou niet. De Bruin.

Entertainer: Rustig.

De Bruin: Mietje.

Inspecteur: Godverdomme. Ik weet niet wie je bent.

De Bruin: Kraait er zo meteen een haan jongen. Let op.

(We horen een enorme knal. Blijkbaar heeft de Inspecteur de deur inderdaad aan flarden geschoten, tegelijk met het schot gaat het licht weer aan, de Bruin komt op, er is rook en rood licht)

De Bruin: Welkom. De kop is er af. Licht alles nog open. Nu. Kan alles nog. Beginnen we weer bij het begin. Het licht op je gezicht voelen. Het eerste woord. Er was eens... In die eerste seconde wordt alles bepaald. De oerknal. Daarna ligt alles vast. Zijn de kaarten gedeeld. Passen mag niet. Moet je maar hopen dat er sprake is van een volledig spel. Komt zo de moordenaar van Hans de Bruin op. Als hij struikelt zal hij nooit meer echt opstaan. Onherstelbaar gestigmatiseerd. De moordenaar van Hans de Bruin. De stuntel. Alles hangt van momenten aan elkaar. Doe je iets fout dan doe je iets fout. Al die gezichten. Ogen. Zakt de moed je in de schoenen. Ik kan het niet ik kan het niet. Ga je door. En daar is de moordenaar van Hans de Bruin. Tot het tegendeel bewezen is. Welkom.

Inspecteur: (struikelt) Ah. De Bruin. Ik...

De Bruin: Ongeloofwaardig. Let op. Daar gaan we. De twintig seconden. Je kent het principe. Jij krijgt precies twintig seconden om jouw visie op de zaak te geven.

Inspecteur: Ik weet niet...

De Bruin: Geloof in jezelf. Daar draait het om. Heb je precies twintig seconden om je onschuld te bewijzen. Let op.

Inspecteur: De Bruin. Ik...

De Bruin: De tijd gaat nu in. (stilte) Twintig. Zitten we bij jou net zo goed met een gat van twintig maanden...

Inspecteur: Zit de zaak niet zo te stangen.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin : Gaan we door. Vraag 1.

Inspecteur: Laat me met rust.

De Bruin : Kom op. Doorzetten. Vraag 1. Ja of nee.

Inspecteur: Wat is de vraag.

De Bruin : Ja of nee. Dat is de vraag. Vijftig procent kans.

Inspecteur: Jezus. Ik...

De Bruin : Ja of nee.

Inspecteur: Nee.

De Bruin : Vraag twee. Ja of nee.

Inspecteur: Ik.

De Bruin : Ja of nee.

Inspecteur: Geen idee.

De Bruin : Dan gok je maar.

Inspecteur: Nee.

De Bruin : Nee.

Inspecteur: Ja.

De Bruin : Oké. Drie. Idem.

Inspecteur: Ja.

De Bruin : Vier.

Inspecteur: Nee. Godver. Ik.

De Bruin : Vijf.

Inspecteur: Ja.

De Bruin : Bedankt. Dat lijkt me dan wel duidelijk. Ik wil je beter leren kennen. Echt.

Inspecteur: Ik ben het topje van de ijsberg. Een veelomvat-
tende organisatie. Maar hoe het precies zit weet
niemand.

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1

Inspecteur: De hele omgeving hier. Op een of andere manier wordt ik er doodnervens van. 's Nachts ook. Kan ik haast niet slapen. De dromen. Je weet wel. Rare dingen. Geluiden ook. De Bruin. Die elke avond in z'n slaap roept. Jongen. Je mag het niet doen. Ik heb mijn verantwoordelijkheden. Tegenover mijn vrouw. Je was mijn zoon haast. Hoort u hem ook. Zo triest. De waanwereld van die man. Werd ik wakker van een knal. Vanacht. Stond de Bruin in m'n kamer. Wilde ik weg. Struikelde ik. Zei de Bruin dat ik twintig seconden de tijd had om te bewijzen dat ik onschuldig was. Ging de tijd nu in. Leek het wel eeuwig. Twintig seconden. Kon ik niks bedenken. Niets. Bleef de Bruin me aankijken. Tranen in z'n ogen. Je was m'n zoon haast. Vond ik dat hij gelijk had. Voelde ik me opeens zo schuldig. Ik weet het. Onzin. Dacht ik toen ook. De Bruin was mijn vriend. Hij mocht niet klagen. Hij kreeg een prima afscheid. Enveloppe. Horloge. En champagne. Hij mocht niet klagen. Maar toch. Die ogen van die man. Vanacht weer. Waarom. Jongen. Waarom toch. Ik weet het niet. Maar waarom juist jij. Jongen. Ik blijf het horen. Ik hoor de knal nog steeds. Ik had een droom. Dat was het. Verder niets. Dromen zijn bedrog. De Bruin. Dat weet je donders goed. Ik heb naar je gezwaaid. Je zwaaide terug. Het was een prima afscheid. En verder niets. Je hebt mij vermoord jongen. Zou je het haast gaan geloven. Als het zo vaak gezegd wordt. Begin je aan alles te twijfelen. Probeer je de eindjes aan elkaar te knopen. Kom ik nu achter. Zo onbewust geleefd. Steeds van zaak naar zaak. Werken werken werken. Ik had een droom. Ja. Eigen baas. Alles in de hand. Alles voor mezelf. Je tijd indelen. Goede dingen doen. Dat wilde ik. Dus zat de Bruin in de weg. Dat zeggen ze. Dat ik hem daarom vermoorde. Dat is het gekke. Dat de Bruin hier alles kan maken. En ik m'n bek steeds moet houden. Trekt de Bruin de hele zaak naar zich toe. Zit ik hier. Schijnt buiten de zon. Gebeurt er van alles. Overal. Staat het hier stil. Volledig. Totale stilstand.

Entertainer: (komt op)

Inspecteur: Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Ah. Waar is de Bruin.

Entertainer: We houden hem een tijdje hier. In quarantaine. Ter observatie.

Inspecteur: De Bruin is mijn slachtoffer.

Entertainer: Het verhaal van Hans de Bruin. Is mijn verhaal.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: De zaak Hans de Bruin is niets zonder slachtoffer.

Entertainer: En de dader.

Inspecteur: Ik kan niet werken. Op deze manier.

Entertainer: Ieder z'n vak.

Inspecteur: Zo funktioneer ik niet.

Entertainer: Dat spijt me.

Inspecteur: Ik kan heel kwaad worden.

Entertainer: We zullen zien.

Inspecteur: Geef mij de Bruin.

Entertainer: Pas op.

Inspecteur: Geef mij de Bruin. Laatste kans.

Entertainer: Je bent een gevaar voor jezelf.

Inspecteur: Onzin. ik wil de Bruin nu. Nu.

Entertainer: Moeten we u tegen uzelf beschermen.

Inspecteur: Nu. Ik zeg nu.

Entertainer: Een tijdje rust nemen.

Inspecteur: Helemaal niet. Als een pitbull. Vast is klemvast. Ligt de oplossing zo dichtbij. Als iedereen maar niet tegen mij was. Dat wachten. Doodziek ben ik ervan. De Bruin. Mijn slachtoffer. Luister. Ik heb gesproken met de vrouw van de Bruin.

Entertainer: Wat moet jij met de vrouw van de Bruin.

Inspecteur: In het kader van het onderzoek. Ik heb een bandje met...

De Bruin: (komt op, een fles wijn in z'n hand) De hele dag. De hele week. Loop ik als een joker rondjes. Vier flessen wijn per dag. Dag dames. Hebben jullie plezier.

Inspecteur: Drink je je zo een dilerium. De symptomen heb je al.

De Bruin: Een man die niet drinkt is geen man.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Houdt je bek. De Bruin.

De Bruin: Zo gespannen. Zou ik wel eens willen weten wanneer jij voor het laatst geneukt hebt. Bijvoorbeeld.

Inspecteur: Lach ik om die oude gek.

De Bruin: Doe dan.

Inspecteur: Ha ha.

De Bruin: (tegen de entertainer) Zie je. Lijkt hij precies op een flikker. Zoals hij lacht. Herken je ze aan.

Entertainer: Nou je het zegt...

Inspecteur: Wat. Godverdomme. Jullie denken dat je het zonder mij kan.

De Bruin: Kom op dan. Jongen. Laat dan zien wat je waard ben.

Inspecteur: Wordt ik hier gewoon uitgedaagd. Je ziet het. Zie je. De Bruin. Godver. Die rotkop. Godver.

De Bruin: Hé. Kom op dan. Hé.

Inspecteur: Zeg dat hij ophoudt. Godverdomme.

De Bruin: Als een pitbul. Jongen. Hoor je me.

Inspecteur: Godverdomme. Hou op.

De Bruin: Als een pitbul.

Inspecteur: Ophouden. (de Inspecteur trekt een revolver, richt die op de Bruin.) Kut. De Bruin. Kut.

De Bruin: Laat dan zien wat je waard ben. Concreet blijven.

Inspecteur: Godver. De Bruin. Je weet zelf net zo goed...

De Bruin: Niet zweven. Slik door man. In een keer achterover.

Inspecteur: Ik...

De Bruin: Kom op.

Inspecteur: (schiet in de lucht) Kut.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: (tegen de entertainer) Zie je. Hij is ertoe in staat.

Entertainer: Jezus.

Inspecteur: Als je zo wordt uitgedaagd. Al weken zit te wachten. Er van alles in je schoenen wordt geschoven. Ik bedoel. De logica. Ik bedoel. Kut kut kut. Dat zeg ik.

De Bruin: Zag je het. Hoe eenvoudig hij over de rooie gaat.

Inspecteur: Schoot ik bovendien niet raak. Daar ben ik op getraind. Het bewijs. Zie je die ongelovige ogen. Nou en.

De Bruin: Had de moordenaar drie kogels nodig om het slachtoffer te vermoorden.

Inspecteur: Heb ik een verklaring van je vrouw.

De Bruin: Mijn vrouw is nu van jou. Mijn huis. Mijn auto. mijn leven. Allemaal van jou. Dat was de inzet.

Entertainer: Eindelijk weer een helder moment de Bruin.

Inspecteur: Ik ben inspecteur. Ik onderzoek. Laat ik me toch zeker niet opnaaien. Door de Bruin. En z'n nieuwe vriendje. Ik heb een verklaring van je vrouw. Luister. (zet het bandje op er komt geen geluid) Godver. Ik. Dacht ik dat ik het teruggedraaid had. Heb ik het gewist. Ik bedoel. Godverdomme. Ik had een verklaring. De Bruin. Jouw vrouw...

De Bruin: Jij wilde mijn vrouw. Daarom vermoorde je me.

Inspecteur: Ik ben toch niet gek.

De Bruin: Je wilde alles dat ik had.

Inspecteur: De zaak de Bruin. Kutzaak. Dat zeg ik.

De Bruin: Daarom heb je me vermoord.

Inspecteur: Godverdomme. De Bruin. Moord. Hou nou eens op. Er is een lijk gevonden. Dat is alles. Van kogels geen spoor.

De Bruin: Voel ik de klap nog. Voel ik ze zo m'n lichaam inschieten.

Inspecteur: Zonder kogels geen moord. De Bruin. Eerlijk is eerlijk.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Ik zou niet zo zelfverzekerd zijn. Als ik jou was.

Inspecteur: Ik ben wie ik ben. De Bruin. Daar heb jij mee te dealen.

De Bruin: (trekt z'n overhemd omhoog, er zitten twee kogels in z'n borst) Hier. Jongen. Kijk dan. De kogels zitten er nog in.

Inspecteur: Jezus. De Bruin. Ik. Dat heb je zelf gedaan. Trek ik m'n eigen conclusies. (wil weggaan)

Entertainer: Wacht. Wordt het net interessant nu. Praten we even verder. Lijkt mij.

Inspecteur: Dat gepraat. Al die woorden. Nutteloos. Meer woorden. Oude woorden schrappen. Nieuwe toevoegen. En dan. Zakken we dieper en dieper de stront in.

De Bruin: Het bewijs. De kogels. Staat de moordenaar ernaast.

Entertainer: Liggen de kaarten open op tafel. Dat kun je niet ontkennen.

De Bruin: Jij hebt mij vermoord. Je wilde alles wat ik had. Nu heb je het. Je kon niet langer wachten.

Inspecteur: Ik doe er niet eens meer aan mee.

Entertainer: Je moet. Elk handelen heeft nu eenmaal zijn consequenties.

Inspecteur: Hier. De Bruin. Zie je. Wallen. Onder mijn ogen. Ruik je. Zweetlucht. Verrotte adem. De erfenis van Hans de Bruin. Dat zijn feiten. Belastend materiaal. Slaap ik slecht. Eet ik slecht. Poep ik slecht. Au. m'n maag. Alles klemvast. Kun je persen wat je wil. Blijft het beton. En dan. In één keer. Laat alles los. Nu bijvoorbeeld. Moet ik even weg. Razendsnel. Scheit ik zo alles hier onder. Als ik niet uitkijk. Sorry mensen. (wil weggaan)

Entertainer: Je houdt het maar op.

Inspecteur: Dat gaat niet.

Entertainer: Het moet.

Inspecteur: Verdomme. Ik. Door jou. De Bruin. Door jullie. Rotlucht. Als je alles veel te lang binnenhoudt.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Entertainer: Een gedenkwaardig moment. Dit mogen we niet vergeten.

Inspecteur: Ik had een droom. De Bruin.

De Bruin: Wat heb je er aan gehad.

Inspecteur: Niets. De Bruin. Ik ben kapot. Gemangeld. Zeg ik ja dan zeg ik ja. Zeg ik nee dan zeg ik nee. Passen ze de vraag aan mijn antwoord aan. Wat ik ook zeg. Ik ben schuldig.

De Bruin: (tegen de entertainer) Jij bent mijn getuige.

Entertainer: Geeft hij eindelijk toe. Complete rehabilitatie. Hans de Bruin was een held. De brute moord op Hans de Bruin.

De Bruin: Neergeschoten. In de bloei van alles. De dood van Hans de Bruin. Een heldendood. Jij bent mijn getuige.

Entertainer: Ik ben je getuige.

Inspecteur: Ik ben een hond. De Bruin.

De Bruin: Vergeef ik je alles. Jongen.

Inspecteur: Een pitbull. In en in slecht. De Bruin.

De Bruin: Het geeft niets.

Inspecteur: Lijk ik wel gek. De Bruin.

De Bruin: Jongen.

Inspecteur: Zo ver als ik ga. Lijk ik wel volslagen gek.

De Bruin: Rustig. Jongen. Relaxed.(laat zijn handen zien) Zo hoort het.

Inspecteur: (laat zijn handen zien) Kijk dan. Rustig. zie je. De Bruin. Volkomen relaxed. (begint te huilen) Godverdomme. Ik... Het is... Leeg. De Bruin...

Entertainer: Zeg maar Hans. Jongen....

Inspecteur: Hans. Luister. Ik kan niet meer. Alle leugens. Het wordt me teveel. Ik snap het niet meer. Ik barst op de gekste momenten in huilen uit. Ik ken mezelf niet meer.

Entertainer: Durf. Durf jezelf te verliezen.

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1

Inspecteur: Nee. De Bruin. Ik lever mijn rol in. Ik neem ontslag. Per direct. Luister je.

De Bruin: Nee.

Inspecteur: De Bruin...

De Bruin: Bek dicht. Jongen. Jij gaat je niet heroepen. Zo is het niet bedoeld. Geen gezeur. De dood van Hans de Bruin. Eindelijk duidelijkheid. Geen slap gelul.

Inspecteur: Ik maak je verhaal kloppend. Oké. En voor de rest. Kots ik ervan. Jouw vrouw...

De Bruin: Wat is er mis met mijn vrouw.

Inspecteur: Een oude zeem. Jij weet wel wat je weggeeft. Je huis is rot. En je auto start al lang niet meer. Ik bedoel. Ik vind het geen deal. Ik ben misleid. Dat bedoel ik. Deze sessies. De hele reconstructie. Alles van jou. De evaluaties. Allemaal voor jou. Je zou ons eens moeten zien. Hoe idioot we bezig zijn. Zo doodvermoeiend. Ik ben het zat. Ik kan het niet meer. Als het zo moet gaan.

Entertainer: Zo gaat het gewoon.

Inspecteur: Wil ik het niet. Zijn vrouw. Zijn huis. Zijn auto. De erfenis van Hans de Bruin. Allemaal leugens. Ik doe er niet meer aan mee.

Entertainer: De Bruin...

De Bruin: Ik zag mezelf in je. Mijn beste tijd.

Inspecteur: Ga ik even een sigaretje roken.

De Bruin: (trekt zijn revolver) Zitten blijven.

Inspecteur: Ik houd niet van melodrama.

De Bruin : Luisteren. Jongen. Je staat onder kontrakt. Dacht je dat je er zo makkelijk vanaf kwam.

Inspecteur: Ik ga hier niet op in. (wil weggaan)

Entertainer: Hij denkt. Ik loop gewoon de deur uit. Dan houdt alles vanzelf op. Dat denk ie.

De Bruin: Misverstand.

Entertainer: Het gaat nog verder.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Natuurlijk gaat het verder. Zitten blijven. Mijn vrouw is nu jouw vrouw. Dat heb je beloofd. Jij hebt nu je verantwoordelijkheden. Zo gaat het.

Inspecteur: Ik ben niets verplicht.

Entertainer: Je kan niet meer terug jongen. Dat denk je maar.

Inspecteur: (gaat weg, de Bruin schiet)

Entertainer: Godverdomme. De Bruin.

De Bruin: Ik. Hij ging opeens af.

Entertainer: Dat is onmogelijk.

De Bruin: Ik sta toch niet te liegen.

Inspecteur: Ik geloof dat ik geraakt ben.

Entertainer: Godverdomme. De Bruin.

Inspecteur: Ik geloof dat ik geraakt ben.

Entertainer: Hoe kom jij aan een revolver.

De Bruin: Die zat nog in m'n jas. De jongen heeft hem gegeven. Ik weet ook niet waarom.

Inspecteur: Ik geloof dat ik geraakt ben.

De Bruin: Het was per ongeluk.

Inspecteur: Ik geloof...

De Bruin: Niet op letten. Niets aan de hand. We hebben een kontrakt. Jongen.

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

De Bruin: Wat dacht je van mij. Jongen.

Entertainer: Verdomme. De Bruin.

De Bruin: Ga je alles beleven wat ik beleefd heb. Je kunt er niet omheen.

Entertainer: We komen eruit. Hans. Kom op. Hoogtepunten. let op. Negentienvierenzeventig.

De Bruin: Keek ik uit het raam.

Entertainer: Dat meen je niet.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Wat maakt het uit.

Inspecteur: Jongens...

Entertainer: Het gaat nu even tussen de Bruin en mij. Hans...

De Bruin: Het spijt me.

Entertainer: Wil ik niet horen. Van jou niet. De uitzondering. De Bruin.

De Bruin: Ik geef het op.

Entertainer: Pessimist. We waren al een heel eind. Zon zomer. Liefde. Tederheid. Een nieuw begin. Goed. Dat zeg ik. Ik zeg goed. En zo is het. Alles is goed.

Inspecteur: Ik...

De Bruin: Zit er niemand in de kamer. Dacht je dat er jaren op je gewacht werd. Te laat. Te laat. Kijk je op je nieuwe horloge. Staat het na een dag al stil. Blijf je jaren voor je raam zitten. Zo gaat het. Welkom in de familie. Draag je kogel als een onderscheiding. Wil je nog meer horen.

Inspecteur: Werd ik neergeschoten in de bloei van alles.

De Bruin: Als je er niet aan denkt dan is het er niet. Dus als je nu even rustig nadenkt. Over hoe het nu verder moet. Met jou. Met mij. Met mijn vrouw. Die dingen.

Inspecteur: Ik geloof dat ik geraakt ben.

De Bruin: Loop je zo naar buiten. Lekker naar huis. Nog jaren voor de boeg. Geloof me. Schrijf je op het laatst je naam op een papiertje. Niet vergeten. En dat was het. Ben je nu blij dat je nog leeft? Eerlijk zeggen. Kijk me aan.

Inspecteur: Ik begrijp niet waar je op doelt. Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Hij probeert je wat op te dringen.

Inspecteur: Ik ben niet van plan...

De Bruin: Ook al wil je het niet. Ieder lijk stinkt.

Entertainer: Gelul.

Inspecteur: Ik kan...

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin: Kan je enkel falen. Keek ik liever uit het raam. Liet ik zo nu en dan een scheet. En dronk een borrel. Laten we wat eten jongens. Krijg ik opeens enorme trek.

Entertainer: Omdat jij de zaak verprutst hebt is dat opeens norm geworden.

De Bruin: Dat is het altijd al geweest.

Entertainer: Stond ik twintig jaar te wachten in het voorportaal van de hemel. Blijkt het opeens de hel te zijn.

Inspecteur: Ik heb Hans de Bruin niet vermoord.

Entertainer: Je had hem moeten vermoorden.

Inspecteur: Hij was een vriend.

Entertainer: Juist daarom. Je had zijn zelfmoord kunnen voorkomen.

Inspecteur: Ik kon het niet...

Entertainer: Lafaard. Heb je alles aan je zelf te danken.

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Nou en. Wat dacht je hoe ik me voelde. Twintig jaar wacht ik op de modelmens. De uitzondering. De man die er wat van gemaakt heeft. Het grote voorbeeld. Is de Bruin een moordenaar.

De Bruin: Ik ben een beetje in de war. Een klap gehad. Soort black out. Gooi ik de tijd een beetje door elkaar. Gooi ik personen een beetje door elkaar. Nou en. Het valt allemaal wel mee.

Entertainer: Twintig jaar staan wachten op een zwerver. Ik bedoel. Maak hem af. Lekker naar huis.

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Je houd gewoon je bek maar. Gaan jullie nu naar buiten. Alsof het voor mij zo eenvoudig is. Godver. Gaan jullie nu naar buiten.

De Bruin: Ik...

Entertainer: Geen woord meer. De Bruin. Maakt het alleen maar erger. Alsof ik jullie nodig heb. Schrijf ik desnoods zelf het verhaal van Hans de Bruin. De biografie van een held. De brute moord op Hans de Bruin. Gaan jullie nu naar buiten.

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

De Bruin: Ik ben Hans de Bruin.

Entertainer: Onzin. Je lijkt niet op hem.

De Bruin: Ik heb een foto van mezelf. Met naam. (geeft de entertainer de foto)

Entertainer: Totaal onherkenbaar. De Bruin. Schoot z'n hoofd van z'n romp. Dus wat wil je nou bewijzen met een pasfoto.

De Bruin: Ik.

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Geen woord meer. Het stinkt hier. De Bruin. Rot op. Ik heb frisse lucht nodig.

De Bruin: Wacht. Jongens. Luister...

Entertainer: Hij heeft het er zelf naar gemaakt.

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

Entertainer: Hij had zijn conclusies moeten trekken. Al jaren geleden.

Inspecteur: Ik voel me niet zo goed.

De Bruin: Jongens. Jullie moeten begrijpen...

Entertainer: Gaan jullie nu naar buiten de Bruin.

De Bruin: Vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen.

Entertainer: Zet ik alvast de champagne koud. (af Hans de Bruin en de Inspecteur)

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

De Bruin:

Daar gaat Hans de Bruin. De laatste seconden. Loopt hij naar buiten. Sinds maanden. Is hij weer buiten. De zon zien. Opeens weer. Frisse lucht. Opluchting. Haalt hij diep adem. De duinen. Hei. In de verte ruist de zee. Een stralende dag. De laatste dag van Hans de Bruin. Strakblauwe lucht. Het wordt zomer. Je merkt het aan alles. Daar loopt Hans de Bruin. Rechtop. Achter hem de man met het pistool. Gebogen rug. Heeft nog niet geschoten. Draagt nu al de last. Ziet alleen de grond. Zand. Een brok in zijn keel. Telt hij de laatste stappen van Hans de Bruin. Een twee. Een twee. Een twee. Verraden. Volslagen machteloos. Waarom moet hij zijn eigen graf graven. Schat hij zijn lengte. Ziet hij zichzelf al liggen. Ineens. Voelt hij z'n hart in z'n keel bonken. Hoe lang nog. Het maakt hem nerveus. De kuil. Donker gat. Hoopje aarde eraast. Liggen de wormen op hem te wachten. Zal hij zo zichzelf zien vallen. De echo van het schot. Hoe lang hoor je die nog. Moet hij huilen. Om zijn vrouw. Niemand ziet het. Zo eenzaam opeens. Zo niets. Zo totaal niets. Wordt alles troebel. De wereld door zijn tranen heen. Geniet man. Je mag dit nooit vergeten. Noteer het. Alles noteren. De kleur van het helmgras. De paaltjes met het prikkeldraad. Het ruisen van de wind. De lucht. De wolken. Vergeet ze niet. Het geluid van de leeuwerik. Hoog boven je. Niet voor niets. Een positief teken Hans. Die vogel. Die je ziet. Die jou ziet. Zo hoog. Zo hoog zingt. Zomergeluid. Rust. Strand. Zon. Was daar dezelfde leeuwerik. Heeft je steeds gevolgd. Verpest je de laatste seconden niet. Noteer man. Luister. Kijk. Ruik. Adem. Hans. Adem in. Adem uit. Staat hij daar. Aan de rand van zijn kuil. Donkere vlekken onder zijn oksels. Borrelt zijn maag. Probeert nog snel iets te verteren. Het geluid van een auto in de verte. Misschien toch nog niet verloren. Als de nood het hoogst is... Sterft het geluid weg. Te laat. Onzin nog te roepen. Hans. Niemand hoort het. Geeft de man met het pistool de laatste sigaret. Wat een onzin. Wie heeft dat bedacht. Je laatste momenten een sigaret roken. Tijd winnen. Tijd winnen. Geniet er van. Een seconde is een seconde. Rustig. Roken. Kijk je beul recht in z'n gezicht. Bange ogen. Maak het hem moeilijk. Met je tranen. Je blik. Jij doet gewoon je werk. Ik weet dat. Iedereen moet leven. Dat is al moeilijk genoeg. Mijn zoon. Hij lijkt precies op je. Laat hem de foto van je vrouw zien. Kijken ze samen naar de foto. Mooie vrouw. Roken ze samen. De beul en het slachtoffer. Hoe dan ook. Zo moest het gaan. Maakt de laatste sigaret van

'The best of' derde versie

the best of 'I did it my way' 1

Hans de Bruin hun beiden misselijk. Kunnen ze niet meer terug. Hun ogen. Blijven ze naar elkaar kijken. Zeggen ze niets. De laatste ogen die je ziet Hans. De leeuwerik zingt. Hoog boven jullie. Zie je enkel ogen. Kijken terug. Alles verraden. Alles voor niets. Draai je om. Kijk me aan. Ik wil je gezicht niet zien. Ik kan het niet. Zo kan het niet. Denkt de beul. Zijn ogen. Hoe die kijkt. Mij aankijkt. Dat mag hij niet doen. Zo maar het leven daaruit schieten. Zullen de ogen veranderen. Zijn hoofd niet. Een gat in z'n nek. Dat is alles. Voor de rest blijft het zoals het was. Bang voor de knal. Dat is het. Dat geluid. Je weet dat het komt. Toch schrik je ervan. Ook al doe je het zelf. Je schrikt. Die ogen. Het gaat niet. Draai je om. Hans de Bruin. Voor het gat dat hij groef. Zwart gat. Kan hij over de duinen heen net de zee zien. Hij wel. Staat de beul achter hem. Ziet alleen een nek. Ziet de ogen in de nek. Nog steeds. Zien de ogen de zee. Schiet ze weg. Die ogen. Alles weg. Die ogen. Geniet. Hans. Geniet. Nu kan het nog. Nu. Spant de vinger zich. Nee nee nee. In het hoofd van de beul. Telt Hans de Bruin. Een twee drie vier. Godver. Die leewerik. Denkt Hans nog. Moeilijk nu. Moeilijk te begrijpen. Wat hij denkt. Van alles tegelijk. Je weet maar nooit. Als de kogel ketst. Dan ben je vrij. Hans. Vrij. (er klinkt een schot) Zo is het goed.(af)

-EINDE-

'The best of' derde versie

the best of'I did it my way'1