

## DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op [www.denieuwetoneelbibliotheek.nl](http://www.denieuwetoneelbibliotheek.nl).

De rechten, inclusief en met name de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten bij de auteur en het is dan ook verplicht om voor elke vorm van uitvoering toestemming bij de betreffende schrijver aan te vragen. Voor elke schrijver is het van groot belang om te weten of zijn teksten worden uitgevoerd, dus neem alstublieft bij elke lezing, encenering, bespreking in het onderwijs e.d. even contact op met de auteur! Het contact adres voor deze tekst is:

<b>Schrijver</b>	Roel Adam
<b>Titel</b>	Heldenbrigade
<b>Jaar</b>	2011
<b>Uitvoering</b>	De Toneelmakerij / Liesbeth Coltof

Copyright (C) 2011 by Roel Adam

ROEL ADAM

HELDENBRIGADE

Personages

Bennie van Zomeren

Koen Verheul

Desiree Koppelstok

Josje Fluitsma

Kevin Bolstra

en een baby

*Wagnerklanken. Overture Die Walküre van Richard Wagner. Bennie en Koen kleden zich om in uniform. De een is verder op weg dan de ander. Geluid van schoten, kreten van pijn, sirenes. Bennie werpt steelse blikken naar het publiek.*

*stilte*

bennie Is dit toneelstuk wel geschikt voor kinderen?

koen Welk toneelstuk?

bennie Dit toneelstuk dat we spelen.

koen Waarom zou dit toneelstuk niet geschikt voor kinderen zijn?

bennie Vanwege het buitensporig geweld dat er in voorkomt.

koen Buitensporig geweld? Wat bedoel je daar mee?

bennie Dat weet je toch wel, Koen. Hardhandig optreden en zo.

koen Hardhandig optreden van wie?

bennie Nou – van ons. Van de Kinderpolitie.

koen Ik treed nooit hardhandig op.

bennie Laten we elkaar nou geen Mietje noemen, Koen.

koen Ik noem jou geen Mietje omdat je Bennie heet, Bennie. En ik snap niet wat je bedoelt. Knoop onmiddellijk je jasje netjes dicht. De nieuwe stagiaire kan elk moment binnenkomen.

bennie *schrikt* Daar ben ik helemaal niet over ingelicht. *pakt een spiegeltje en begint zijn haar te kammen*

Desiree zegt het  
anders zelf.

koen Wat zegt Desiree zelf?

bennie Dat ze maar wat graag keihard optreedt tegen de opgroeiende jeugd.

koen Desiree is een heel ander verhaal, Bennie. Die zit in de buitendienst.

bennie *wijst naar de zaal* Als deze onschuldige kinderen straks moeten toekijken hoe gewelddadig Desiree er op in hakt, dan –

koen Wat heb je toch! Onschuldige kinderen? Waar?

bennie Daar. In de zaal.

koen *kijkt* Ik zie geen kinderen.

bennie Dan moet je je bril opzetten.

koen Als dat onschuldige kinderen zijn dan ben ik een olifant. Ga jij de kerstversiering nou maar uit het schuurtje halen, Van Zomeren, dan kan de stagiaire straks fijn de kerstboom optuigen.

bennie Ik heb het nogal druk met de lijst van vuilnisbakken die we op oudejaarsavond af moeten sluiten.

koen Daar ben je nu al drie dagen mee bezig, man!

bennie Het is een heel secuur werkje, Koen.

*opkomst Desiree*

desiree *saluert* Probleem, Brigadier. Ik wil de stagiaire met alle liefde in een uniform hijsen, maar het lukt me voor geen meter.

bennie Is de stagiaire een man of een vrouw, Desiree – ik bedoel: is het uniform te groot of te klein?

desiree Te klein.

bennie Er hangt nog een extra large uniformbroek in het schuurtje.

desiree *kiikt de zaal in* Wat krijgen we nou? Allemaal kinderen? Is het kiikdag vandaag?

bennie Die komen van een toneelstuk genieten.

desiree Van welk toneelstuk?

bennie Van Heldenbrigade. Een toneelstuk over de Kinderpolitie.

desiree Doe normaal Bennie.

koen Precies. Doe normaal en knoop dat jasje nu eens dicht.

desiree Doe normaal zeg! Als wij van de Kinderpolitie hier toneel gaan staan spelen, wordt het in de stad nog een grotere bende dan het al is.

bennie De werkelijkheid is al erg genoeg.

desiree Wat weet jij van de werkelijkheid, Bennie van Zomeren? Jij sluipt in burger naar de snackbar omdat je bang bent dat de hangjongeren op je uniform spugen. Jij durft al vijf jaar lang de straat niet meer op.

bennie Administratief doe ik heel zinnige dingen, Desiree. Hou jij je nou maar met die stagiairebroek bezig.

Hij hangt aan een knaapje naast de traangasgranaten. En als je toch naar het schuurtje gaat neem dan meteen de kerstpulletjes mee.

desiree Dat wij met zijn drieën met de Kerst door moeten werken, terwijl die lui van de Verkeerspolitie vandaag naar het Kerstcircus mogen – dat vergeef ik het Hoofdbureau nooit.

koen Bezuinigingen, Desiree.

desiree We proberen de kinderen respect bij te brengen. Normen en waarden. Discipline. En door onze eigen mensen worden we genaaid waar we bij staan.

josje *vanuit de coulissen* Ik krijg het koud in mijn ondergoed hier!

bennie *voor zichzelf* Jammer.

desiree *roept* Ik kom er aan hoor! *zacht tegen Koen* Volgens mij is ze niet zo geschikt, Koen. Het is een eigenwijze donder. Ik kan haar heel moeilijk verstaan. En fysiek is ze niet op politieacties gebouwd.

koen Dat verandert wel zodra ze een uniform aan heeft.

desiree Bovendien hebben we geen behoefte aan een stagiaire.

bennie Ik kan wel wat hulp gebruiken, hoor.

desiree Bij het invullen van je kruiswoordpuzzels zeker.

josje *vanuit de coulissen* Ik wil zo graag aan de slag, collega's!

desiree *af naar het schuurtje* Wat een kapsones!

bennie *kijkt op zijn beeldscherm* Sodeju! Dat is me een kanjer! Ongelooflijk! Wat een enorme kanjer, zeg!

koen Zit je weer op een datingsite, Van Zomeren?

bennie Welnee, op de buienradar. We krijgen een sneeuwstorm vanmiddag. Er wordt vijftientig centimeter sneeuw voorspeld. En rukwinden van windkracht elf.

koen Doe normaal man. Vijftientig centimeter sneeuw? Dan zitten we hier tot Nieuwjaar gevangen. Mogen we wel opschieten met de inkopen voor het kerstdiner.

bennie Zeker Brigadier. *zoekt in zak* Ik heb al een lijstje gemaakt. *met lijstje* Een kilo spliterwten. Een halve kalfspoot. Een pond katenspek. Knolselderij. Maggiblokjes. Chipolatapudding.

*Desiree loopt over met de uniformbroek.*

Had jij nog iets voor het boodschappenlijstje, Desiree?

desiree Als de stagiaire ook mee eet, zou ik de porties verdubbelen.

*Desiree zet de doos met kerstspullen neer en gaat af met broek.*

bennie Ik hoop maar dat het Kevin straks lukt om door die sneeuwstorm heen te komen.

koen Welke Kevin?

bennie Kevin Bolstra. Die arme iongen bevriest nog in dat dunne goed dat-ie draagt.

koen Normaal doen Van Zomeren. Bolstra is helemaal geen arme jongen. Bolstra is de grootste rotzak uit de buurt.

bennie Hij past zich nu eenmaal een beetje moeilijk aan, Koen.

koen Bovendien weet die gladjakker zich keer op keer uit ons gammele arrestantenhok te wurmen.

bennie Hij komt toch netjes elke maandag zijn digitale enkelband updaten? Ik kijk er het hele weekend naar uit.

koen Pardon, Van Zomeren?

bennie Eh – ik wil maar zeggen dat hij een heel leuk trainingspak aan heeft.

*Koen kijkt Bennie verbijsterd aan.*

Ja! Jij ziet hem nooit. Jij gaat altijd een kroket halen als hij zich komt melden.

koen Die rotzak werkt op mijn zenuwen. Eerst noemde hij zich Kevin Kandinsky. Daarna heette-ie Kevin Chevalier. En nu is het weer Bolstra!

bennie Hij is nu eenmaal de Mystery-Man, hè.

koen Doe normaal, Bennie!

bennie Ik zal straks wel even een digitaal onderzoek doen om de familiegegevens van die jongen naar boven te krijgen. Ik google gewoon alle Kevins in onze regio en vervolgens...

koen Dat is echt niet nodig, Van Zomeren.

bennie Ik ben zelf ook erg benieuwd naar zijn ware identiteit, Koen.

koen Ga jij nou maar lekker door met die vuil-nisbakken van je. Dat is van het hoogste belang.

bennie Maar zojuist zei je...

koen Ik verbied je om in het doopceel van die Bolstra te wroeten. Begrepen?

bennie Ik dacht dat Identificatie een van onze kerntaken was.

koen Jij zou eens wat beter naar je superieuren moeten luisteren.

bennie Ik zal er aan werken, Brigadier.

koen In het nieuwe jaar zijn we trouwens toch van hem af. Bolstra wordt door het Hoofdbureau vanmiddag onder een verzaamd regime geplaatst. Ze sluiten hem op in een EBI.

bennie *schrikt* EBI? O jee... EBI. Wat is dat ook weer? EBI?

koen Extra Beveiligde Inrichting, Bennie.

bennie Dat zal Kevin niet zo prettig...

koen Wil jij nu eens ophouden criminelen bij hun voornaam te noemen!

*Josje Fluitsma stapt binnen, daarachter volgt Desiree.*

josje Deze pet past mij niet. *stilte* Hallo jongens. *lange stilte*

koen Die pet past iedereen.

josje Mij niet.

desiree Als je een stukje karton tussen je hoofd en de rand van de pet stopt – dan past die pet iedereen.

josje Hij is niet te groot. Hij is te klein. Mensen met een heel groot hoofd passen niet in die pet met hun hoofd en hun haar erbij en als ze dan ook nog toevallig heel erg dik haar hebben dat onder die pet verborgen moet worden, dan past die pet dat soort mensen echt niet.

koen Zo. Hoe heet jij eigenlijk?

josje Josje.

koen Kun jij je niet netjes voorstellen met naam en toenaam en achternaam en doopnaam en de naam van je ouders? Doe normaal Josje.

iosie Josie Fluitsma ben ik. *stilte* Ik ben de nieuwe stagiaire.

desiree Dat hadden we al in de gaten, hoor.

bennie Jij komt niet uit Nederland hè?

josje Nee. Ik kom niet uit Nederland. Ik ben hier niet geboren. Ik ben een vreemdelinge. Daarom had ik ontzettend graag stage gelopen bij de Vreemdelingenpolitie maar daar zat het zo vol dat ik uit arremoe maar gekozen heb voor een stage bij de Kinderpolitie.

koen Dus jij bent niet zo gedingsed voor je stage. Hoe luidt dat woord ook weer agent Van Zomeren?

bennie Welk woord Brigadier?

desiree Gemotiveerd, Koen. Zoals kinderen niet gemotiveerd zijn om hun spinazie op te eten, is deze vreemdelinge, uit weet ik veel welk ver buitenland, niet gemotiveerd voor een stage bij de Kinderpolitie.

josje Ik ben juist heel erg gemotiveerd voor een stage bij de Kinderpolitie.

koen Luister dan maar goed naar de Hoofdagent Koppelstok, Josje Fluitsma, met je rare buitenlandse accent waarmee je meteen al een onvoldoende voor je stage riskeert.

En zet die pet goed op je hoofd!

josje Maar hij past niet!

bennie Het is eigenlijk meer een hoedje dan een pet, Koen.

koen En doe je jas netjes dicht.

josje Dat gaat niet.

bennie Je moet je adem een beetje inhouden Josje.

josje Dan ga ik dood.

desiree Versta jij geen normaal Nederlands? Een béétje je adem inhouden zegt-ie! Niet helemaal je adem inhouden! Ben je doof of zo, stomme randdebiel?

bennie Eh – schelden is verboden toch?

desiree Stomme randdebiel is toegestaan.

koen *tegen de zaal* Neem allemaal een voorbeeld aan de Hoofdagent Koppelstok, kinderen!

josje Dit jasje is echt veel te klein hoor.

desiree We hebben nu eenmaal voor de stagiaires niet álle maten voorradig.

josje Wat bedoel je daarmee?

desiree Wat zou ik daar nu mee kunnen bedoelen? *steekt haar hand uit* Desiree Koppelstok. Aangenaam kennis te maken, Josje.

bennie *geeft een hand* Bennie van Zomeren. Hartstikke leuk joh. Ik denk dat dit een heel fijne stageplek voor je zal zijn.

koen *blaast op zijn politiefluit* Briefing! Controle! Security Check!

*Desiree en Bennie ruimen vliegensvlug de bureaus leeg. Legen de prullenmanden. Doen de lampen aan.*

*Hijzen de Nederlandse vlag. Zwaaien met hun gummiknuppels. Springen in de houding.*

josje *in de war* Wat doen jullie?! Wat is dit?!

bennie Topoverleg meisje.

koen *door de megafon* Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien! Niemand weet wat ik verdienen!

DESIREE en bennie Wij doen ons best! Wij doen ons best! Wij doen ons best!

koen Mannen!

josje Mannen?

desiree Kop dicht Fluitsma!

bennie *zacht* Nergens over nadenken. Josie.

koen Mannen! Er is één ding dat zeker is:

de jeugd is niet te vertrouwen. Kinderen zijn hinderen; zo luidt het middeleeuwse spreekwoord dat zijn waarheid iedere dag weer bewijst. De meeste ouders krijgen twee weken na de geboorte van het kind enorme spijt dat ze ooit aan zo'n mormel begonnen zijn.

DESIREE en bennie Juist! Juist! Juist!

koen De jeugd steelt flatscreentelevisies uit elektronikazaken, bedreigt sigarenwinkeliers met zakmessen en schiet met luchtbuksen vanaf viaducten op onschuldige automobilisten.

DESIREE en bennie Inderdaad! Inderdaad! Inderdaad!

koen De lieverdjes sturen haatmails rond, zitten te sms-en onder de les en zijn brutaal tegen de leerkrachten. En als klap op de vuurpijl eten ze hun spinazie niet op.

DESIREE en bennie Ja! Ja! Ja!

josje Waarom zeggen jullie alles drie keer?

koen Solliciteer jij soms naar een stomp in je maag, Fluitsma?

josje Nee natuurlijk niet.

desiree Als iemand je vraagt of je een stomp in je maag wilt, is het niet de bedoeling dat je daar antwoord op geeft!

josje Maar als me iets gevraagd wordt moet ik toch iets terug zeggen!

desiree Natuurlijk niet!

josje Waarom niet?

desiree Is dat het enige wat ze jou op de politieschool hebben geleerd? Het stellen van nutteloze vragen?

koen Stilte! Stilte!

desiree Ze zouden jou een kabinet moeten laten formeren, oen!

koen Iedereen stil!

bennie Ik ben stil.

koen Stilte!

bennie Ik ben van nature altijd al stil.

koen Hou je kanis Van Zomeren!

*Desiree begint te snikken. Jij ook, Koppelstok!*

desiree Sorry, maar ik word met de minuut depressiever van deze stagiaire. Ik weet niet of ik nog langer tegen die racistische beschuldigingen van haar bestand ben. *tegen Josje* Ga toch terug naar Antwerpen met je dikke haar en je veel te grote hoofd, trut!

koen Hou op! Stelletje kinderen!

bennie Wat je zegt ben je zelf Koen.

koen Relax Bennie!

bennie Moet jij nodig zeggen.

koen In de hoek jij! Meteen!

bennie Ik heb niks gedaan maar okee.

koen En voor jou zijn er tweehonderd potloden te slijpen, Desiree.

bennie Mooi zo!

desiree *tegen Koen* Hartstikke gemeen en oneerlijk want Josje begon.

koen Heb jij voor jezelf iets nuttigs in petto, Fluitsma?

bennie Politiepetto.

koen Zei ie wat Bennie?

desiree *tegen Josje* Met je rare dikke opgeblazen buitenlandse hoofd dat in geen enkele petto past.

josje Ik ben hartstikke gemotiveerd en ik barst van de vragen, Koen.

koen Koen? Wie is Koen? *stilte* Voor jou ben ik de Brigadier begrepen?

josje *salueert* Zeker Kolonel.

desiree Vlaamse kontlikker.

josje Ooooh!

desiree Dikke patatzak.

josje Ooooh! Ooooh! Ooooh!

koen En nu is het afgelopen en uit. Krijg allemaal de roodkoperen klarinettyphus! Doe normaal zeg! Hoe

kunnen wij de kinderen nu normen en waarden bijbrengen als wij die zelf niet in praktijk brengen?

bennie Maar we dóen toch normaal, Koen? We doen toch precies zoals iedereen doet?

koen Is dat zo?

bennie Kijk naar de televisie man! Lees de krant!

ALLEN *behalve Josje* Doe normaal!

*De Heldenbrigade zingt Stille Nacht, Heilige Nacht. Koen richt zich tot het publiek terwijl de rest doorzingt. Later komen de anderen erbij.*

koen Zo. Rare vlekkerige wezens. Als jullie kinderen voor moeten stellen dan zijn jullie de laatste kinderen die er in Nederland rond zullen lopen. Gisteren sprak ik de minister van Onderwijs en Culturele Opvoeding. Koen zei-ie: kun jij er nou niet eens voor zorgen dat de kinderen bij hun geboorte niet als baby's maar als perfecte volwassenen uit de buik van hun moeder tevoorschijn springen.

bennie Waarom zijn jullie niet meteen als computereexpert of als straatveger iets nuttigs gaan doen toen jullie op de wereld kwamen? Jullie hadden toch al negen maanden lang geen ene moeder uit gevoerd?

desiree Wanneer denken jullie eindelijk eens je rijbewijs te gaan halen? Pas als jullie er aan toe zijn soms?

Op je achttiende jaar misschien? Terwijl er godnondeklereju...

koen en bennie Niet vloeken Desiree!

desiree Potverdriedubbeltjes zei ik. Terwijl er potverdriedubbeltjes vanaf jullie geboorte meer dan honderdduizend kilometer snelweg op je ligt te wachten!

bennie Waarom betalen jullie geen belasting?

desiree De Nederlandse economie staat op instorten en het enige wat jullie doen is je hand ophouden om een nieuwe zak drop te gaan kopen.

koen Het is toch van de gekke dat kinderen voor half geld met de tram mee gaan.

bennie Niet kletsen jullie daar!

desiree En eet je spinazie op, slome donder!

koen Wij van de Kinderpolitie zijn er niet voor niets!

desiree *trekt haar wapen* Zo is dat! We slaan er op met onze gummiknuppels. We moeten ze leren van dit is links en dit is rechts en dóórgan en dóórbijten en wie voor een kwartje is geboren zorgt er maar mooi voor dat-ie tien euro wordt. Dat is onze opdracht. Het is hier allemaal ver beneden de middelmaat qua doorzettingsvermogen en ondernemerschap.

josje Jullie houden gewoon niet van kinderen. *stilte*

bennie Wat?!!

desiree Ik heb niemand horen zeggen: ik ben benieuwd of de stagiaire ook iets op te merken heeft.

josje Jullie hebben een enorme pesthekel aan die kleintjes.

koen Helemaal niet waar!



bennie Dat komt vers van de Politieschool naar binnen wandelen en begint de meest smerige leugens en beschuldigingen in het rond te strooien.

koen Wij zijn dol op kinderen!

josje Gelul.

desiree *tegen Koen* De stagiaire wordt nu wel erg vrijpostig, Koen.

koen Omdat het morgen Kerstmis is zal ik jou de waarheid eens vertellen aspirant-agente Fluitsma. Dag en nacht zijn wij bezig met surveilleren. Bij de stoplichten. Dat de kinderen niet zomaar door het rode licht heen lopen. Dat ze hun hand uitsteken als ze de bocht omgaan. Dat de meisjes hun veters dichtknopen bij het touwtje springen.

josje Er zijn helemaal geen meisjes meer die touwtje springen.

desiree Wat weet jij daar nou van, beginneling!

bennie We letten er op dat de kinderen met twee woorden spreken.

desiree Gaat Ú maar gerust op deze stoel zitten Míjnheer. Mag ik alstúblieft naar het toilet, Júffrouw.

Hartelijk dank voor het lekkere koekje, Geáchte Moeder!

bennie Beleefdheid! Een beetje respect voor de buurvrouw met haar rollator!

desiree Is dat soms teveel gevraagd van een kind Josje Fluitsma?

josje Nee – maar...

koen Weet jij eigenlijk wel wat wij hier allemaal te handhaven hebben om er voor te zorgen dat de jeugd niet opgroeit voor galg en rad?

bennie De A.T.P.-wet bijvoorbeeld.

josje Wat is dat?

desiree Jij weet ook helemaal niets hè!

bennie De Anti-Tatoeage-en-Piercing-Wet natuurlijk.

koen Agent Bennie van Zomeren werkt zich het apelazarus met zijn nijptang om die gevaarlijke piercings uit de kinderoortjes te verwijderen.

bennie En de Hoofdagente Koppelstok is urenlang bezig de kinderen de Oudnederlandse liedjes bij te brengen. Over Kortjakje. Over de Scharenslied. Over de Schuintamboer.

desiree Ach wat! Dat interesseert die stagiaire toch geen ene moer.

josje Juist wel. Ik kan er toch iets van leren.

desiree Hoor jij nog wel eens kinderen een liedje zingen op straat, Josje Fluitsma?

Ken jij één kind hier dat nog iets weet van Bim-Bam-Beieren?

josje Bim-Bam-Beieren?

desiree De koster lust geen eieren.

bennie Wat lust-ie dan?

koen Spek in de pan!

josje Ik weet niet eens wat een koster is.

desiree Het kost me mijn hele vrije avond om één klein pestpokkendeuntje in die kinderhersens te stampen.

En dan moet ik daarna óók nog het voorgeschreven aantal Engelse en Marokkaanse liedjes van hun mp-3 spelers verwijderen.

josje Waarom?

koen Staat in de wet. Zestig procent van de muziekbestanden van de jeugd moet tegenwoordig Nederlandstalig zijn.

bennie *naar het publiek. nog steeds verontwaardigd* We ziin maar druk met iullie.

desiree En dan zegt de eerste de beste kutstagiaire dat wij niet van kinderen houden.

josje *springt naar voren* Neem allemaal een voorbeeld aan de –

koen *trekt haar weg van het publiek* Goede brave en oplettende kinderen krijgen een mooie medaille van ons.

desiree Maar de wiebelige, brutale en kletsende kinderen niet.

bennie Daar houden wij niet van. Van dat eigenwijze gedoe.

koen Daar stellen wij paal en perk aan.

desiree Dat is ons werk.

koen Het werk van de Kinderpolitie van Bureau Krommedijk. Wij scheiden de goede kinderen van de slechte.

desiree Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn.

koen Het voornaamste doel van het kind is volwassen te worden.

bennie En daar zorgen wij voor.

desiree Het moet maar eens uit zijn met die idiote spelletjes en dat niet serieus in het leven willen staan.

koen En nu: aan het werk! Meteen met zijn allen naar de Dirk van den Broek voordat het weer omslaat.

*Koen, Bennie en Desiree trekken hun politiejassen aan.*

bennie Spliterwten.

desiree Chipolatapudding.

bennie Knolselderij.

koen En vooral de vette worst niet vergeten, jongens. *tegen het publiek* Dit wordt een onvergetelijk Kerstfeest, kinderen.

josje En ik? Wat doe ik?

desiree *ontploft* Jezus, heb je haar weer!

koen Dit is de sleutel van het arrestantenhok. *geeft haar een papiertje* De code van de alarminstallatie. Met 823 zet je de sirene uit. Als de rode lamp gaat branden betekent dat alarmfase vijf, dus dan kun je ons het beste oppiepen via deze portofoon met behulp van de gele schakelaar.

bennie Als commissaris Halbertsma belt, goed noteren wat hij allemaal te zeggen heeft.

desiree Wat belangrijk is: mocht er iemand aangifte komen doen dan moet je daar rapport van opmaken in dit boekje.

bennie En wat nog belangrijker is: als zo'n criminele randgroepjongere een wapen tegen je gebruikt: éérs zijn vingerafdrukken nemen met de inkt uit dit potje, maar natuurlijk ook daarna zijn DNA-profieltje niet vergeten.

desiree Je kijkt of je water ziet branden, Josje Fluitsma. DNA! Nooit van gehoord?

josje Jawel, maar –

desiree En hou in godsnaam op met dat eeuwige gemaar!

koen We gaan. Wij doen de kerstinkopen.

Jij bewaakt de tent. Kunnen we op je rekenen aspirant-agente Fluitsma?

josje *salueert* Zeker, Brigadier.

*Vrolijk zingend marcheert de Heldenbrigade af. Josje is alleen. Het is stil.*

josje Jeetje. *stille* Wat een verantwoordelijkheid. *Josje kijkt in de spiegel hoe haar uniform staat. Snuffelt in wat laatjes. Vindt in de bureaula van Koen een oud boekje. Dan komt Bennie binnensluipen.*

bennie *zacht* Psst! Josje!

*Josje schrikt en verbergt het boekje achter*

*haar rug.*

bennie Het sneeuwt!

josje O.

bennie *zacht* Als Kevin Bolstra straks langskomt zeg hem dan dat er gevaar dreigt. Groot gevaar. Dat-ie moet vluchten. Zo ver als-ie kan.

josje *zacht* Wie is Kevin Bolstra?

desiree *van buiten* Schiet nou op Van Zomeren! We wachten op je!

*Bennie gaat snel af. Josje inspecteert het Politiebureau. Koen komt gejaagd op.*

koen Luister, Fluitsma. Als een zekere Bolstra zich meldt hou hem dan aan de praat tot we terug zijn. *legt zijn handboeien op een bureau* Als-ie lastig gaat doen, dan leg je hem vast aan een tafelpoot. Begrepen?

josje Maar... maar ik...

koen Dit is een bevel, Fluitsma!

josje Wie is Kevin Bolstra?

koen *stilte* Hoe weet jij dat hij Kevin heet?

bennie *van buiten* Schiet nou op Koen!

desiree *van buiten* De Dirk van den Broek sluit vroeg vandaag!

*Koen gaat gehaast af. Josje is alleen. Frommelt aan de kerstversiering. Bekijkt het boekje. Gaat zitten lezen. Kevin Bolstra verschijnt achter haar rug.*

josje Er was eens een tijd waarin de mensen op aarde heel slecht waren. Ze hadden over alles gemene gedachten. Natuurlijk hadden de slechte mensen ook kinderen. Die zagen steeds maar het voorbeeld van hun ouders en ze gingen denken dat het zo hoorde. En als die kinderen dan groot werden en zelf vader en moeder waren, dan zagen hún kinderen ook weer de slechte daden van déze ouders en dan dachten ze: als mijn vader en moeder zo doen, dan hoort het zeker zo en ze aapten hun ouders na. En zo werden de mensen op aarde, de een na de ander, steeds slechter en slechter.

*Kevin Bolstra struikelt. Het alarm gaat af. Het zwaailicht flitst. Josje springt op. Verstoppt het voorleesboekje onder wat papieren. Kevin houdt zich schuil.*

josje O nee! Alarmfase vijf! Erger kan niet. Wat is de code? Waarom is dat papiertje zo klein! *Na veel gedoe weet Josje de installatie uit te schakelen. met portofoon S.O.S!* Josje Fluitsma hier. De hoogste alarmfase is een feit. Alle manschappen terug naar de politiepost om de stagiaire rugdekking te geven. Over en sluiten. *trekt haar gummiknuppel.* Dit kan alleen maar een insluiper zijn. *roept* Kom tevoorschijn of ik bel de politie. *voor zichzelf* Heel erg eng allemaal, maar wel hartstikke goed voor mijn eindverslag. *stilte* *Josje speurt. Kevin niest.*

josje Bingo! Laat je zien! Ontkennen helpt niet! Je bent er gloeiend bij!

kevin *komt tevoorschijn* Dag agent.

*Kevin is gekleed in een zwart nylon trainingspak. Rond zijn ogen een geschminkt Zorro-masker. Kevin wil op Josje aflopen.*

josje *dreigt met haar knuppel* Blijf staan jij!

*Kevin doet het.*

josje Eh... Je bent gearresteerd maar je hebt het recht om te zwijgen. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Wat doe je hier?

kevin Ik moest niezen.

josje Heel verdacht. Vooruit. Op die stoel daar. Dit is een verhoor.

*Kevin gaat zitten.*

josje *met verhoorboekje*. Naam?

kevin Heb ik niet.

josje Dat kan niet. Iedereen heeft een naam.

kevin Toen ik vijf jaar was hebben ze me van school getrap, omdat ik mijn naam niet kon onthouden.

josje Dus je hebt een erg ingewikkelde naam? Kevin Bolstra misschien?

kevin Bent u nieuw hier?

josje *zenuwachtig* Ik stel hier de vragen, jij geeft de antwoorden! Kom op! Je naam! *stilte* Komt er nog wat van?

kevin U zei: je hebt het recht om te zwijgen.

josje Het is niet de bedoeling dat je dat letterlijk neemt. *grijpt de portofoon* Jullie moeten echt gauw terugkomen. Ik raak helemaal gestrest. *met het boekje* Ik schrijf gewoon op: arrestant heeft ingewikkelde naam.

kevin *pakt een sigaret uit een pakje* Lijkt me een heel goed idee.

josje Niet roken hier!

kevin Rustig aan, agent. Niets aan de hand. Dit zijn chocoladesigaretten. Nog over van de Sinterklaas. Wilt u er ook een?

josje Nee natuurlijk niet.

kevin Heel verstandig. In uw situatie kun je maar beter niet te veel snoepen.

josje Heb je nog meer verrassingen in je zakken? Wapens bijvoorbeeld?

kevin *gaat breeduit voor haar staan* Fouilleert u me maar gerust hoor.

josje Eh... fouilleren heb ik nog niet gehad op school.

kevin Alstublieft agent. Werk nou even mee. Fouilleert u me. Daar knap ik altijd reuze van op.

*Josje weet niet wat ze moet zeggen.*

kevin U hoeft niet zo angstig naar me te kijken. Ik ben een goede bekende van de politie.

*Kevin nestelt zich aan een bureau met zijn benen op tafel. Zijn enkelband is duidelijk zichtbaar.*

josje Hee! Dat gaat zo maar niet. Dat is het bureau van de Brigadier!

kevin Mag ik dat boekje eens zien waaruit u zo gezellig voor zat te lezen? *stilte* U hebt een erg melodieuze stem, agent.

Ik kreeg het er helemaal warm van. Alsof ik naar iets heel vertrouwds zat te luisteren.

josje Benen van tafel en eindelijk zeggen wat je komt doen!

kevin Gewoon: schuilen voor het kloteweer.

josje Heb jij iets gebruikt? Drugs? Alcohol? En doe dat masker alsjeblieft af!

kevin Dat gaat niet, agent. Ik zou me kapot schamen. Tien jaar geleden viel er een komeet op ons huis. Mijn moeder was in één klap dood. En mijn vader rende huilend het huis uit. Maar met mij viel het gelukkig mee. Alleen mijn gezicht. Dat werd onherstelbaar beschadigd. Daarom draag ik dit masker.

josje Een komeet? En dat moet ik geloven? *stilte* Als je me nou het telefoonnummer van je vader geeft...

kevin *schreeuwt* Nee! Dat doe ik niet! *stilte, dan rustiger* Sorry, agent. Mijn vader is totaal en finaal onbereikbaar. Soms zie ik hem lopen aan de overkant van de straat in zijn mooie pak. Als ik dan naar hem toe ga voor een klein zakcentje ofzo, lost-ie op als een schim in de mist. Mijn vader is een mysterie. Hij heeft een topfunctie. Ik ben erg trots op hem. Dat is heel belangrijk. Dat een kind trots op zijn vader kan zijn. Vindt u ook niet?

josje Dat weet ik niet hoor.

kevin *springt op, gooit zijn stoel op de grond* Dat hoort u te weten! U werkt bij de Kinderpolitie! U moet

verstand hebben van vaders en moeders en tantes en ooms! Van die hele teringfamiliezooi!

*Kevin haalt een dolk uit zijn zak. Hij begint rustig zijn nagels schoon te maken.*

josje *bang* Ik dacht dat jij geen wapens bij je had.

kevin Dit is een nagelmesje. Ziet u dat niet? Ook daar zou u eigenlijk een uitgebreide kennis van moeten hebben. Van messen, pistolen, wurgstokjes en eigengemaakt vuurwerk.

josje Ik zit nog op de Politieacademie. Ik moet nog heel veel leren.

kevin Ik moet ook nog heel veel leren. *stilte* Agent Bennie is wel een leuke knakker.

josje De anderen agenten zijn toch ook sympathiek?

kevin U moet uw collega's zeggen dat ze een paar van die gezellige planten aanschaffen. Van die groene planten met van die bruine bolletjes in de pot. Door de bolletjes hoeft u ze nooit water te geven. Heel handig voor mensen die nergens tijd voor hebben.

josje *stilte* We gaan hier wel een mooie kerstboom neerzetten.

kevin Halleluja! Dat is een goede investering!

josje Draag je die enkelband al lang?

kevin *staat op, met mes* Politieacademie hè? Sjieke opleiding hoor. Daar kan je heel wat mee bereiken, heb ik gehoord. Met een diploma van de Politieacademie.

josje Eigenlijk ben ik nog stagiaire. *stilte* Je mag nu wel jij tegen me zeggen hoor.

kevin *komt met mes dichterbij* Maar dat doe ik niet.

josje Die enkelband van je...

kevin Ik ben een beleefde jongen.

josje Ik wil graag weten...

kevin Een heel nétte jongen ook. Ik zie er keurig uit. Om door een ringetje te halen.

josje Er is niets op je aan te merken. *stilte* Zullen we doorgaan met het verhoor?

kevin *dichtbij haar* Ik beken alles: ik ben gemeen en gevaarlijk. Ik heb geen geweten. En ik weet verdomd goed waar Abraham de mosterd haalt.

josje *bang, stilte* Waarom draag je die enkelband?

kevin Om mijn enkel! *springt overeind* Ze moeten opschieten. *rommelt in papieren op de bureaus* Ik word zenuwachtig. Ik heb geen uren de tijd.

josje Hee! Niet doen! Afblijven!

kevin *opent lades van het bureau van Koen* Controle! Security Check! Wat hebben we hier. Een beker melk. Een doosje krentenbollen. En natuurlijk zijn diploma van de Politieacademie.

josje Pas nou op! Daar is de Brigadier vast erg aan gehecht.

kevin Drie blauwe smurfen. Logisch. Die heb je nodig als je bij de politie werkt. Een doosje punaises.

Maagtabletten. *stilte* Heeft-ie het aan zijn maag? Dat wist ik niet. *zoekt* Een stapel Donald Ducks. Hee! Een vakantiefoto uit Wijk aan Zee.

*Kevin steekt de foto bij zich.*

josje Dat mag niet. Dat is privé. Wat zoek je toch, jongen?

kevin Een asbak. Een asbak van klei. Een zelfgekleide asbak. Als je een topfunctie hebt bij de Kinderpolitie en je zoontje boetseert een asbak voor Vaderdag dan zet je die toch op je bureau!

josje De Brigadier heeft geen kinderen, geloof ik.

kevin O nee?

josje Niemand die hier werkt heeft kinderen.

kevin Hoe kan dat nou? Hoe weten jullie dan waar jullie mee bezig zijn?!

josje *onzeker* Misschien weten we dat ook niet.

kevin Ik zou maar verdomd gauw aan kinderen beginnen, mevrouw. Voor u het in de gaten hebt zijn ze groot.  
*pakt de beker melk* Slokje melk?

josje Ik lust geen melk.

kevin Het is karnemelk.

josje Dat vind ik nog viezer.

kevin Ik ben er gek op. Dat is het enige dat mijn vader en ik gemeenschappelijk hebben. Dat je ons midden in de nacht voor een slok karnemelk wakker kunt maken. *drinkt twee grote slokken uit de beker* Proost!  
*eet een krentenbol*

josje Hou daar onmiddellijk mee op en doe normaal. Anders moet ik je deze handboeien aan doen.

kevin Van wie moet dat?

josje Van de wet.

kevin *met zijn mes* Van uw wet of van mijn wet?

josje Van ónze wet!

kevin Ik heb helemaal geen wet, mevrouw.

U hebt een wet. En met die wet van u heb ik niets te maken.

*Bennie valt hijgend en koukleumend naar binnen met een rode tas van de Dirk van den Broek. Hij is overdekt met sneeuw. Hij doet de deur achter zich op slot.*

josje *vliegt Bennie in de armen* O, Bennie! Wat ben ik blij dat je er bent. Ik zit hier helemaal alleen zonder background met een crimineel die mijn hele verhoor laat mislukken.

bennie *zet zijn tas neer* Maar dat is Kevin Bolstra, Josje.

kevin Hee Bennie!

bennie Hee Kevin!

josje Hij heeft me bedreigd met een mes.

bennie O ja? *loopt naar Kevin toe. pakt het mes* Maar dit is een namaakmes. Dat zie je toch zo, Josje. Van rubber.

kevin *buigt het mes om* Een speelgoeddingetje.

josje *huilt* Maar ik vond het heel erg eng.

bennie *tegen Kevin* Fijn dat je lekker op tijd bent Kevin. Je moet hier onmiddellijk weg. Ik heb je een jaar uit de wind kunnen houden, maar nu gaat dat niet meer. Ze gaan je onder zwaar regime plaatsen.

*Bennie pakt zijn nijptang en knipt de enkelband van Kevin los.*

Zo. Dit is mijn kerstcadeautje voor jou. Dan kunnen ze je niet meer traceren.

kevin Dank je wel, Bennie.

josje Maar... maar dat is een topcrimineel, agent! Je moet hem in de boeien slaan!

bennie *haalt kleding uit zijn locker* Hier heb je een warme trui en een paar rubberlaarzen. Trek ze aan en zorg dat je zo snel mogelijk...

josje Dit is insubordinatie! Het niet opvolgen van een dienstbevel! Je bent maar een agent, agent! Heb je de orders van de Brigadier niet gehoord?

bennie Doe niet zo formeel joh. Je komt net kijken.

josje Dit moet ik aan het Hoofdbureau melden.

bennie *trekt Josie met zich mee* Je ziet toch wat er met die iongen aan de hand is?

josje Hij is knettergek.

bennie Hij heeft een grote fantasie.

josje Hij heeft me bedreigd en hij doet raar. Kinderen die uit de pas lopen zijn een gevaar voor de samenleving. Uniform gedrag! Daar gaat het om.

bennie Jij staat nu domweg de Brigadier na te praten.

josje Doe normaal Bennie! Jij kletst toch ook met hem mee.

bennie Als ik mijn baantje maar houd klets ik met iedereen mee.

josje Wat laf!

bennie Weet jij hoe hoog de huur van mijn flat is?

*Kevin heeft ondertussen het voorleesboekje van het bureau gepakt en in zijn broek kunnen verbergen. Hij staat naar buiten te kijken.*

kevin Kijk nou! Twee wandelende sneeuwpoppen. Met politiepetten op!

bennie *schrikt* Daar zijn ze! Je moet er meteen vandoor, Kevin.

kevin Je kunt me toch wel even aan je collega's voorstellen?

bennie Doe niet zo dom. Een verzaamd EBI-regime is het ergste dat er is. En als ze merken dat je enkelband verwijderd is vlieg ik de laan uit.

josje Je kunt maar beter naar de agent Van Zomeren luisteren, Kevin.

*Er wordt aan de deur gemorreld.*

bennie Shit! Te laat.

koen *af* Hallo! Waarom zit de deur op slot? Wat is er aan de hand?

bennie Als ratten in de val.

kevin Moet ik even opendoen?

bennie en josje Nee!

desiree *af* Politie hier!

koen *af* Stagiaire Fluitsma?

*gebonk op de deur*

josje Wat moeten we doen?!

bennie In de kast.

josje Wat?

bennie We stoppen hem in de kast.

kevin Mij?

bennie Snel!

kevin Ik ga niet in een kast!

koen *af* Stagiaire Fluitsma? Is alles in orde?

desiree *af, met gebonk* Moeten we de deur forceren?

kevin Ik heb een claustrofobische aanleg.

josje Wie niet Kevin. Schiet op!

koen *af* Ben jij daar ook Bennie?

bennie *roept* Nee hoor! *doet de deur van de kast open* Ga er nu in Kevin.

kevin En wanneer kan ik er weer uit?

bennie Als de kust veilig is klop ik drie keer op de deur.

koen *af* Wat gebeurt daar allemaal?

desiree *af* Als die deur nu niet meteen opengaat gebruiken we geweld!

josje *loopt naar de deur, roept* Er is niets aan de hand. Ik zat op het toilet.

koen Het toilet is hier. Op de gang.

josje Dat klopt. *zacht* Zit-ie er nu in? *tegen Koen* Ik kon het al niet vinden.

bennie Bijna. *duwt Kevin in de kast* En je geeft geen kik begrepen!

desiree *af* Nu opendoen!

kevin Doe nou niet zo zwaar op de hand, Bennie. We kunnen toch met zijn allen een gezellig potje gaan sneeuwballen gooien?

josje *zacht* Kan-ie?

bennie Dat zit er nu niet in, nu jij hier in zit. *doet de kastdeur dicht* Doe maar open.

josje Wacht! *rent terug naar de kast. Kevin steekt zijn hoofd naar buiten.* Helemaal vergeten. Doe je mond open.

*Kevin doet verbaasd zijn mond open. Josje gaat met haar rechtervinger in Kevins mond.*

josje *met vinger in de lucht* DNA!

desiree *af* Ik ga nú een bijl uit het schuurtje halen, Fluitsma!

josje Ik kom er aan! *tegen Bennie* DNA is mijn beste vak op school.

*Josje doet open. Bennie gooit de enkelband van Kevin in de prullenbak. Weet niet waar hij zijn nijptang moet laten. Daar staan de besneeuwde Koen en Desiree met een Kerstboom en een zware Dirk van den Broek tas.*

koen Wat is hier aan de hand?

josje Hallo allemaal. Wat een mooie boom.

desiree *tegen Bennie* Wat doe jij met die nijptang?

bennie Nijpen natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. Met de spulletjes.

koen *trekt zijn jas uit* Dat duurde wel erg lang, Fluitsma. Als ik zeg opendoen, dan bedoel ik ook opendoen.

Nog iets te rapporteren?

josje Nee – eh... het was nogal saai allemaal.

bennie *probeert een grapje te maken* De dage-

lijkse politiepraktijk, Josje: urenlang wachten tot je eindelijk uit kunt gaan rusten.

desiree Ik werk me anders het schompes iedere dag. *met flessen* Laat ik de glühwein maar zolang in de kast zetten.

bennie Nee alsjeblieft niet! Ik bedoel: ha, lekker glühwein! *pakt de flessen over* Denk aan je rug,

Desiree. Laat mij maar even.

*Bennie frommelt de flessen de kast in. We zien de handen van Kevin.*

kevin *in de kast* Fijn zeg. Bedankt.

bennie *tegen Kevin* Stil jij!

desiree Doe normaal, Bennie!

bennie Zeker Desiree.

koen *tegen Josje* Dus die eigenheimer van een Bolstra is niet langs geweest?

*Er komt geluid uit de kast.*

bennie *gaat voor de kast staan* Laat Kevin Bolstra maar lekker blijven zitten waar-ie nu zit.

desiree *tegen Bennie en Koen* Ik stort me op de erwtensoep, mensen. Alles staat al op het vuur in de snelkookpan. Ik moet er alleen nog mijn eigen twist aan geven.

iosie Geef maar een gil als ik iets doen kan. hoor.



desiree Het is nogal een ingewikkeld recept, Josje.

koen Jij dekt de tafel, Fluitsma.

desiree Tafeldekken kan tenslotte iedereen.

*af met de boodschappen*

koen *bij zijn bureau met papieren* Zo! De PVV's zijn binnengekomen. De nieuwe Politieverordeningvoorschriften.

josje Waar liggen de borden en het bestek?

koen In de kast. *leest* Dat is goed nieuws! Ze hebben eindelijk besloten schooluniformen verplicht te gaan stellen. *met foto's* Heel leuke ontwerpen. Stropdassen. Rokjes. Vrolijk gekleurde petjes.

bennie *versiert de boom* Wat een gedoe! Moeten wij weer aan de bak als de jongens hun stropdas niet dragen en de rokjes van de meisjes te kort zijn.

josje *met de borden* Waarom zou een schoolkind een uniform aan moeten hebben?

koen Orde en regelgeving natuurlijk. Allemaal hetzelfde. Iedereen gelijk. Behalve de petten dan. *met de foto's* Zwarte petten voor de kinderen die onvoldoendes halen, oranje petten voor de kinderen die het beter doen en een rood-wit-blauwe pet voor de beste van de klas.

josje Doe normaal man.

koen Pardon?

*Herrie klinkt vanuit de kast.*

koen Wat was dat?

josje Eh... het bestek valt.

bennie O jee. Dat is die gammele plank natuurlijk weer. *kruipt in de kast, zacht tot Kevin* Kijk toch uit wat je doet, kluns.

*Desiree komt op met de soep.*

desiree Daar is-ie dan. Mijn Oudhollandse erwtensoep. We kunnen gaan eten. Waar zijn de lepels? Ik dacht dat hier iemand de tafel zou dekken?

koen Kom uit de kast, Bennie! We hebben honger.

*Bennie komt uit de kast met de lepels.*

koen Wat doet die dolk tussen ons bestek?

bennie *kijkt* Eh... is dit een dolk die ik hier voor me zie? Wat moet ik nou met een dolk?

josje *pakt de dolk, steekt hem in haar zak* Het vlees aansnijden natuurlijk.

desiree *loopt naar de kast* Terwijl we soep eten? Een opscheplepel hebben we nodig.

josje *gaat voor de kast staan* Verboden terrein!

desiree Laat me er door, Fluitsma.

josje Dit is een gevaarlijke kast.

desiree Ga uit de weg, stomme stagiaire!

*Desiree en Josje duwen en trekken aan elkaar.*

bennie *bij de boom* Hé Josje! Hé Desiree! Vrede op aarde! Moet je horen! Als je op zo'n kerstboomtrompetje blaast komt er een heel zacht kerstboomtrompetjesgeluid uit!

*Als Bennie op het glazen trompetje blaast slaat de bliksem met donderend geweld in het dak van de politiepost. De tl begint te knippen. De kast waarin Kevin Bolstra verborgen zit straalt een vreemde oranje gloed uit.*

koen Een aanslag! Dekking zoeken allemaal!

bennie Een aanslag! Een aanslag! Een aanslag!

desiree *trekt enthousiast haar gummiknuppel* Het is zo ver. Heb ik altijd gezegd. Nu gaat het gebeuren.

koen *verbergt zich* Achter de bureaus! Iedereen met zijn kop in een prullenbak!

desiree Nu gaan de hangjongeren wraak op ons nemen.

bennie O jee. O jee. O jee.

josje Volgens mij is de bliksem ingeslagen.

koen *vanuit de prullenbak* Kan niet! Blikseminslag terwijl het sneeuwt! Volkomen onmogelijk.

desiree Kom op Heldenbrigade. We hebben een taak.

koen Over het algemeen wel, maar nu even niet, Desiree.

desiree Wij zullen handhaven, Brigadier. Nu komt het er op aan. Waar is mijn kogelvrij vest? Waar zijn de traangasgranaten? Ik val aan! Volg mij!

bennie Die rotzakken hebben vast met van dat eigengemaakt vuurwerk de buitendeur opgeblazen.

josje Het is het onweer! Dat enorme noodweer buiten!

koen Hou toch op met je meteorologische kletsboek!

bennie Als ze binnenkomen met hun kwade bedoelingen zeg ik gewoon: ik wist van niks. Ik ben onschuldig. Ik had een heel administratieve functie.

josje *loopt naar de deur* Stel je niet zo aan, collega's! *vanuit de gang* De buitendeur is intact. Hij gaat alleen niet open omdat er een berg sneeuw tegenaan ligt. Niets aan de hand.

bennie Zeker weten?

josje Ik heb nog nooit een aantal agenten zo snel dekking zien zoeken. Laten we nu maar rustig aan tafel gaan en vooral niet vergeten dat het Kerstmis is.

koen Okee. Niets aan de hand wellicht. Maar we moeten waakzaam blijven. De Kerst is een gewilde tijd voor een aanslag.

josje Hier is de opscheplepel.

*Iedereen gaat aan tafel. Desiree schept op.*

desiree En dan te bedenken dat ze van de Verkeerspolitie nu op de eerste rij naar het Kerstcircuit zit te kijken!

koen *gaat staan* Mannen!

josje Mannen?

desiree Begin nou niet wéér, Fluitsma.

koen Mannen. Laten we niet klagen over het feit dat wij met de feestdagen aan het werk zijn. Laten we vooral genieten van deze traditionele erwtensoep. En laten we trots zijn op onze Hoofdagent Koppelstok. Zij is de enige in het land die dit Hollandse Erfgoed nog op de juiste wijze kan bereiden. Gelukkig Kerstfeest.

desiree Gelukkig Kerstfeest.

bennie Een vrolijk Kerstfeest collega's.

josje En natuurlijk vrede op aarde allemaal.

bennie *met het trompetje* Zal ik dan maar het startsein geven?

*Als Bennie op het trompetje blaast, slaat de bliksem voor de tweede keer in, met donderend geweld.*

*Iedereen verbergt zich onder zijn stoel. De kast waarin Kevin zit straalt een vreemd oranje licht uit. Het wordt doodstil. Buiten is het geluid van een huilende baby te horen.*

josje *zacht* Luister! Wat is dat?

bennie *met het trompetje* Ik was het niet.

Ik heb niks gedaan hoor.

josje Stil!

*Er klinkt babygehuil.*

koen Wat is dat voor een afschuwelijk geluid?

bennie Een konijn.

desiree Konijnen maken geen geluiden.

bennie Als ze erge honger hebben wel. *loopt naar de deur* Hou op met je gezeur. We hebben zelf niks te eten. *stilte* Mooi. Het is opgehouden.

koen Goede actie, Bennie. Krassende nagels op een schoolbord doen me niks. Maar een piepend konijn dat om eten komt bedelen daar krijg ik kippenvel van.

josje Jullie leven echt niet in deze wereld, hè?

desiree Zeker wel. Laten we weer aan tafel gaan. De soep wordt koud.

josje Maar – maar we zijn toch een brigade van de Kinderpolitie?

koen Natuurlijk. Maar we hebben ook honger. Smakelijk eten.

josje We moeten iets doen!

*Er klinkt babygehuil.*

bennie Ga terug naar je hol, voor het te laat is. Konijnen kunnen op kerstavond heel naar aan hun eind komen.

josje Doe normaal, Bennie. Dat is geen konijn. Dat is een huilend kind.

desiree Wat weet jij nu van kinderen, Josje Fluitsma. Alle kinderen zitten op kerstavond gezellig bij de warme kachel met hun ouders naar de Voice of Holland te kijken.

josje Sommige kinderen niet.

koen Als dat konijn een kind is dat naar binnen wil dan moet het netjes aanbellen.

josje Het is een klein kind, Brigadier. Een erg klein kind.

koen Laat het dan op een trapje gaan staan.

josje *loopt naar de deur* Als jullie te beroerd zijn om iets te doen, dan zal ik wel actie ondernemen.

*probeert de deur open te doen, die zit potdicht* Kom Heldenbrigade! De stagiaire heeft assistentie nodig!

koen *staat op* Nou – vooruit. Met zijn allen dan maar.

desiree *staat op* De soep is toch al verpieterd.

bennie Ik kom. Even snel dit bordje wegwerken.

*De agenten werpen zich in verschillende formaties en met ongekende technieken tegen de deur aan, maar die blijft gesloten. Iedereen staat uit te hijgen. De baby begint oorverdovend te huilen.*

koen *loopt weg van de deur* Dat gejack! Ik kan er niet tegen!

josje Maar het is een baby! Dat hoor je toch!

desiree Al is het een baby, hij hoeft zich niet zo idioot aan te stellen.

bennie *met het trompetje bij de deur* Misschien dat een stukje muziek hem wat opvrolijkt.

*Als Bennie op het trompetje blaast slaat voor de derde keer de bliksem in. De Heldenbrigade verbergt zich onder de tafel. Filmmuziek.*

*De deur van de kast gaat open. Kevin Bolstra verschijnt. Hij is gekleed in een glinsterend tricot met een vraagteken op zijn borst en een uitroepteken op de rug. Een mantel met zilveren sterren. Kevin vliegt drie rondjes door de politiepost en landt voor de buitendeur.*

*Hij doet de deur open en stapt de donkere vriesnacht in.*

*stilte*

koen Wat was dat?

desiree Ik zag niks. Ik zat onder de tafel.

bennie Er kwam iets uit de kast. Toch?

koen Was het een man of een vrouw? Of een ding? Waar is-ie?

josje Naar buiten.

desiree Dat kan niet.

*Koen loopt naar de deur. Probeert die te openen. Dat lukt niet. Ondertussen kruipt Desiree Koppelstok zonder dat iemand het merkt de servieskast in.*

koen *tegen Bennie* Heb jij iets waargenomen?

bennie Eh... vraag je dat aan mij?

koen Nee! Aan mijn grootmoeder! Nou goed!

bennie Ik snap dat je wat over je toeren bent, Koen, maar...

koen Ik ben niet over mijn toeren. Wat zag je, Van Zomeren?

bennie Iets wazigs.

koen Een signalement, man! Feiten! Afmetingen! Getallen!

bennie Ik zag het net niet goed genoeg om te weten wat ik eigenlijk zag.

josje Het leek meer een figuur uit een film dan dat het iets echt was.

koen Ik ga het Hoofdbureau bellen. Dit is een noodsituatie. We zitten ingesneeuwd. Er gebeurt hier van alles dat we niet kunnen verklaren. Ik vraag gewoon of ze een helikopter inzetten.

bennie Maar iedereen is onbereikbaar, Brigadier. Het hele korps zit van het Kerstcircuit te genieten.

koen *bij de telefoon* Dan bel ik gewoon 112.

*stilte* Niets. De lijn is dood.

josje Toch een blikseminslag dus.

koen Betweter!

*De deur gaat open. Muziek. Kevin Bolstra in heldenoutfit komt binnen met een wit bundeltje in zijn armen. Hij houdt de baby tegen zich aan.*

koen Wat... wat is dit?

kevin Dit is een nieuw mensje. Hij is nog erg klein. Hij komt van ver. Ik heb hem door de donkere nacht hier naartoe gebracht. Hij lijkt op mij. Kijk maar naar de kleur van zijn ogen. We hebben een uitputtende reis achter de rug. Deze kleine jongen zat dicht tegen me aangedrukt vóór op het paard. Omdat het zo koud was had ik een deken om hem heen geslagen. Ik reed alsof de duivel me op de hielen zat. Ik was bang dat we te laat zouden komen. Ik gaf mijn paard de sporen en fluisterde zachte woordjes in de paardennek, zodat hij zijn uiterste best zou doen. We vlogen door de sneeuw. Over bergen en door dalen. We kwamen bij een bevroren meer. We zijn over het krakende ijs gegaloppeerd. Ik was doodsbang dat het zou breken en we met zijn drieën in het koude water zouden verdwijnen. Maar dit mensje hier was helemaal niet bang. Hij kent geen angst. Zijn geest is groot en sterk. Alleen zijn lichaam is nog klein. Daarom moeten we er voor zorgen dat zijn schouders krachtig worden, zodat hij zijn zware taak zal kunnen dragen. Want hij komt hier een belangrijk werk verrichten.

*stilte*

josje Nou. Dat is mooi. Misschien moeten we een plekje zoeken waar jullie wat uit kunnen rusten.

kevin Heb je een kartonnen doos misschien? Of iets anders waar hij in past?

bennie Een kribbetje bedoel je?

koen Doe normaal, Bennie. *tegen Kevin* Je staat hier gewoon keihard te liegen, jongen. Waar is je paard?

Waar is die deken waar ie het over had? Je bent een smerige bedrieger. Je bent gearresteerd. En die baby

ook.

*Josje slaat de pet van Koen zijn hoofd en stamp er op.*

koen Ben jij helemaal van God los, Fluitsma!

bennie St! Stil alsjeblieft. Denk aan de kleine!

koen Normaal doen!

josje Wij dóen normaal. Het is namelijk de normaalste zaak van de wereld om een vreemdeling met open armen te ontvangen.

koen Laat dat mormel asiel gaan aanvragen bij de Vreemdelingenpolitie!

josje Het is geen mormel. Het is een vondeling.

koen Hij is helemaal niet gevonden, joh. Hij is gewoon voor de deur gelegd door die zogenaamde held daar, om op sluwe wijze onze politiepost binnen te dringen. Hij lacht ons allemaal uit in zijn carnavalspak. Kom op, rare clown. Neem dat mormel mee en ga thuis Kerstmis vieren.

kevin Deze rare clown heeft geen thuis.

En hij lacht jullie ook niet uit.

bennie Er valt weinig te lachen als je geen huis hebt en het buiten meer dan twintig graden vriest. Wees maar niet bang, joh.

Er is genoeg plaats in onze herberg.

koen Doe normaal, Bennie!

*Josje slaat de pet weer van het hoofd van Koen.*

koen Nu ga je te ver, stagiaire! Dit is een uniformpet. Een uniformpet van een ambtenaar in functie. Je hand opheffen tegen een meerdere is een ernstig vergrijp!

josje U bent mijn meerdere niet. Vanaf het moment dat mijn stage begonnen is, schat u elke situatie volkomen verkeerd in.

koen Hier krijg je spijt van aspirant-agente. Dit komt allemaal in je stagerapport. Jij kunt je einddiploma wel vergeten.

josje Maakt me geen zak uit!

kevin Vrede op aarde, Kinderpolitieagenten! Pas maar op dat dit kersttoneelstuk niet in een tragedie verandert. *loopt met de baby naar voren. tegen de zaal* Misschien vinden jullie het leuk om mijn kleintje te zien? *showt de baby* Wat een beauty, hè? Helemaal niet verlegen en zeker niet te beroerd om zijn spinazie op te eten. Kunnen jullie allemaal een voorbeeld aan nemen.

bennie Hoe heet-ie, eh... Mystery-Man?

kevin Hij heeft nog geen naam. Ik heb hem juist naar de bewoonde wereld gebracht om een naam voor hem te vinden.

*Ondertussen heeft Josje een bureaulade van Koen open getrokken. Ze maakt de lade leeg. De beker karnemelk. De krentenbollen.*

*De Donald Ducks.*

koen Hee! Dat gaat zomaar niet! Dat zijn belangrijke papieren!

josje Het spijt me, Brigadier. We hebben ruimte nodig. U hebt nu eenmaal de grootste bureaula. *Josje trekt haar uniformjasje uit, maakt een bedje in de lade* Leg hem hier maar in, Mystery-Man.

koen Wil jij me gek maken, Josje Fluitsma! Dat is een volkomen ontoelaatbare manier om een uniformjas te gebruiken!

josje Maar wel een heel zinnige manier.

koen *bekijkt de spullen op zijn bureau* Wie heeft er in mijn Donald Ducks zitten lezen? Wie heeft er van

mijn broodjes geeten? Wie heeft er uit mijn bekertje gedronken?

*Kevin en Josje kijken elkaar aan.*

bennie Mag ik hem in zijn bedje leggen?

kevin Ja hoor.

bennie Ik heb nog nooit een baby aangeraakt. *pakt de baby aan* O jee. O jee. O jee. Wat een slap nekje. Het hoofdje zit er niet zo stevig aan, geloof ik.

koen Je moet het steunen.

bennie Hè? Wat?

koen Bij het verplaatsen van een baby moet je altijd met één van je handen het babyhoofd vastpakken. Zodat het niet naar achteren knakt.

kevin Hoe weet u dat, agent?

koen Dat staat in de gebruiksaanwijzing, jongen.

bennie *houdt de baby nu goed vast* Hij snapt natuurlijk helemaal niet wie ik ben. Dat ik agent eerste klas ben bijvoorbeeld. Dat ik Bennie heet. Dat ik een poes heb thuis. Dat ik me vanmorgen gesneden heb met scheren. Dat mijn broer vorige week is gestorven. Dat ik elke dag chocolade-ijs eet. Dat ik heel blij ben dat ik de kerstdagen niet voor de zoveelste keer in mijn eentje moet doorbrengen. Dat ik een moedervlek heb op mijn schouderblad. Dat ik heel goed kan tafeltennissen. Dat mijn vader me vroeger Bennie-Boy noemde. Dat ik... eh... ojee...

*stilte*

josje Is je broer vorige week gestorven?

bennie Ja. *veegt zijn tranen weg* Sorry. Ik eh... ik had er maar een.

kevin Lullig zo vlak voor de Kerst.

bennie Ja. Inderdaad. *stilte* Vlak ná de Kerst was natuurlijk net zo lullig geweest. *met de baby* Kijk hij lacht naar me.

kevin Was het je grote broer of je kleine broer?

bennie *moet denken* Eh... het was mijn tweelingbroer.

josje Maar een vader heb je nog wel, Bennie?

bennie Alleen een oude moeder. In een verzorgingsflat.

kevin Mijn vader is ook al jaren dood. En mijn broers ook. En mijn zussen. En mijn moeder. En mijn hele verdere familie. En een kat heb ik ook niet.

bennie Kut, man.

kevin Ja.

bennie Je mag volgende week wel eens... eh... langskomen of zo. Kunnen we misschien een partijtje tafeltennissen. Of naar het Journaal kijken.

kevin Wie weet. *stilte* Als ik dan nog in de stad ben, tenminste.

koen *tegen Bennie* Leg die baby nu maar in zijn bureaula, hè.

*Bennie legt de baby neer, trekt zijn jasje uit.*

koen Moet dat nou, Van Zomeren?

bennie Het spijt me, Koen. Ik krijg het zo warm opeens.

*De baby begint te huilen.*

bennie O jee. O jee. O jee. Hij heeft verdriet. Rustig maar kleintje.

kevin Pak hem snel op, Bennie. Hij is nu aan je gewend.

bennie Zou het echt? Gaat dat zo snel? *weer met de babv*

josje Ik denk dat-ie een beetje honger heeft. Misschien kan Desiree wat erwtensoep opwarmen. *stilte* Waar is de Hoofdagent Koppelstok?

bennie Op het toilet? Of op zolder?

koen Die is hem gesmeerd! Gewoon gedeserteerd! Stiekem weggesneaked naar het Kerstcircuit! Alles beter dan met een clown en een jankende baby in een ongezellige sneeuwhut te zitten.

bennie De Hoofdagent is waarschijnlijk wat geschrokken van de blikseminslagen. *drukt de baby in Koens armen* Als jij de kleine even neemt, gaan wij haar wel zoeken. Kom mee.

*Josje en Bennie af naar toilet en zolder. stilte*

koen *met de baby* Wat moet ik nou?

kevin Gewoon vasthouden en niet te hard knijpen, pap.

koen Noem me geen pap. Pap zeg je maar tegen een bord havermout. Wat kom je doen? Mij voor gek zetten? Mij nog meer treiteren dan je thuis al doet? Hoe durf je in dat rare apenpak op mijn werk te komen. Als de collega's ontdekken wie je bent is dat mijn absolute ondergang.

kevin Wanneer accepteer je me nu eindelijk eens zoals ik ben?

koen Op het moment dat jij normaal gaat doen.

kevin Normaal doen? Daar is toch geen kunst aan? Dat kan iedereen.

koen Daarom. Waar is je enkelband?

kevin Ik heb me bevrijd. Ik trek de wijde wereld in.

koen Je komt niet ver. Ze pakken je zo op van de EBI. Ze slepen je naar Vriezenveen en ze zullen je opvoeden omdat ik het niet kan.

kevin Niemand krijgt mij te pakken.

*De baby begint te huilen.*

koen Godnondeju. Daar begint-ie weer. Hij heeft honger. Wat moeten we doen?

kevin Er is hier nog wel iets te eten, toch?

koen Baby's eten geen erwtensoep.

kevin *met de melkbeker* Karnemelk bedoel ik.

koen Zou-ie dat lusten?

kevin Waarom niet? Jij houdt er toch ook van? *Ze kijken elkaar aan.* En ik ook.

koen Nou – pak dan maar een theelepeltje. Alles beter dan dit geblèr.

*Koen houdt de baby vast, Kevin voert hem met een theelepeltje.*

kevin Hield je mij ook zo vast toen ik klein was? Toen mamma nog leefde en we met zijn drieën waren?

Toen we op vakantie gingen in Wijk aan Zee?

koen Ik ben nooit in Wijk aan Zee geweest.

kevin *met de foto* Ik heb er een foto van. Een foto van ons. Kijk maar.

koen *kijkt naar de foto* Dat is heel lang geleden... Kevin.

kevin Hij lag in je bureau. *voert de baby* Hij vindt het lekker.

koen Maar hij trekt er wel een zuur gezicht bij.

kevin Het is nu eenmaal karnemelk, hè pap?

koen Ik ben geen pap.

kevin Nee. Jij bent een bord havermout. *stilte* Wat is het eigenlijk?

koen *terwijl hij het mondje afveegt* Wat?

kevin Havermout? Wat is dat, pap?

koen Pap.

kevin Hè?

koen Een dikke pap met klonten. Was vroeger heel normale kindervoeding. Ik haatte het. Maar je oma hield mijn neus dicht en je opa wurmde de troep mijn mond in. Met een gietijzeren lepel. Daar waren ze wel een uur mee bezig.

kevin Deze kleine eet anders lekker door. *stilte* Jouw vader en moeder waren echt slechte mensen, hè?

koen O ja?

*Josje en Bennie komen op.*

koen *tegen Kevin* Je verraadt me niet hè.

bennie Desiree is nergens te vinden.

josje Wat zijn jullie aan het doen?

koen Niks bijzonders.

kevin De kleine moest weer huilen.

bennie *bezorgd* Ach gut. Alweer? Moet ik misschien nog even...

josje Ik denk dat hij beter kan gaan slapen.

bennie Ja. Die is natuurlijk kapot van alle emoties.

*De Heldenbrigade legt de baby te ruste. Koen wil een sigaret opsteken.*

josje Wie heeft er trek in een bord chipolatapudding? *loopt naar de keuken, trekt in het voorbijgaan de sigaret uit de mond van Koen* Niet waar de kleine bij is, Brigadier.

*Josje af*

*De bel gaat.*

bennie Wie kan dat nou zijn?

kevin De Kerstman met een pretpakket.

koen Nee hoor. Dat is het Hoofdbureau. *stilte* De jongens van de EBI.

bennie Maar... maar dat kan niet. Dat mag niet hoor. Ik bedoel met... eh... de Mystery-Man hier over de vloer. En een baby. Het Hoofdbureau zou een heel rare indruk van ons krijgen, Koen.

kevin Misschien lusten ze ook wel een bordje pudding.

bennie Doe normaal, Kevin! *stilte* O jee. Ik... eh...

*Iedereen kijkt elkaar aan. De bel gaat weer.*

koen Kevin zei je? *stilte* Dus... dit is de beruchte Kevin Bolstra.

bennie *zenuwachtig* Of Kevin Chevalier. Of Kevin Kandinsky. Dat weten we niet, hè Koen? *stilte* Sorry Brigadier. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Zo'n leuke jongen met de feestdagen in zo'n ongezellige inrichting. Het is allemaal mijn schuld. Ik heb zijn enkelband verwijderd. Ik ben niet geschikt voor dit vak. Met al die regels en verordeningen. Te soft ben ik. Gewoon te soft.

koen Inderdaad.

bennie *deemoedig* Gooi me er maar uit. Dit is mijn laatste dag als lid van de Heldenbrigade. Dat begrijp ik best, Brigadier.

koen Trek je broek uit, Bennie.

bennie Hè? Wat?!

koen *pakt een uniformjasje* Trek je broek uit. *gooit het jasje naar Kevin* En trek jij dit uniformjasje aan. En de broek van de agent Van Zomeren. En zet een pet op je kop.

kevin Waarom?

*De bel gaat.*

koen Schiet op man! Vermom ie! Daar ben ie toch zo goed in! Doe alsof ie de nieuwe stagiaire bent. Anders





koen *barst uit* Ja! Etcetera! Oer-Hollandse Erwtensoe! Godnondeju!

desiree U moet niet zo vloeken, agent!

bennie *met de baby* En zeker niet waar mijn zoontje bij is.

koen Doe normaal, Bennie. En trek je broek aan.

desiree *tegen Bennie* Wilt u een kaarsje van me kopen?

koen *loopt weg* Mijn god!

bennie Graag. Wat kost het?

desiree Doe maar vijftien centjes.

bennie *tegen Kevin* Mijn geld zit in jouw broekzak, Kevin.

kevin *haalt geld uit de broekzak* Heb je voor mij ook zo'n kaarsje, Desiree?

desiree Jazeker wel. Ik heb er nog een heleboel.

kevin *tegen Bennie* Kan ik wat van je lenen, Bennie?

bennie Tuurlijk, jongen.

koen *loopt weer in* Hou op met die komedie! De jongens van het Hoofdbureau zitten fijn van het

Kerstcircuit te genieten. Toneelspelen heeft geen enkele zin meer. Gewoon jezelf zijn allemaal! *tegen*

*Desiree* Jij bent een Hoofdagent van Politie.

desiree Ik?

koen *tegen Bennie* Jij bent géén vader.

bennie Ach toe. Even maar, Koen.

koen *tegen Kevin* En jij bent een gladjakker die nergens voor wil deugen.

desiree *tegen Kevin* Maar u bent toch een agent, agent?

kevin *geeft haar een hand* Ik ben Kevin.

Ik ben de stagiaire hier. Ik zit nog op de Politie school.

koen *ontploft* Nu allemaal normaal doen!

kevin Doe zelf normaal, man! Laat ons toch met rust. Ik vind het een hartstikke toffe baan: agent. Mooie pet. Leuk uniform.

koen Uniformen zijn niet leuk.

kevin Alleen zo'n gummiknuppel moet ik nog scoren.

bennie *geeft hem een knuppel* Alsjeblieft hoor.

kevin *zwaait met de knuppel in het rond* Aanvallen! Te gek man! Vet cool!

koen Hou op idioot! Een uniform is een serieuze zaak. Het geeft je een functie. Het mooie van een uniform is juist dat je er absoluut niet jezelf in kan zijn.

kevin Jij niet nee! Jij bent nog nooit jezelf geweest. Niet mét en niet zónder uniform. *slaat zijn arm om Bennie heen* Neem een voorbeeld aan deze vader hier.

koen Fantast! Toneelspeler! Nutteloze nietsnut!

desiree Nu geen ruzie gaan maken, jongens. *deelt de kaarsjes uit* Het is Kerstmis met kaarsjes en sneeuw en we hebben een hartstikke mooie boom. Vrede op aarde!

koen Hou op, Desiree! Jij bent een monster.

desiree Een monster? Ik?

koen Je wás een monster. De trots van de Heldenbrigade. Wat moet ik zonder jou beginnen? Een brok stalen dapperheid was jij. Je ging recht op ze af met je gummiknuppel. En je sloeg keihard op ze in. Totdat ze huilend naar hun moeder liepen.

desiree *geschrokken* Wie?

koen Die straatterroristen!

desiree Ik dacht dat ik juist een heel aardig meisje was.

koen Ik word gek! Hartstikke gek! Ik kan

ons allemaal wel naar een Extra Beveiligde Inrichting sturen. En de kinderen in de zaal snappen er onderhand ook geen hout meer van!

*Josje komt op. Op het dienblad met de pud-dinkjes staat ook een zwarte microscoop.*

josje Hier zijn dan eindelijk de toetjes! Chipol- latapudding met slagroom. *ziet Desiree* Hee! Hallo Desiree!

Wat een leuk jurkje heb je aan.

desiree Ja hè.

*Josje deelt de chipolatapudding uit. Iedereen is vrolijk en verzamelt zich om de boom. Er wordt gezongen.*

*Alleen Koen zit mistroostig aan zijn bureau. Josje loopt naar hem toe. Bennie gaat achter haar aan in onderbroek al chipolatapudding etend met de baby op de arm.*

bennie Desiree weet niet meer wie ze is. Idioot hè? Ze denkt dat ze een kind is. Zo gênant. Ik zou mezelf een ongeluk schamen.

josje Heb je jezelf al in de spiegel bekeken, Bennie? *tegen Koen* Hebt u ook trek in een puddinkje,

Brigadier?

koen Welja. Waarom niet?

josje *zet de chipolatapudding neer* Mag ik even? *steekt met geweld haar linkervinger in de mond van Koen*

koen Wat is dit? Ben je volkomen mataglap, Josje Fluitsma? Ik begon net te denken dat jij de enige normale hier in huis was, maar je bent nog gekker dan de rest.

josje Nood breekt wet, Brigadier. *zacht tot Bennie met vinger in de lucht* DNA!

*Josje zet de microscoop op een bureau.*

koen *roept* Ik ben er even niet! Bekijk het allemaal maar. Ik heb het helemaal gehad! Vrolijke Kerst! Ik ga een frisse neus halen buiten.

desiree Maar de deur zit dicht, agent.

We zitten opgesloten.

koen Jij bent toch ook binnen gekomen?

desiree Ik kan wel van buiten naar binnen. Maar niet andersom. Kijkt u maar.

*Desiree probeert de deur te openen. Daarna probeert Koen het ook. De deur blijft dicht.*

koen *tegen Kevin* Help me, Mystery-Man. Doe de deur voor me open. Alsjeblieft.

kevin Waarom zou ik?

koen Ik heb het benauwd. Ik moet hier weg. Ik stik. Ik heb lucht nodig.

kevin Dan moet je dat uniformjasje uit doen.

koen Ik ben in functie, jongen. Ik vertegenwoordig de wet. Wij spelen hier geen spelletjes. De Kinderpolitie bepaalt wat goed en wat fout is. Wie er deugt en wie niet. Dat is een zware taak. En die oefenen wij uit in UNIFORM!!!

kevin Stik maar in je uniform.

desiree Tut, tut, tut! Jij bent de stagiaire, jongetje. Jij kunt best de deur voor die oude agent open doen.

koen Kijk toch om je heen, man. Ik ben de enige die nog ordentelijk gekleed is. De rest loopt er bij alsof ze regelrecht uit een gekkenhuis zijn ontsnapt.

kevin *loopt weg* Chaos is de moeder van alle dingen.

koen *roept* Zeg stelletje carnavalsfiguren! Als Sinterklaas en Kabouter Piggelmee straks ook langskomen om Kerstfeest te vieren – dan zeggen iullie maar dat ik op de plee een goed boek zit te lezen.

kevin *draait zich om, haalt het voorleesboek uit zijn broek* Misschien kun je dit fijne werkje dan even doornemen.

koen Wat is dat?

kevin Dat rare sprookjesboek uit je ouderlijk huis waar je me vroeger uit voorlas.

*Koen pakt het boek geïrriteerd aan en gaat met kwade stappen af. Kevin slaat zijn arm om Desiree heen.*

kevin Zullen wij samen de boom af versieren en de lichtjes aandoen?

desiree Goed. *haalt kaarsjes uit de zak van haar jurkje* Ik heb er nog wel een stuk of tien over. Maar ik mag ze nog niet zelf aansteken van mamma.

kevin Nou, dat komt dan mooi uit. Brandende kaarsjes zijn verboden op het toneel.

We willen wel dat iedereen in de zaal straks vrolijk naar huis gaat, hè Desiree?

desiree *laat de kaarsjes zien* Jammer. Echte kaarsjes zijn veel mooier.

kevin Tja. Het mag nu eenmaal niet.

*Kevin en Desiree bij de boom. Josje en Bennie bij de microscoop*

josje *met twee vingers* Dit is links en dit is rechts. Dit is Koen en dit is Kevin. Heb je een zakmes?

bennie *tilt zijn overhemd omhoog* In mijn onderbroek zeker! *stilte* Wacht! Die dolk! Die dolk van Kevin!

josje *haalt de rubberen dolk uit haar uniformbroekzak* Slim van je Bennie.

bennie Wat ga je er mee doen?

*Josje peutert met de dolk onder haar linker*

*en rechter nagel. Ze smeert het nagelvuil op het microscoopglasje en stelt een bureaulamp bij.*

bennie Wat doe je allemaal?

josje *tuurt door de microscoop* Stil, Bennie.

Ik moet me concentreren. Dit is én wetenschappelijk én biologisch én technisch heel ingewikkeld.

bennie Maar wat doe je dan?

josje *zingt* DNA. DNA. DNA.

bennie *stoot haar aan* Hee Jos? Gaat het?

josje *springt op* Bingo! Bingo! Bingo!

bennie Waarom zeg je alles drie keer?

josje Ik wist het wel! Ik wist het wel! Ik wist het wel!

bennie Wat wist je wel?

josje *rent naar Desiree* Ik wist het!

desiree Wat wist je?

josje *grijpt Kevin beet* Ik wist het!

kevin Wat dan?

josje *danst in het rond* DNA! DNA! DNA!

*Koen komt op, mistroostig met voorleesboek.*

koen Zo! De puinhoop wordt steeds groter zie ik.

josje De hele politiepост staat op instorten, Brigadier. Maar misschien is dat wel het beste. Gewoon opheffen, die Kinderpolitie!

koen Neem je mij in de maling?

josje Als de ouders hun kinderen een béétje normaal zouden opvoeden zouden wij van de Kinderpolitie toch overbodig zijn?

koen Sommige kinderen zijn zulke rotzakken dat ze zich niet normaal op laten voeden, Fluitsma.

iosie Volgens mij zijn de kinderen van nature normaal. maar worden ze rotzakken door het abnormale

gedrag van hun ouders.

koen Hou op met je gezever. Ik krijg er koppijn van.

josje Dan moet u die pet afzetten.

desiree *vanaf de boom* Kom nu eindelijk eens kijken, agenten! De boom is bijna af!

josje Een moeilijke taak: een kind opvoeden. En een ouder die daarin faalt schaamt zich vast hartstikke dood. *stilte* Kent u geen vader die zich zo voor zijn kind schaamt dat hij doet alsof dat kind niet bestaat?

koen *stilte* Ik begrijp niet wat je bedoelt.

*De Brigadier wil weglopen en een sigaret opsteken. Josje trekt de sigaret uit zijn mond en gooit de sigaret op de grond.*

josje Niet waar de baby bij is, zei ik toch!

koen Sta jij mij hier soms een potje op te voeden, Josje Fluitsma? Doe normaal! Waar is die glühwein? Ik heb trek in een borrel!

desiree *trekt Koen bij de boom* Ja gezellig, agent! En is er voor mij dan kinderchampagne?

koen Nee! Kind! Die zijn we vergeten te kopen.

desiree Mooi is dat!

koen Had daar dan zelf aan gedacht! Je was er toch bij!

desiree Ik? Wanneer? Waar?

koen In de Dirk van den Broek!

desiree Hè?

koen *gaat bij de boom zitten balen* Laat ook maar.

josje *zacht* Hee, Bennie. Kom eens. *fluistert Bennie van alles in zijn oor*

bennie Goed. Maar waarom?

*Bennie loopt naar zijn computer en gaat aan het werk. Josje kijkt met hem mee. Koen, Kevin en Desiree bij de kerstboom. De baby zit bij Kevin op schoot.*

kevin *tegen Koen* Nou? Vind je het wat? Onze boom?

koen Gaat wel.

desiree Kom op zeg! Rare agent! Hij is prachtig!

kevin *met de baby* Deze kleine jongen heeft zelfs nog nooit zoiets moois gezien.

koen Zo? Heeft-ie dat gezegd?

kevin Heb je dat niet gehoord dan?

*Josje en Bennie ook naar de boom. Josje duwt de zenuwachtige Bennie naar voren. Hij heeft een uitgeprint A4-tje in zijn hand.*

bennie Eh... ik heb een klein onderzoekje gedaan. Op het internet. Ik heb in het Bevolkingsregister opgezocht welke Kevins er in deze buurt woonachtig zijn enne...

josje Nou schiet op Bennie!

bennie Het blijkt dat er maar twee personen in ons district onder die naam bekend staan. De ene heet Kevin Aarsman en eh... de ander... heet... Kevin Verheul.

josje Bingo!

*stilte*

koen *staat op* Stom toeval. Er zijn ontzettend veel mensen die Verheul heten.

desiree Logisch. Er zijn ook een hele hoop mensen die Koppelstok heten. Frans Koppelstok. Teuntje Koppelstok. Kimberlev Koppelstok. Peter Jan Hein Koppel...

bennie Waarom heb je nooit tegen ons gezegd dat je een zoon had, Koen?

josje En waarom heb jij niet gezegd dat Koen je vader was, Kevin?

*stilte*

kevin Omdat ik vind dat de oudste de wijste moet zijn.

josje Nou Brigadier? Bent u dat? De oudste en de wijste?

koen Hij is mijn zoon niet.

josje Ik heb het bewijs, man! *met haar vingers* Dat is jouw DNA en dit is dat van hem! Het past precies.

Het meest sluitende bewijs uit de politiehistorie!

koen Ga in je thuisland auditie doen voor Flikken Gent, Josje Fluitsma.

kevin Hou nou op, pap. Je hoeft niet langer te liegen. Zeg toch gewoon dat je er niet voor uit durft te

komen. *stilte* Ik ben nu eenmaal een abnormale rotzak, die je zoon niet mag zijn. Het spijt me. Ik ben vast een moederskindje. Ik zal ermee ophouden je DNA te schande te zetten. Laat mij de wijste maar zijn. Ik ga.

bennie Zomaar opeens? Maar... eh... waar ga je dan naartoe, Mystery-Man?

kevin De straat op.

desiree Waarom?

kevin Ik heb genoeg van deze komedie, Desiree. *trekt uniformjasje uit* Dit uniform is uw eigendom,

Hoogedelgestrengte Heer. En een uniform is heilig. Dat heb ik vandaag wel geleerd. *legt het uniform keurig neer op het bureau*

koen Doe normaal, joh.

josje *ontploft* Hou nou eens op met dat achterlijke doe normaal!

kevin *met een buiging bij de deur* Zeer geachte Kinderpolitieagenten. Het spijt me ontzettend dat ik niet normaal ben. Ik weet niet wat het is en als ik het wist zou ik het niet willen zijn. Het liefst was ik een filmheld. Met een masker op mensen redden en zo. Een gewone jongen die in het verborgene bijzondere dingen doet. *opent de deur* Stom om me een leven lang vast te houden aan een kinderdroom.

bennie Maar je bént een held, Kevin! Een échte held! Je hebt vandaag een baby gered! Je kunt die kleine nu niet in de steek laten, hoor.

josje En ons ook niet.

desiree Bovendien vries je buiten dood in dat rare Batmanpak.

josje Hij is je zoon, Koen. Hij gaat weg. Hij hoort hier met de Kerst. Bij jou. Doe iets!

koen *steekt het uniformjasje naar Kevin uit* Eh... beste Kevin. Ik ben je vader. Want... eh... we hebben blijkbaar hetzelfde DNA. En dit is een uniform. Voor jou is het misschien een raar apenpak, maar als je het binnenstebuiten keert... kijk... *doet het* ... hoef je je nergens voor te schamen. En het beschermt je wel tegen de kou.

kevin *pakt het uniform aan* Wow! Een echt Kinderpolitiepak. Te gek man. Daar heb ik meer aan dan aan je DNA. De tranen springen in mijn ogen van ontroering. Wat een fijn verwenmoment. Het is vast Kinderdag vandaag. *werpt het uniform naar Koen* Gooi dit Kinderdagcadeau maar in de vuilnisbak bij het Vaderdagcadeau dat je eens van me kreeg. *terug naar de deur* Tot ziens Heldenbrigade.

bennie Je moet hem tegenhouden, Koen.

koen Waar heb je het over Kevin?

kevin Ben jij dan alles vergeten, bord haverhout? Ik heb het over een asbak. Het was een lelijke asbak van klei. In de oertijd of zo door een kleine jongen gemaakt voor zijn vader. De jongen dacht: mijn vader haat me. maar als hii dat ding maar lang genoeg op zijn bureau ziet staan. dan komt het op een dag wel goed.

koen *haalt de asbak uit de zak van zijn uniform* Bedoel je dit?

kevin *kan zijn ogen niet geloven.* Maar... maar dat is hem! Hoe kom je daar aan?

koen Van jou gekregen, toch?

kevin Wat is-ie klein geworden!

koen Nee hoor. Jij bent groot geworden. Zo gaat dat.

kevin O pappa. *stilte* Zat-ie al die jaren in je zak?

koen *stilte* Als ik hem maar dicht genoeg bij me draag en er zo nu en dan naar kijk, dan komt het op een dag wel goed, dacht ik.

desiree Vandaag bijvoorbeeld.

koen Blijf nog even, Kevin. Misschien heb je allang geen vader meer nodig. Geen vader zoals ik, bedoel ik.

Kijk... ik ben een... eh... slechte vader geweest. Niet normaal gewoon. Maar alles kan veranderen.

desiree Als u wilt veranderen moet u dat uniform uittrekken, agent!

koen Dat gaat niet, Desiree. Mijn uniform kan niet uit. Ik b n dit uniform. Dat weet je toch wel. Kijk me allemaal alsjeblieft niet zo aan, Heldenbrigade. Jullie hebben nu gezien wie ik ben. *moet huilen* Ik ben niets zonder uniform.

bennie O jee.

desiree Een huilende agent. Dat kan niet hoor. *gaat naar Koen* Ik snap best dat je je pak niet uit durft te doen.

Je denkt zeker dat we

je uit zullen lachen. Maar dat doen we niet. Echt niet. En zeker niet met de Kerst. Moet

ik je even helpen met die lastige knoopjes?

koen Nee, Desiree.

desiree *probeert de pet te pakken* Geef die pet maar hier. We gooien hem heus niet in de vuilnisbak.

koen *vlucht de servieskast in* Niet doen! Laat me alleen! Laat me met rust!

*Josje doet de deur dicht. Er klinkt gesnik uit*

*de kast.*

josje Nu snel op dat kerstboomtrompetje blazen, Bennie! Nu meteen!

bennie Trompetje? O jee. Ik weet niet waar het is.

desiree *naar de boom* Heb ik net in de boom gehangen. *geeft het aan Bennie* Hier.

josje Blazen!

bennie Maar waarom?

josje Geen nutteloze vragen stellen! Doen!

*Als Bennie op het trompetje blaast slaat de bliksem met oorverdovend lawaai in, op de politiepost. De servieskast straalt een vreemd oranje licht uit. Vanuit de verte klinkt muziek.*

*stilte*

kevin Pappa? *kijkt in de kast van waaruit rookslierten ontsnappen* Hij is weg.

bennie En de gl hwein?

kevin Ook.

bennie Zonde.

kevin *stilte* Dit is wel erg. Erg definitief ook.

desiree Is de oude agent dood?

josje Ik denk het niet.

kevin Waar is-ie dan?

iosie De Brigadier lijkt me niet iemand om ons in de steek te laten. *stilte. dan tegen Kevin* Dat masker kan

wel af, vind je niet? We weten nu toch wel wie je bent.

*Bennie en Desiree halen afschmink en spiegeltje uit een bureaulade.*

kevin Mijn vader hield zijn uniform zelfs aan als hij naar bed ging.

josje O ja? Niet normaal zeg.

kevin Sinds de dood van mijn moeder heeft-ie het niet meer uitgetrokken. *stilte* Dat met die komeet heb ik verzonnen. *stilte* We hadden een caravan in Wijk aan Zee.

En een kooktoestel op butagas. Lekkende gasslang. Enorme knal toen mijn moeder ging koken. *stilte* Ik was nog erg klein. Eigenlijk heb ik haar niet gekend. Maar hij is er nooit overheen gekomen. *pakt de foto* Kijk dit is ze.

josje *nadat ze samen gekeken hebben* Dus je bent... echt... mismaaakt.

kevin Van buiten niet hoor. Alleen van binnen een beetje.

*Josje haalt het masker van Kevin weg. Bennie en Desiree helpen.*

josje Zo. Eindelijk jezelf.

kevin Laat eens zien.

bennie *geeft hem de spiegel* Ik vond je met dat masker ook best wel... eh...

josje Maar dit is beter. *stilte* Je ziet er goed uit.

desiree En je lijkt van geen kant op je vader.

*De bel gaat. De deur gaat open. Daar staat Koen met de flessen glühwein. Hij heeft dezelfde heldenoutfit aan als Kevin toen hij uit de kast kwam.*

koen Hee! Hallo! Heldenbrigade!

bennie en josje Koen!

kevin Maar... maar... wat heb jij nou aan, man!

koen *met de flessen* Ik dacht dat het onderhand wel tijd was om de wijn open te maken. En kinderchampagne heb ik ook! Gelukkig Kerstfeest allemaal!

*De Heldenbrigade haalt glazen. Iedereen proost bij de boom. De lampjes gaan aan. Proost! Proost! Proost!*

kevin *met het voorleesboek* Dit is echt 'n moment om een fijn Kerstverhaal voor te lezen.

iedereen Ja! Goed idee! Leuk!

kevin *op de grond met boekje en potlood* Ik moet wel een paar dingetjes aanpassen hoor.

bennie *met glas* Proost Koen.

koen Proost, Bennie.

bennie Normaal drink je glühwein toch warm? Met speculaaskruiden en zo?

koen Normaal wel ja. *stilte* Eigenlijk veel lekkerder zo.

bennie Leuke jongen, die zoon van je.

kevin *klaar met correcties* Kom eens hier, allemaal. *iedereen bij Kevin en boom. Kevin met boek* Of wil jij het voorlezen, pap?

koen Welnee. Ga gerust je gang, jongen.

kevin Dit is niet echt een verhaal, maar meer een soort sprookje. *leest* Het zal nog eeuwen en eeuwen duren maar eens zal de tijd komen waarin de mensen op aarde goed zullen zijn. De kinderen die dan leven zullen niets dan goede voorbeelden zien en ze zullen vanzelf begrijpen dat goed doen normaal is. In die tijd zal er warmte en vrede heersen en de mensen zullen langzaam vergeten wat slecht is, zodat...

*De telefoon gaat. Bennie neemt op.*

bennie Agent Eerste Klasse. Bennie van Zomeren. *luistert* O iewe. *luistert* Zeker Commissaris. *met zijn*



*hand op de hoorn* Halbertsma aan de lijn, Koen. Of je de nieuwe PolitieVerordeningsVoorschriften hebt ontvangen.

*Koen gaat naar de telefoon, pakt de hoorn, denkt na. Stilte. Dan legt hij de hoorn op de haak.*

koen Zo. *stilte* Dat is beter. *pakt de PVV's, scheurt die doormidden* En dit ook.

desiree *is bij de deur* Kijk! De deur is open. We kunnen naar buiten. We zijn vrij! *kijkt naar buiten* Het sneeuwt! Kom op Heldenbrigade! We gaan sneeuwballen gooien.

*De Heldenbrigade trekt joelend naar buiten. Loopt om de politiepost heen en komt al sneeuwballen gooiend uit de servieskast weer op. De kleine baby heeft een mini heldenpakje aan. Iedereen stelt zich op om het slotlied te zingen. Na de eerste inzet:*

koen Stop! Wacht! Hoe heet die kleine van jou eigenlijk, Bennie?

bennie Eh... geen idee. Hij heeft nog geen naam.

koen We moeten natuurlijk wel een naam voor hem hebben.

kevin Hoe heette je broer, Bennie?

bennie Michael. *stilte* Maar de laatste jaren noemde hij zich Mike.

kevin Noemen we hem toch ook Mike? Mike van Zomeren.

josje Ja! Mike van Zomeren.

desiree Klinkt heel normaal.

bennie Okee. Mike van Zomeren. *stilte* Vooruit! Met zijn allen, Heldenbrigade!

*De Heldenbrigade zingt het slotlied. Als ze uitgezongen zijn begint de telefoon te rinkelen. De Heldenbrigade trekt zich hier niets van aan en buigt voor het applaus. De telefoon gaat over totdat de laatste mensen de zaal hebben verlaten en het licht is gedoofd.*

*Heldenbrigade* ging bij de Toneelmakerij in première op 17 december 2011 in De Krakeling in Amsterdam

bennie Rop Verheijen

koen Roel Adam

desiree Elise Schaap

josje Eva van der Gucht

kevin Maarten Heijmans

Regie: Liesbeth Coltof

[www.toneelmakerij.nl](http://www.toneelmakerij.nl)

*Heldenbrigade* is geschreven in opdracht van de Toneelmakerij

Schrijver en acteur Roel Adam (1953) is sinds 1975 werkzaam in het Nederlandse theater. Hij was medeoprichter en huisschrijver van de jeugdtheatergroepen Lijn Negen, El Dorado en Huis aan de Amstel. Ook schreef hij onder meer voor het Ro Theater, Theatergroep Maccus en Jeugdtheater Sonnevand. Vanaf 2009 is Roel Adam verbonden aan de Toneelmakerij, het gezelschap dat is ontstaan uit de fusie van Huis aan de Amstel en Theatergroep Wederzijds. Zijn stukken zijn in meerdere talen vertaald en worden regelmatig in het buitenland gespeeld. In 2009 verscheen een selectie uit dit werk onder de titel: *15 theaterteksten van Roel Adam* bij Uitgeverij International Theatre & Film Books.

## Toneelwerk

*Heldenbrigade* – 2011

*Fanny & Alexander* – bewerking van het filmscript van Ingmar Bergmann – 2011

*No mans land* – 2010

*Spinoza [in exile]* – 2008

*Aan de overkant* – 2005

*Romanovs* – 2004

*Meisjes zijn niks* – 2003

*Vuur* – 2001

*De dag dat mijn broer niet thuis kwam* – 2000

*Het station* – 1998

*Netotsjka* – 1997

*Axel en Agnes* – 1997

*Monomaan* – 1996

*Stil de trommelaar* – bewerking van *Mutter Courage* van Bertolt Brecht – 1995

*Eternity/Tot gij mij ziet* – 1995

*Slagersmeisjes* – 1994

*Voor een verloren kind* – 1993

*Alles wil het vuur* – 1993

*Siberië* – 1992

*Peer Gynt* – bewerking van het stuk van Henrik Ibsen – 1991

*Kinderjaren* – 1991

*Nachthemel* – bewerking van *De kleine prins* van Antoine De Saint-Exupéry – 1990

*November* – 1990

*Een lek in het zwijgen* – 1990

*Over morgen* – 1989

*De ballade van een visserskoning* – 1989

*De koning en de rest* – bewerking van *De koning sterft* van Eugène Ionesco – 1989

*De dood van de olifant* – 1983

*Onweer* – 1982