

DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op www.denieuwetoneelbibliotheek.nl.

De rechten, inclusief en met name de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten bij de auteur en het is dan ook verplicht om voor elke vorm van uitvoering toestemming bij de betreffende schrijver aan te vragen. Voor elke schrijver is het van groot belang om te weten of zijn teksten worden uitgevoerd, dus neem alstublieft bij elke lezing, encenering, bespreking in het onderwijs e.d. even contact op met de auteur! Het contact adres voor deze tekst is:

Schrijver	Maria Goos
Titel	De hulp
Jaar	2011
Uitvoering	Bellevue Lunchtheater / Maria Goos

Copyright (C) 2011 by Maria Goos

MARIA GOOS

DE HULP

Personages

Lucas

Arnoud

De hele voorstelling heeft de structuur van een reconstructie die Lucas en Arnoud samen doen. Dit houdt in dat ze soms in het verleden zitten en soms in het heden. En soms praten ze tegen het publiek.

Lucas ligt op de bank te luisteren naar Arnoud. Arnoud draagt nu de oude verwassen joggingbroek en het t-shirt dat ooit van hem was, maar sinds enige tijd de werkkleding van Lucas is. Arnoud ziet er verward en katerig uit. Lucas ligt gelukkig op de bank.

arnoud *tegen publiek* U bent hier heen gekomen, u bent gaan zitten en u heeft uw mobiel uitgezet. U wilt hier onbereikbaar zijn voor uw eigen werkelijkheid. Ik begrijp het. U doet dit uit vrije wil. U bent het type dat dat leuk vindt; een andere werkelijkheid.

Ik ben geïnteresseerd in één werkelijkheid en dat is de mijne. Ja, daar kan ik wel om heen draaien, maar zo is het gewoon. Ik ben bankier. Investment. Ik sta sinds een paar weken op non-actief, moeilijke kwestie.

Jaja. Soi. En op dag één van dat non-actief kreeg ik een hernia. Jaja.

Hij staat even op zijn onderlip te bijten, met een strak gezicht. Herstelt zich dan.

arnoud Maar toen had mijn vrouw mij, met inbegrip van onze twee kinderen, al verlaten. Zo is het maar net.

Best veel tegenslagen in nog geen vierentwintig uur, dacht ik zo. Maar te bevatten. Niet makkelijk te accepteren, maar te bevatten.

Hij kijkt naar Lucas.

arnoud *zacht tegen het publiek* Maar dat

ik hem vannacht 40.000 euro heb geschonken... Dat is zorgwekkend. Dat ben ik niet. Dat gedrag ken ik niet van mezelf. Je vrouw die je verlaat op het moment dat de vette jaren voorbij lijken, je rug die toekomt aan een pijn die er al jaren zat te zeuren okee, maar je hulp 40.000 euro beloven is zorgwekkend. Ik kan het missen natuurlijk dat is het punt niet, maar ik weet niet hoe het zo ver gekomen is. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik weet het niet. Ik was er met mijn volle verstand bij. Dat weet ik wel. En toch heb ik het gedaan. Maar dát ik het gedaan heb... Niks voor mij.

Hij kijkt weer naar Lucas.

arnoud *doet intiem met het publiek* Ik was begin twintig, ik reisde door een of ander arm land in Zuid-Amerika. Columbia of Peru, ik weet het niet meer. Een man, naast mij in de bus, vroeg of ik de volgende dag bij hem thuis kwam eten. Ja, nou ja, ik was net twintig, dus dan doe je dat. Toen ik daar aankwam bij dat schuurtje waar ze woonden stond mijn eten al op tafel. Ik zeg schuurtje, maar dat was het ook. Een heel gezin in een schuurtje. Lucky Amigo, het paard... van de moeder van mijn kinderen, is beter gehuisvest. Tsjonge jonge wat een ellende. Ja. Er lag een of ander prutje met kip op mijn bord dat ik met mijn handen moest eten. Zij waren al klaar met eten zei de man. De kinderen van die man die zaten bij mij aan tafel constant naar mijn klokje te kijken. Had ik van mijn ouders gekregen voor mijn afstuderen Economics. Elke keer als ik mijn hand naar mijn mond bracht zag ik vijf paar ogen mijn beweging volgen. Ik heb dat prutje opgegeten en ben weggegaan.

Hij maakt de bewegingen van eten naar zijn mond brengen en doet dan hoe ze die beweging met hun ogen volgden.

arnoud Toen ik weer in Nederland was, ja hoor, toen begon het; telefoontjes. Van die man uit die bus natuurlijk. Of ik de tickets al voor ze geregeld had, of ik al een huis voor ze had gevonden. Jaja. Hij bleef elke dag bellen, moet hem een vermogen gekost hebben. Na twee weken heb ik een klokje opgestuurd en een ander telefoonnummer genomen en ik nam mij toen voor: dit is de laatste keer dat ik mij laat intimideren. Dat ik iets weggeef om van het gezeur af te zijn. Heb ik ook nooit meer gedaan. Ruim jij de troep even op Lucas! We beginnen even vanaf het begin.

lucas Vanaf begin?

arnoud Ja. We gaan even reconstrueren hoe het zover heeft kunnen komen.

lucas Ben jij boos Arnoudje?

arnoud Niet boos. Ik begrijp het niet.

lucas Wat niet Arnoudje.

arnoud Wat niet? Ik heb je vannacht 40.000 euro beloofd.

lucas Heb jij spijt?

arnoud Ik weet het niet. Ik ben jou niets verschuldigd.

lucas Nee.

arnoud Waarom heb ik het dan gezegd!

Je begrijpt toch wel dat dit gek is.

lucas Gek?

arnoud Ja! Ongewoon, niet normaal. Raar! Misschien heb je me gehersenspoeld de afgelopen weken. *tegen publiek* Hij kan me neurolingvistisch geprogrammeerd hebben met dat gelul over God. Ik ben misschien in een psychose aan het raken: ontslagen, hernia, vrouw en kinderen weg. En toen knetter geworden. Kan! Gebeurt. Zou niet de eerste zijn.

lucas Nee Arnoudje. Is heel normaal. Jij bent zo een goede mens. Deep down inside. Goede mens komt langzaam zwemmen naar boven. Krijgt beetje lucht. Is zo goed.

Arnoudje... ga jij gezellig op kleines papiertje tekenen kleine handtekeningetje? Van 40.000 euro?

arnoud *tegen publiek* Kijk! Ja hoor. Hij gaat me leegtrekken. Gebeurt. Straks is alles wat nu van mij is van hem. Ga ik hem machtigen om mijn pasjes te gebruiken. Gebeurt allemaal. Over een maand woont hij hier met zijn hele familie in mijn huis en zit ik in de stal bij Lucky Amigo achter in de tuin.

lucas Is goed. Forget about the money. Forget it. Is goed.

arnoud Kijk! Kijk dan! Zie je een gaatje in mijn hoofd? Ik dacht het niet.

lucas Arnoudje?

arnoud Ja Lucas?

lucas Die kinder van die man.

arnoud Welke man.

lucas Die man, uit die bus. Waar jij prutje eten ging in schuurtje. Die kinder.

arnoud Ja. Is dat familie soms?

lucas Zij keken niet naar jouw klokje.

arnoud Waar keken ze dan naar?

lucas Naar jouw eten. Ze keken naar jouw eten.

arnoud *is even van slag. Komt dan in verweer* Hoe weet jij dat nou. Je was er niet bij volgens mij.

lucas Ik weet wat honger is. Jij niet.

arnoud *is even van slag. Tegen publiek* Dit soort intimiderend gelul, dat bedoel ik. *tegen Lucas* Meneer Lucas.

lucas Ja meneer Arnoudje?

arnoud Ik hoop dat je begrijpt dat ik in een crisissituatie verkeer.

lucas Ja maar gaat hele hele goed met Arnoudje.

arnoud Die 40.000 euro.

lucas Forget about it.

arnoud Ik heb het gezegd. Ik heb het beloofd.

lucas Siorrie. Is voorbii. Jouw ziel is weer dicht. Is weer barcode. Jii was biina fiine mens. Siorrie.

arnoud Ik ben het niet vergeten. Je krijgt het. Ik wil alleen zeker weten dat ik het zeker weet. Dat het geen vergissing is. Geen dwaling. Geen gekte.

Zes weken geleden reed mijn vrouw hier het hek uit en stond ik mijn gezin uit te zwaaien, niet wetende dat ze mijn leven uitreden Lucas! Niet wetende dat ze niet meer terug zouden komen. Zes weken geleden wist ik niet eens dat jij bestond!

Zes weken geleden zat ik in een op maat gemaakt pak achter een bureau van 4.000 euro elk uur meer geld te verdienen dan jij

in een maand doet. En kijk nou.

Hij wijst op het pak dat Lucas aan heeft en op de oude verwassen joggingbroek en het vale t-shirt dat hij zelf aan heeft.

arnoud Je krijgt het geld.

lucas O Arnoudje...

arnoud Maar pas als ik heel zeker weet dat ik mij niet vergis. Ik wil zeker weten dat ik niet iets over het hoofd heb gezien. Dat ik niet in een val ben gelopen. Ik wil een reconstructie.

lucas Reconstructie. Oeh!

arnoud *staat op, kijkt naar Lucas die in het pak van Arnoud op de bank zit* Pak uit.

Lucas aait zachtjes het pak dat hij moet uittrekken.

arnoud Zes weken geleden. Ik lag op deze bank te tukken. Ik werd wakker doordat mijn vrouw en mijn kinderen de trap af kwamen met bagage. *tegen publiek* Wij hebben een zeehuis en daar moet u zich iets anders bij voorstellen dan die dingen die in IJmuiden op het strand staan. Ze gingen vroeg weg, Conny en de kinderen. Ze namen grote koffers mee. Ik heb ze uitgezwaaid.

Arnoud kijkt afwachtend naar Lucas die niet van plan lijkt om het pak uit te trekken.

lucas Is mijn pak.

arnoud Nee is mijn pak.

lucas Is mijn pak.

arnoud Nee, is mijn pak. Uit.

Met tegenzin doet Lucas het pak uit. Arnoud doet het aan en gooit de oude joggingbroek en de oude sweater naar Lucas die nederig in zijn onderbroek op de bank zit.

arnoud Ik had twee Merlot achterover gekeild, flessen, bedoel ik, en nauwelijks geslapen. Ik was niet scherp. Anders had ik het wel gezien.

Ze gaf veel gas toen ze wegreed. Ik kon het niet goed zien, daar was het nog te donker voor, maar ik hoorde het grind onder de banden wegspringen. Ik dacht nog: Christus! Wéér grind op het gazon, daar kan de grasmaaier niet tegen, wanneer begrijpt ze dat nou eens! Toen ben ik in mijn bed gaan liggen. Ik moest altijd 'ons' bed zeggen. 'Ons' huis, 'onze' nieuwe keuken, 'ons' zwembad, 'onze' stal, 'onze' sauna. Er is niets van jou bij, dacht ik altijd, maar goed. Maar wel altijd: 'Mijn kinderen.'

Ik heb niet meer geslapen, ik heb gewacht tot de wekker ging, opgestaan, douche, overhemd, pak, ontbijt gedronken in de keuken en naar mijn werkkamer gelopen. Die ligt op de eerste etage aan de noordkant. Achter mijn bureau gaan zitten, briefcase opengeklikt, zit ik daar. Denk ik: nu begin ik een half uur te vroeg. Draus!

Vóór deze dag zat ik mij op dit uur van de dag in de file achter het stuur te scheren. Niemand kan zich zo snel zo glad scheren achter een stuur als ik. Ik kan het zelfs terwijl ik ook nog zit te bellen!

Maar nu zat ik op mijn werkkamer, maar dus een half uur te vroeg. Alles was al anders, dus ik dacht: dit gaan we in ieder geval hetzelfde houden. elke dag gewoon om half negen beginnen. Rennen. Voortaan elke

dag beginnen met een half uur door het bos rennen. Ik sprint de trap af om mijn hartslagmeter uit mijn sporttas te halen. Dat was het moment dat ik door mijn hal knalde zonder het licht aan te doen en...

Lucas komt op en zet een emmer voor Arnoud neer. Arnoud ligt op de grond naast de emmer.

arnoud Best ontregelend hoor om in je eigen huis in je eigen hal te liggen en niet meer omhoog te kunnen.

En toen moest ik jou nog ontmoeten.

lucas Goelp.

arnoud Goelp?

lucas Nee. *hij probeert heel duidelijk te spreken* Goelp! Ik kom gelpen. Jij ligt daar als pasgeborene kleine baby in water uit emmer.

arnoud Ik was over jouw emmer gestruikeld, een zwarte, mind you, die midden in een donkere hal was gezet. Ik kon niet meer omhoog. Vraagje: een zwarte emmer in een donkere hal...

lucas *reageert verontwaardigd* Oe! Aha! So, nou ik ben moordenaar!

arnoud Dat zeg ik niet, maar een zwarte emmer in een donkere hal zetten... Any way... ik lig hier dus.

lucas Oeh! Shit. Spit.

arnoud Ik zeg: 'Mijn vrouw, Conny...'

lucas Ja Conny... hele lieve vrouw.

arnoud Mijn vrouw Conny zit met de kinderen...

lucas Sophie en Bernadetje... hele lief. Hele hele lief.

arnoud Mijn telefoon ligt op mijn werkkamer op het bureau. Je weet de weg veronderstel ik. Ga hem halen.

Ik moet mijn vrouw bellen.

Lucas praat met zijn gele doekje aan zijn oor als telefoon.

lucas Conny, hoe gaat het? En met kinder? En met jou?

arnoud *roept* 'Conny Conny,' riep ik. Ik kon niet weten dat ik op dat moment een zo goed als gescheiden man was.

lucas *aan de 'telefoon'* Ja met mij heel goed, dank joe. Met joe ook? Ja... hele goed, maar met Arnoudje, sjourrie, niet zo goed, sjourrie. Is van trap gevallen.

arnoud Waarom zei je niet: is over een zwarte emmert gevallen die ik midden in de donkere hal had gezet?

lucas Conny... sjourrie... Conny... kleine correctie. Arnoudje is niet van trap gevallen, maar van zwarte emmert. Maar ik dacht toch maar even wat is nummer dokter jou vragen.

arnoud Geef die telefoon, zei ik.

lucas Nee hoeft niet komen terug Conny, wij redden wel, tuurlijk.

arnoud Wij redden wel? Wij redden helemaal niet.

lucas Dag, liefs, kusjes voor Sophie en Bernadetje. O ja, ik hoor lachen.

lucas *roept in de telefoon* Dag Sophie, dag Bernadetje! (En dan iets vrolijks in zijn eigen taal)

arnoud Wacht even! Heeft Conny toen gezegd dat ze naar huis wilde komen?

lucas Nee.

arnoud Nee? Ja dus. Jij zei net: 'Hoeft niet komen terug Conny.'

lucas Ja inderdaad, excuus kommizar.

arnoud Ja inderdaad wat.

lucas Conny zeide: 'Ik kom niet naar huis voor die klootzak. Jij kan doodvallen voor haar paard.'

arnoud Doodvallen voor haar paard?

Arnoud doet weer naar publiek: vermoeiend toch deze man?

lucas Ja. zii zeide: 'Hii kan voor miin paard doodvallen.' En toen ik zeide: 'Nee iii hoeft niet komen.'

Door?

arnoud Ja. Ik zei: 'Ik ben door mijn rug gegaan.'

Lucas schrikt.

lucas Oei!

arnoud Dat riep ik naar de telefoon: 'Conny, ik ben door mijn rug gegaan.' *tegen publiek* Dat had ik natuurlijk niet gedaan als ik had geweten dat ze op dat moment bij een advocaat zat om uit te zoeken hoe ze mij

het beste kon leegtrekken.

lucas Stress.

arnoud 'Je moet naar huis komen,' riep ik.

lucas Doet ze niet.

arnoud 'Conny.' Ik riep: 'Conny, Conny, Conny.'

lucas *doet voor hoe emotioneel* Arnoud om zijn vrouw riep 'Conny, Conny, Conny.' ... Opgehangen.

Arnoud pakt Lucas bij zijn been.

arnoud Ben jij bij ons in dienst?

lucas Sedert negen jaren dank joe.

arnoud Wat verdien je?

lucas Tien joeroo uur schoonmaken. Zwart.

arnoud Ik geef je vijftig euro als je binnen één minuut mijn telefoon pakt en het nummer van Conny intoetst.

Waarom ging je niet. Waarom liet je me daar zo liggen.

lucas Conny zoude niet telefoon opnemen als jij belde. Maar jij wiste toen nog niet, want ik moest jou nog erge ding zeggen. Kopje water Arnoudje? Met paracetamollen? Ja. Ik denk beter van maar doen. Eerst paracetamollen, dan ik jou erge ding zeggen.

arnoud 'Erge ding zeggen' heb ik toen niet gehoord.

lucas Arnoudje...

arnoud Wat is je naam?

lucas Had ik al gezegd maar jij was vergeten. Lucas (Loekas) Heel makkelijk, net koelkast.

arnoud Lucas, ik ben 37 en je werkgever naar ik begrijp, dus geen Arnoudje.

lucas Ja. Correct. Excuus.

Lucas geeft water en de paracetamollen die hij allebei bij zich heeft.

arnoud Waar kwamen die pillen zo snel vandaan.

lucas Lucas is apotheker. Altijd pilletje op zak voor de lekkere snack.

arnoud *tegen publiek* En dat loopt in je huis rond. Daar ben je afhankelijk van.

lucas Arnoudje let op, ik ga erge ding nu zeggen. Arnoudje... Conny gehakt.

arnoud Conny gehakt?

lucas Ja. Knoop. Eindelijk. Pats. Niet meer terug. Arnoudje... joe liggen.

arnoud Ze is met de kinderen een weekje in ons vakantiehuis meneer de goelp. Dat doen ze altijd als die kinderen weer eens een of andere vakantie hebben.

lucas Welke vakantie?

arnoud Wat?

lucas Ik vroeg: 'Welke vakantie?' Is niet kerst nou toch? Is niet zomer nou toch? So welke vakantie are you talking about?

arnoud Ja hier! Dit moment. Vanaf dit moment leek alles wat er die ochtend gebeurd was alarmerend.

lucas Arnoudje, Conny kom niet terug. Scheiding. Joe bent in scheiding. Divorce. Conny weg. Niet meer terug. Erg hè? Jammer hè?

arnoud Waarom heeft ze het me niet gezegd! Waarom heeft ze niet gezegd: 'Ik rijd nu het hek uit en ik kom nooit meer terug!'

lucas Arnoudje... Conny was beetje uitgeluld met joe.

arnoud Ik heb nooit geweten dat er iets uit te lullen viel. Dat is mij nooit duidelijk meegedeeld.

lucas Conny wel hele veel gepraat met jou.

arnoud Vind jij dat normaal, dat een hulp de details van het huwelijk van de werkgever kent.

lucas Jaha! Is normaal! Wij weten allemaal. Alles. Wij zien aan dinges, lakens in de bed, wassemand, prullenbak, glazen, ijskast, vibrator van vrouw...

arnoud Conny had geen vibrator!

lucas O nee.

arnoud Wel?

lucas Nee.

arnoud Ik lag aan je voeten. Toen liet je me op mijn knieën naar de bank kruipen.

Lucas doet naar publiek: is niet waar.

arnoud Ik had een hernia hypothekeer!

lucas Apotheker. Sjorrie.

arnoud Geef mij de sleutel van mijn huis, doe je jas aan en ga weg.

lucas Als ik geef jouw sleutel ik kan niet meer in jouw huis binnenkomen.

arnoud Ik wil jou ook niet meer in mijn huis binnenkomen.

lucas Ik kon toch niet bij je weg Arnoudje? Wie zou pyjamaatje wassen? Wie zou open doen voor dokter?

arnoud Wat dacht je van Conny? Als jij er niet geweest was, dan was Conny niet weggegaan, want dan had ze niet geweten van 'Haneeke.' Dan was alles heel anders gelopen.

Lucas loopt met Arnoud in zijn armen naar de bank. Hij zegt de tekst voor die Arnoud vervolgens moet gaan zeggen.

lucas Ik liepte met joe naar bank. Ik zeide hele zacht: 'Arnoudje.. sjorrie. Conny heeft sms-jes gelezen van Haneeke. God vergeeft joe wel een keertje. Van Haneeke.' Joe zegde: 'Haneeke, wat is Haneeke?'

Hij herhaalt de situatie.

lucas Conny heeft sms-jes gelezen van Haneeke. God vergeeft joe wel een keertje. Van Haneeke. En dan jij zeggen...

arnoud Haneeke, wat is Haneeke?

lucas Jij laat liggen telefoon in jouw oude pak van Odjere.

arnoud Oger.

arnoud Oziedjee. En ja... telefoon... heeft geheime sms dinges van Haneeke. En Conny wil niet jij geheime sms dinges met Haneeke. Ja. Dat is de leven. Daarom Conny weg. For ever. Erg he? Jammer he?

Arnoud springt op de grond en loopt gewoon naar de bank.

arnoud Wat is oorzaak en wat is gevolg.

De dag daarvoor: woensdagmiddag. Ik bel naar huis. Ik zeg tegen mijn vrouw: 'Het is einde verhaal voor mij op de bank. Ik word ontslagen.' Binnen de vierentwintig uur die daarop volgt word ik verlaten door mijn vrouw die er, heel toevallig, nu achter is gekomen dat ik met ene Hanneke wel eens het dak opklim, vervolgens val ik mii half dood over een zwarte emmer die midden in een donkere hal was gezet en kom ik

hém tegen.

lucas Ja Lucas is de naam. Ik ben er niet als joe er bent. Joe liever weg als ik kom.

arnoud Joe zéker liever weg als jij komt, maar jij hebt het zo georganiseerd dat joe voor drie maanden plat moest en dat jij de enige was om voor joe te zorgen.

lucas Is mijn liefde. Is mijn hart. Dank joe. Is niet voor mij. Voor jou.

arnoud Ja. Als ik dat nou eens geloofde.

lucas Ik zorg al mijn hele eiges leven voor mijn kleine luie broers, mijn slager met diabetes, mijn vader met slecht gebit, mijn moeder met slechte dikke been, mijn mooie neven met slechte reputatie, ja, isse jammer, mijn nicht met korszakoff, en nu ik geve ook geld voor mijn zus Koenja, zij is onze vlag van familie. Wij zijn zo hele trots op mijn zus, Koenja. Zij wordt kunstenaar. Zij is op academie. Zij maakt onze leven mooi! Ik betaal papier, linnen, lijnolie piggement, kwasten. Mijn neef hij heeft land met vlas. Hij geefte zijn vrouw vlas hij zegt: 'Maak als de sodemieter heel veel doek voor Koenja. Zij is artiest! Zij geeft onze dorp cultuur!' Nu zijn wij geen barbaren meer! Wij zijn allemaal zo een hele trots op haar. En ik betaal. Is goed. Zo, Arnoudje daar kan jij met hernia makkelijk bij. No probleem.

arnoud Waarom zou je dat doen. Waarom zou jij voor mij willen zorgen als je er niet een plan mee hebt.

lucas God zal mij belonen.

arnoud Waar haalt God 40.000 euro vandaan.

lucas God is goochelaar. Alles kan.

arnoud Lucas, ik ben bankier. Ik ken geen mens die niet beter wil worden van een ander mens.

lucas Neem mij niet kwalijk Arnoudje, maar zoals het hard brandt zo warm zijn gasten. Ik ben warme potkachtje. Jij bent hele koude cv.

arnoud Ik geloof niet dat jij de aangewezen persoon bent om over mij te oordelen. Je kent me niet eens.

lucas Ik weet wat joe eet, ik weet hoe joe ruikt, ik weet hoe joe bent. Ik weet wat cadeautjes joe niet wil hebben, want die krijg ik. Ik weet wat joe niet meer dragen wil want dat draag ik. Ik heb geleerd: alles aanpakken. Is schoenen van Arnoudje niet goed voor voeten Lucas, pats boem hoepakee, marktplaats.

Oude pakken Arnoudje: heel goede geld op marktplaats.

arnoud Zette jij mijn oude pakken op marktplaats?

lucas Ja! Niet goed? Weggooien beter Arnoudje? Iemand wilde kopen jouw Oziedjee-pak.

arnoud Oger.

lucas En toen, ik pakte pak in en toen ik vinden jouw oude telefoon in pak. Ik zeg: 'Conny Conny Conny: hier oude telefoon van Arnoudje in Oziedjee-pak.'

arnoud Zeg nou gewoon: 'Oger!'

lucas En Conny kijken telefoon. Zegte: 'Ja, is oude telefoon Arnoudje.' Ja... dingetjes. Even kijken.

arnoud Je hebt gewacht. Maanden. Met die telefoon ergens in je tas. Ik ben goed in kansberekenen, maar jij bent beter.

lucas Beetje accepteren maar. Beter voor jou. En hernia. Ook beetje accepteren maar. Is beter. *tegen publiek* Ik denk drie maanden liggen.

arnoud Ik was te hard, ik was gehard, op mijn hoede, gepantserd. Dat is mijn vak. Je moest me eerst week maken voor je kon toeslaan. Daar begon je mee.

lucas *verontwaardigd* Alles alles alles doe ik en jij maar zeiken met mij en mij discriminerende dingetjes. Is nou klaar? Nog kleine momentje en ik ben ook hele erge uitgeluld met joe.

arnoud Ik herken elke strategie die er op gericht is om geld binnen te krijgen Lucas!

Je begint met vertrouwen winnen en afhankelijk maken. Ik heb de eerste iaren op de bank niet anders

gedaan! Fijne lunch, private talking, gebabbel over Sophietje en Bernadetje en dan de klant overtuigen dat ze hun centjes aan mij moeten toevertrouwen. Jij doet het primitiever maar het komt op hetzelfde neer.

Iemand invalide maken en dan de ideale verpleger uit gaan hangen komt op hetzelfde neer.

lucas *tegen publiek* Wie had voor Arnoudje moeten zorgen als ik wegging? Moeder? Vrienden? Hij heb niet.

arnoud Een vriend moet een vriend blijven. Dat moet geen 'I owe you' worden. Ik zat aan je vast! En dat wist je. Dat wilde je. Daar was je op uit. Zeg het!

lucas Arnoudje, ik leg maar bij één iemand verhaal uit en dat is bij God. God is mijn 'I owe you.' En God zeide: 'Lucas ga een beetje hele goed zorgen voor Arnoudje. Arnoudje is zo een eenzame man. Ga drie maand wonen bij Arnoudje.' 3000 Joero voor maand.

arnoud Dit bedoel ik! Je hebt nog nooit zoveel verdiend. 2500.

lucas Meer zit er niet in. Dat zeide jij: 'Meer zit er niet in.'

arnoud Ja, meer zit er niet in.

lucas Arnoudje, ik lust wel zeven meter poep van je.

arnoud *tegen publiek* Is toch niet zo gek dat ik dacht dat dat een belediging was?

lucas 'Ik lust wel zeven meter poep van je.' In mijnes eiges land is dat grote compliment.

arnoud Wat zeggen jullie dan als je iemand wil beledigen?

lucas Oe! Dat vanavond jouw tv mogen ontploffen! Ik zal hier zijn. Om joe te helpen.

arnoud De dokter kwam...

lucas O goedemorgen dokter, komt u binnen.

arnoud ...en constateerde een hernia.

lucas Ik denke inoperabele hernia, drie maanden plat.

arnoud Drie maanden plat. Ik kreeg tramadol tegen de pijn.

lucas *tegen publiek* Hielp niet.

arnoud Hielp niet. Alleen als ik op mijn linkerzij lag voelde ik geen pijn. Maar er kwamen daar geelblauwe doorlig-plekken. En die plekken werden blaren.

lucas Was beetje niet zo leuk voor Arnoudje.

arnoud Arnoud! Zeg het!

lucas Ik zeg! Arnoudzje.

arnoud Arnoud.

lucas Arnoudsjie

arnoud Ar-noud.

lucas Ar-noutjs

arnoud Noud.

lucas Noudssj. Noudsjie, Nouddzje

arnoud Arnoud. Arnoud van der Steen.

lucas Arnoutsj van der Steen. Lu-cas. Lu-cas. Lucas Rzemieniecki.

Arnoud doet net of hij niet begrijpt dat het de bedoeling is dat hij de naam van Lucas zegt.

arnoud *tegen publiek* Dus ik moest op mijn rug of op mijn andere zij. Tegen blaren.

lucas Je had pijn.

arnoud Ja.

lucas Hele hele pijn. *tegen publiek* Tramadol van herr dokter is voor kleine baby met tandjespijn. Ik ben hele goede apotheker.

Ik geef jou medicijn uit mijnes eiges land. Hele goed, hele hele goed. Dood paard gaat weer leven van kleine pilletje methyleendioxymetamfetamines.

arnoud Ik had ook gemalen glas gegeten als Jan Piet of Kees had gezegd dat ik daardoor van de pijn zou afkomen.

lucas Maar dan ik zegde tegen die Jan-Piet en die Kees: 'Ik ben apotheker.' En ik hadde die twee gore klootzakken met gemalen glas van gazon gesodemieterd.

arnoud *tegen publiek* Het is nogal vermoeiend om de hele dag verkeerd begrepen te worden.

lucas Methyleendioxymethamfetamine en that's it.

Lucas kleedt Arnoud voorzichtig uit tot op zijn onderbroek en doet hem dan een pyjama aan. (Onhandig overdreven kuis gedoe met onderbroek pas uit doen als pyjamabroek al aan is) Ondertussen praat Arnoud. Rustig, tevreden.

arnoud Ik kreeg elke dag zo'n pil en de pijn verdween. Lucas, wat je plan verder ook met me is, dát heb je goed gedaan. De pijn was weg.

Lucas wordt verlegen, moet lachen, doet de handklap met Arnoud die dat raar vindt.

lucas *met zijn hand omhoog* Don't leave a brother hanging!

Arnoud doet de high-hand en Lucas pakt hem enthousiast vast.

arnoud Het gekke was... laat even los... Lucas.

lucas But of course.

Lucas tilt Arnoud op. Na aanvankelijke gêne geeft Arnoud zich over en hangt hij slap in de armen van Lucas. Lucas legt hem voorzichtig op de bank waar Arnoud met zijn hoofd op het bovenbeen van Lucas ligt terwijl Lucas in zijn plakboek met de gele notes bladert.

Arnoud ervaart weer de gemoedstoestand die hij ervoer toen hij het medicijn van Lucas slikte en geraakt in een zeer zachtaardige open stemming. Hij praat heel zacht en stoned. Lucas verstaat hem en herhaalt voor ons wat Arnoud fluistert.

lucas Geen gevoel van tijd meer. Rustig ook. Niets of niemand die me in m'n rug stond te duwen. Heerlijk.

Net zo fijn als vroeger schoolziek. Onder een dekentje op de bank. Ik dacht na over mijn leven als het ware. En ik dacht: dit is waar ik altijd bang voor ben geweest. Voor scheurtjes in mijn bouwwerk. En nou was het dan zover. Ik zat er midden in. Geen baan, Conny weg, een hernia en een hele aardige apotheker...

arnoud Opdringerige apotheker...

lucas Opdringerige apotheker uit de derde wereld in mijn huis. En me nog nooit zo goed gevoeld.

lucas Eerst jouw ziel was kleurenblind.

Arnoud ligt even gelukkig met zijn ogen dicht.

arnoud Ik denk dat wat ik nu voel, dat mensen dat 'geluk' noemen.

lucas Toen, na kleine week, methyleendioxymetamfetamines, jouw ziel zag weer kleine beetje kleur.

arnoud Lucas?

lucas Ja manneke, lieve manneke?

arnoud Manneke lieve manneke?

lucas Ja joe!

Arnoud is eventjes verbaasd over deze nieuwe intieme benadering, maar hij vindt het na een korte overweging wel best.

arnoud Wat is dat voor boek?

lucas Jouwes leven.

arnoud Doe maar even dicht dan. Even rust voor miines leven. Pak maar een boek over iouwes eiges leven.

lucas Ooooh, mijnes eiges leven. It's all in my head.

arnoud Zeg maar. Vertel maar. *tegen publiek* Dat is gek dat ik dat zei want normaal interesseren levens van andere mensen mij geen bal.

lucas In mijn eiges land ik was van de verkeerde kant.

arnoud Ja dat dacht ik al.

lucas Nee nee nee! Bij ons jij bent van verkeerde kant als jij woont aan achterkant van spoor. Slechte buurt. Geen geld. Geen lampen. Wel tegels, maar: alleen rijke mensen op tegels lopen. Wij moesten lopen in zand. Wij arm.

arnoud 'Arm.' Iedereen noemt zich maar arm. Jullie zijn vaker gelukkiger dan wij hoor als het er op aankomt.

lucas Zo mijn pappa zegde: 'Lucas, jij gaat studeren. Jij gaat maken ons hele rijk.' Okee. Ik dachte: Medicijnen. Goed business in mijnes eiges land. Alle mensen zijn beetje hele gek op poeders, pilletjes, capsules, crèmes, zalf. Heb jij hele leven lang veel sellerie.

arnoud *verduidelijkt het publiek* 'Salaris.'

lucas Arnoudje?

arnoud Ja Lucas?

lucas Jij moet morgen even naar buiten gaan.

arnoud Ik mag niet lopen van de dokter.

lucas Jij moet buiten beetje geld geven aan hele arme iemand. Dan God zal Arnoudje helpen.

arnoud Dan moet God er eerst voor zorgen dat ik op mijn benen kan staan om buiten een arm iemand te gaan zoeken, wat in deze buurt nog helemaal niet mee zal vallen.

lucas O ja. Dan, als joe niet naar buiten kan, dan joe moet geld maar geven aan andere arme iemand die toevallig in jouw buurt is.

arnoud Zie je? Daar begon het. Want wie was er nou in mijn buurt, behalve jij!

lucas Ik vroegte: 'Hoeveel is jouw bank Arnoudje?'

arnoud Ik zit op zes ton, exclusief de bonussen. *tegen publiek* Ook gek, want ik zeg nooit wat ik verdien. Waarom vroeg je dat?

lucas Ja ik dachte: wat een mooie bank het is waar op wij zitten. Hele dure denk ik. Ik dachte: ik wil ook zo een bank hebben.

arnoud Een bank van Leen Bakker is toch ook goed Lucas?

lucas O ja?

arnoud Wel ja.

lucas Waarom jįj dan niet nemen bank van Leen?

arnoud *staat op* Ik had je het huis uit moeten trappen.

Lucas zit vredig in zijn plakboek te bladeren.

lucas Gekke jongen. Kom. Dit is jouwes leven. Deze plakkeboek.

Arnoud gaat naast hem zitten en kijkt in het plakboek. Lucas geeft hem een briefje. Arnoud moet het voorlezen.

arnoud *leest voor* 'Lieve Lucas, zou jij vandaag extra aandacht willen schenken aan de slaapkamer? Onder het bed is lang niet gekeken. Dank je wel. Conny.'

lucas Ik was toen beetje dom nog Arnoudje. Ik dacht: Conny bang voor spin onder die bed, ik zal hele goed kijken.

Arnoud moet weer voorlezen.

arnoud *leest voor* ‘Lieve Conny, hartelijk dank voor joe notitie. Ik heb extra goed onder die bed gekeken.

Alles in ordening daar. Wel hele vele stof.’

Lucas moet lachen.

lucas Ik was toen hier net in dezes land.

Ik begreep alles dinges niet nog. Ik dacht: vrouw is bang voor spin onder bed! Ik zal kijken voor die vrouw.

Lucas bladert weer in het fotoalbum waar hij alle briefjes die ooit tot hem gericht zijn in bewaart.

lucas Kijk. August 2004. Oh! Sophietje was net vijf jaren!

Arnoud moet het briefje uit het plakboek voorlezen van Lucas.

arnoud *leest voor* ‘Lieve lieve Lucas. Wat was het fijn om na de vakantie thuis te komen in zo’n heerlijk fris en opgeruimd huis. Wat fantastisch dat je ook de was hebt gedaan en gestreken. Daar zag ik zo tegen op nu, met die enorme buik.’

lucas Bernadetje zwemde door dikke buik van Conny.

arnoud Ja. Bernadetje zwemde door dikke buik van Conny. Waar kwamen we vandaan?

lucas Italië.

arnoud Cinque Terra ja. Prachtig hotel.

Was ze gelukkig na die vakantie?

lucas O ja.

arnoud En ik?

lucas Ik heb jou niet gezien. Jij was meteen op bank. Lees!

arnoud ‘Toen Sophietje de badkamer binnenliep, rook ze de chloorlucht en ze riep: “Lucas is hier!” Lucas, zou je, na de bevalling wat vaker willen en kunnen komen? Ik dacht aan voorlopig geen acht maar twaalf uur in de week.’ Dus als ik het goed begrijp deed Conny helemaal niks in huis.

lucas Conny hele belangrijke manager sales & marketing.

arnoud Belangrijke manager! Gewoon chips en wikkels aan de man brengen Lucas. En waarom! Zo erg is het toch niet om hier bij de kinderen te zijn? Voor mij had ze niet hoeven werken hoor.

lucas Woensdag: 8 tot 1 kastjes schoon, garage altijd puinhoop. Ik opruimen. Volgende week: weer puinhoop, weer hockeystokken, weer golfstokken, weer ballen, weer vieze stekelschoenen met plakken gras, ballen. Ja, Arnoudje sport.

Dan: was doen, drogen, strijken. Sophie en Bernadetje uit school halen. En dan samen lunchen.

Milkyshaky en patatje voor Sophie en Bernadetje en voor Lucas tomatensoepje.

arnoud Dus jij werd betaald om met mijn kinderen te gaan lunchen.

lucas Ja.

arnoud Dat ik de afgelopen jaren meer dan tachtig uur in de week werkte om een huis te kunnen betalen waar jij meer was dan ik. Ergens klopt dat toch niet?

lucas O deze is zo een grappige dinges. ‘Lieve Conny. Sophietje was vandaag bloed in kleine broekje.

Eerste keer. Ik hebbe verbandjes gekocht en zij heeft in broekje gedaan maar zij hadde hele vele pijn aan verbandje. Ik heb goed gedaan. Geen probleem.’

arnoud Wat heb jij goed gedaan?

lucas Ja Arnoudje, was zo een grappige dinges. Ik gaf Sophietje menstratieverbandje met plakkestrippen. Ik zeg: ‘Moet jij in jouwes broekje doen.’ En Sophietje in broekje gedaan maar maandeverbandje deed hele hele pijn. Had Sophietje plakkestrippen van verband niet aan broekje geplak, maar plakkestrip op schaamhaartjes plakke. Begriip iii een beetie Arnoudie?

arnoud Nee.

lucas Verkeerde kant omhoog. Pijn! Ik heb hele voorzichtig plakdinges van haartjes afhalen. Was zo een grappige ding.

arnoud *plotseling heel boos* Je had het over mijn dochter. Dat deed pijn.

lucas Ja. Jij was er niet Arnoudje. Jij was op bank. En Conny op kantoor. O nee, op paard.

arnoud Ik werkte tachtig uur in de week om Conny op Lucky Amigo te laten zitten. Om jou in mijn huis op mijn dochters te laten passen. Tachtig uur! Denk je dat ik dat leuk vond?

lucas O ja. Ik denk dat jij dat hele leuk vond op bank.

arnoud Weet je waarom ik tachtig uur per week op de bank was Lucas? Omdat ik me daar veilig voelde.

Buiten ons eigen universum van koersen en derivaten zijn wij niet zo op ons gemak. Dat is erg genoeg.

lucas Zullen wij noe maar beetje bidden voor jouw ziel?

arnoud Lucas... ik weet precies hoe het moet. Bij verlies, ziek, dood, tegenslag dan blijf je lang in de ogen van de verteller kijken, je zegt weinig, als het familie is dan pak je de hand van die persoon vast, of je wrijft over een schouder of een bovenarm en je zegt: 'Als ik iets voor je kan doen...'

Maar bij uppers, waaronder succes, promotie, feestjes en geboorten moet je in een andere dynamiek functioneren; korter ademen, energieker bewegen, je omhelst,

je lacht en je drinkt er wat bij. Ik weet precies hoe het moet. Goed hè voor een autist, want zo noemen jullie ons: autisten. Maar wel mooi op een feestje allemaal willen weten waar jullie in moeten beleggen.

Jullie willen ons de toverspreuk ontfutselen. Maar de toverspreuk is dat er geen toverspreuk is.

lucas Ik zal voor jou bidden Arnoudje. Alles wat goed is komt van God, alles wat slecht is komt van mensen.

arnoud Heeft jouw God dan niet de mensen gemaakt?

lucas Ja... is moeilijke ding.

arnoud Ja. Is hele moeilijke ding.

lucas Arnoudje?

arnoud Ja Lucas?

lucas Wat is er buiten de aarde?

arnoud Het universum Lucas.

lucas Wat is er buiten het universum?

arnoud Een kromming in de tijd die de boel terugkaatst, weet ik veel.

lucas Leven is wonder. Een wonder Arnoudje.

arnoud Ik prefereer een wetenschappelijke uitleg boven een religieuze Lucas. Die hersens hebben wij niet voor niks.

lucas Gekregen.

arnoud Wat?

lucas Die hersens hebben wij niet voor niets gekregen.

Arnoud raakt in een weemoedige stemming.

arnoud Niemand vrat ons. Niemand bedreigde ons. Wij waren de orca's van de financiële wereld. Wij stonden aan het einde van de voedselketen. Wij vraten ons vol met wat zich volgevreten had aan anderen. Wij waren onschendbaar en superieur. En Lucas, ik zal je wat zeggen... dat gevoel wat dat geeft, want het geeft wel degelijk heel veel gevoel, dat is zo mooi. Dat... dan voel je dat je leeft.

Jij denkt dat er voor jou een hemel is, maar dat blijft maar afwachten voor jou. Wij maken hem zelf, hier.

Werd er een sales-meeting georganiseerd op een megaiacht op de Noordzee. Kregen we allemaal dezelfde

zeiljacks aan met een slogan achterop: 'Virtus unitas.'

lucas Kracht van de eenheid.

arnoud Weet ik veel. Werd de jaarlijkse valk uitgereikt aan degene die die dag het hoogste bedrag wist weg te zetten. Zaten we allemaal de hele dag vanaf die boot met onze afdelingen te bellen. Ging niet om die kutvalk. De kick. Ik ben de beste. Dat.

Je gaf de mensen onder je opdracht om het geld van mensen die ons vertrouwden te investeren in dingen waar ze geen behoefte aan hadden en waar ze een groot risico mee liepen, maar we dachten allemaal: ik wil die boot aflopen met die valk!

Gingen we aan wal in Frankrijk, allemaal in datzelfde zeiljack. Lachen. En ik met die fucking bird! Jawel. Gingen we met zijn allen naar het duurste restaurant. Zeiden we tegen de ober: 'Dit is een cd van Guus Meeuwis. Die moet je draaien knor.' En dat deed die man. Goden waren we. In ons eigen universum.

lucas En toen; patsboem, alles weg.

arnoud Pak blijven dragen dacht ik. En schoenen. Slippers voor vakantie houden. T-shirt en joggingbroek voor de zaterdag. Het weekend aan blijven houden als weekend. In december naar de kleermaker blijven gaan. Inmeten voor de nieuwe pakken, overhemden bestellen; cutaway kraag: boordhoogte 3,6 cm achter, 3 cm voor, kunstof baleinen in de kraagpunten van 7,5 cm. Dubbele manchet, breedte 7 cm. Geen borstzak, concealed buttons. What goes up must come down. Het komt allemaal goed.

Maar ik werd in mijn rug geschoten door mijn eigen vrouw. Het enige wat ze voor me hoefde te doen, was nu bij me blijven. Nu niet weggaan. Maar binnen vierentwintig uur was ze bij een advocaat geweest om de scheiding er door te jassen om zo'n hoog mogelijke alimentatie op te strijken. Dat is een taal die ik begrijp. Maar in mijn universum. Niet in het hare. Niet in het onze. Ik was in mijn eigen huis, in mijn eigen huwelijk niet veilig. Niet voor haar. En niet voor jou. Als een orca eenmaal aanspoelt komt hij niet meer los van de grond. Het water kan hem niet meer terugtrekken. Te zwaar.

Arnoud staat op.

arnoud Nu is het toch weer gebeurd. Nu heb je het weer gedaan. Ik lig hier als een dweil tegen je aan. Ik ken je niet, we hebben geen enkele verbintenis met elkaar en ik zeg je allemaal dingen die ik nog nooit gezegd heb! Hoe doe je dat!

lucas Arnoudje, ik houde van je.

arnoud Waar zitten we nu? Wanneer gebeurde dit?

lucas Een dag voor nieuwe jaar. Jij ging hele goede kantje op. Goed met rug, jouw ziel kwam...

arnoud Niet over mijn ziel! Snij een mens open en je ziet van alles, maar geen ziel! Het is de laatste dag van het jaar, ik heb zes weken lang niemand anders gezien dan jou en de dokter, ik ben van de radar en jij bent mij langzaam gek aan het maken. Het laatste waar ik op zit te wachten is een ziel!

lucas Toen hatte ik grote verrassing voor Arnoudje: 'Arnoudje, Conny en de kinder komen zo.'

arnoud Zoals wij met zijn allen elk oudjaar even naar opa en oma gingen, zo kwamen mijn vrouw en mijn kinderen nu naar mij. Snel, dan is het maar achter de rug.

Lucas speelt Conny en doet dat zonder zijn accent.

lucas *als Conny* Dag Arnoud.

arnoud Dag Conny.

lucas *als Conny* We komen even wat spullen halen en jullie een goed Nieuwjaar wensen.

arnoud Jullie?

lucas *als Conny* Ja. Jou en Lucas.

arnoud Dat zei ze niet.

lucas Jawel! Dat zei ze wel.

arnoud Je was er toch niet bij?

lucas Ik stond achter deur!

arnoud Waar zijn de meisjes Conny?

Lucas speelt ook Sophie en Bernadetje, accentloos.

lucas *als Sophietje* Hallo pap, hallo pappa heb je nog pijn? Wij gaan met mamma een weekje naar een eiland. Ga je mee of moet je werken? Heb je nog pijn? Ik heb een tekening voor je gemaakt. We hebben het zeehuis geverfd, heel erg mooi en we willen er niet meer weg, maar dat is juist leuk! Kom jij ook? 's Avonds rennen we over het strand met Benga en die hapt in de golven. En Bernadetje had een blaar op haar voet en toen trok ze het velletje er af en toen zei ze: 'Ik wist wel dat ik van papier was.' En toen moest mamma heel erg lachen. Denk jij ook dat ik van papier ben?

arnoud Lucas, dit slaan we over.

lucas Nee. Reconstructie is reconstructie.

lucas *als Bernadetje* Mag ik het zien pappa?

arnoud Wat Bernadetje?

lucas *als Bernadetje* Je wond.

arnoud Ik heb geen wond lieverd. De pijn zat van binnen. Maar ik had wel blaren net als jij.

lucas *als Bernadetje* Ja! Dan ben jij ook van papier denk ik. Net als ik.

arnoud En wat ze toen zei. Conny. Zeg het.

lucas *als Conny* Nee pappa is niet van papier Bernadetje, pappa is van steen.

arnoud En hoe ze toen naar me keek. Die vrouw haat mij.

lucas *als Conny* Ja. Pappa is helemaal van steen. Hoe gaat het met je Arnie.

arnoud Ik geloof dat ik gek aan het worden ben. Wat denk je Conny. Je hebt zes weken niets laten horen en je hebt me hier achtergelaten met een man waar ik geen woord van versta, waarvan de kleren stinken naar nicotine, die vijf klontjes suiker in zijn thee doet, die niet alleen zout op de biefstukken doet maar ook peper, gember, saffraan, kaneel en koriander, die mij Arnoudje noemt en die mij een God probeert aan te praten. En dat tegen 2500 euro in de maand bovenop de, ik mag wel zeggen, stevige alimentatie die ik aan jou moet betalen.

Ik vervloek elk uur dat die man in mijn buurt is.

lucas Dat was hele niet zo leuk van jou Arnoudje.

arnoud Dus hoe denk je dat het met me gaat Conny?

lucas *als Conny* Laat Hanneke je zo vallen?

arnoud Waarom praat jij nu zonder accent, ik begrijp dit niet!

lucas *als Conny* Omdat ik Conny ben!

arnoud Waarom praat jij dan met een accent als je Lucas bent!

lucas Dat is Lucas. Lucas praat met accent.

lucas *als Conny* Lucas is apotheker van origine Arnoud. Ik wist bij wie ik je achter liet. Hoe vaak heb je het met die Hanneke gedaan?

arnoud Als je zo naar me kijkt dan wil ik niet met je praten.

lucas *als Conny* Excuse me?

arnoud Ik ben namelijk niet van steen.

lucas *als Conny* Arnoud... je begrijpt toch wel dat de kogel al door de kerk is? Dit heeft helemaal geen zin meer.

arnoud We hebben het niet eens geprobeerd!

lucas *als Conny* Jij hebt het niet geprobeerd! Ik wel hoor. Ik heb geprobeerd om van dit huis een thuis te maken, maar voor jou is het nooit meer geweest dan een oponthoud tussen dat je van je werk kwam en er weer naar toe ging. Maar sinds Hanneke begrijp ik het allemaal een stuk beter.

arnoud Hanneke is een incident geweest.

lucas *als Conny* Ik wilde een gezin Arnoud, geen bedrijf erbij. Ik heb al een baan.

arnoud Waarom was je dan niet thuis, bij de kinderen als je een gezin wilde.

lucas *als Conny* O krijgen we die. Ik zet inferieure troep op de markt en wat jij doet is van wereldbelang.

arnoud Met chips en wikkels kan je geen huizen kopen, geen zwembad met sauna in de tuin laten bouwen en je kan er niet van op Lucky Amigo rijden.

lucas *als Conny* Toen uit het Scheintzerrapport bleek dat maar liefst negentig procent van de ouders waarvan het laatste kind zelfstandig gaat wonen onmiddellijk stopt met het kopen van de chips familybags, toen had ik een heel groot probleem. Ik had geen idee hoe ik dat moest oplossen. Maar er stond al wel een meeting op het planbord met daarop: 'Conny pitcht idee probleem familybags.' Ik was weken lang in paniek. Waar was jij toen? Ik heb het opgelost hoor, maar niet dankzij jou.

arnoud En al die tijd stond jij met je oor tegen de deur.

lucas Nee, Conny heeft beetje harde stem. Sjorrie.

arnoud Conny... we staan over chips te praten.

lucas *als Conny* Ik heb overwogen om het te vergeten. Ik heb ook overwogen om het je te vergeven. Ik hield van ons leven.

arnoud Ik ook.

lucas *als Conny* Dat geef je niet zomaar op.

arnoud Precies.

lucas *als Conny* Maar iets in me, brokkelde af in de afgelopen weken. En toen dacht ik: nou ja, als het dan toch allemaal moet eindigen, dan wil ik hier zo goed mogelijk uitspringen, met Sophie en Bernadetje. Ik heb het zeehuis, ik heb een hele mooie alimentatie geregeld, ik heb de kinderen. Ik werk aan een doorstart.

arnoud Volgens mij hoor ik daar bij, bij die doorstart.

lucas *als Conny* Weet je wat het ding is Arnie? We missen je niet.

Arnoud is aangeslagen.

arnoud Echt niet?

lucas *als Conny* Ik ben er zelf ook verbaasd over, maar nee, echt niet.

arnoud Nu lijkt het net of ik het allemaal zo gewild heb! Weet je wat die knol achter in de tuin kost per jaar! En was ik het die een zwembad wilde? Ja okee, dat was ik, maar die sauna daarbij hoefde voor mij echt niet. Ze missen me niet. Lucas. De bottom line is: ze missen me niet.

lucas Morgen oude jaar hoepakeetje in afvalbak en nieuwe jaar: hele hartelijke welkom.

Arnoud knikt.

lucas Arnoudje?

arnoud Ja?

lucas 'Greed is everywhere.'

Arnoud trekt de kleren aan, zijn eigen oude joggingbroek en zijn eigen oude T-shirt, die Lucas tot nu toe gedragen heeft. Lucas trekt het pak weer aan. Een soort snel dansje.

Ondertussen:

arnoud Oud en nieuw. Gister. Vannacht eigenlijk. Daar is het gebeurd. Daar is het gezeurd.

lucas Ja! Is waar Arnoudje!

Lucas maakt een gezellig zitje met kleedjes en kussens. Doet Zuid-Europees aan. (zie foto wikipedia)

Ze gaan zitten, Lucas heel gemakkelijk in de lotushouding, Arnoud liggend op een zij.

Arnoud smeert crackers die Lucas opeet. Arnoud is aangeschoten.

arnoud Ik ben op de bank op schouderklopjesniveau begonnen, als spruitjesbankier, spaarrekeningen, dat soort gerommel. Ik reed nog in een Subaru Vivio, maar binnen een paar jaar zat ik op Investment met twintig man onder me. Mijn business is geld, maar mijn handel is vertrouwen. Ik ben goed in systemen bedenken die beheersbaar en voorspelbaar zijn. De enige onzekere factor is de klant. Klanten frustreren het systeem. Dat is de enige onzekere factor in onze business. Wij verzinnen constructies waarvan het de bedoeling is dat niemand ze begrijpt want als ze het begrijpen dan is de magie weg. Klanten stappen graag in een financieel ondoorzichtige constructie met een veertig pagina's tellende prospectus die doorverwijst naar een basis prospectus van zo'n vierhonderdvijftig pagina's juridische letterdiaree. Dat vertrouwen ze meer dan een A-viertje waar de hele constructie helder op staat uitgelegd. Mensen zijn gek.

Ik was in een paar dingen heel erg goed. 1: Mijn smartgrit was ijzersterk, mijn netwerk, zeg maar. 2: Ik had een perfect oog voor het tipping point, het moment waarop een ontwikkeling doorzet als het ware. En 3: ik speculeerde altijd op de neofilie van mensen, de kick op iets nieuws. Dat hebben mensen nou eenmaal en dan zou je wel gek zijn als je daar geen gebruik van zou maken. Door die neofilie ontstaat er surrency. Dat wil zeggen dat mensen vervreemd raken van hun persoonlijke interesse en wensen. Ze weten eigenlijk helemaal niet meer wat ze willen, maar ze willen iets nieuws. En dan kom ik in beeld. Ik vertel ze wat ze willen; met mij in zee gaan, in mijn constructie stappen. En dat willen ze dan. En het vierde waar ik heel goed in was is het blurring of boundaries, het vervagen van grenzen. Dat wist ik met een fantastische fuzzy logic te maskeren.

lucas Ik wense joe voor nieuwe jaar alle fuzzy logic die jij nodig heb.

arnoud Waarvoor?

lucas To become a happy person.

arnoud Weet je wanneer ik een happy person ben?

Arnoud stapelt een aantal borrelglaasjes op tot een piramide.

Ondertussen:

arnoud Als ik een nieuw fonds kan verzinnen dat werkt. Kijk, bijvoorbeeld: let goed op Lucas, dit is geluk: ik ken een malle apotheker die heel erg lekkere krankzienikof kan maken.

lucas Sjkrangtjiefnizjtof.

arnoud Whatever. Ik richt een fonds op, zoek dus investeerders, waardoor de gesjeesde apotheker dat spul op de markt kan zetten.

lucas Ja! Want als iemand is dood, en iedere mens gaat door, sjourrie Arnoudje, bij poort van kerkhofje iedereen helemaal van padje af, dan hoepakeetje helemaal geen probleem: alle mensen krijgen glas sjkrangtjiefnizjtof.

arnoud Ja.

lucas Dan: alle mensen gooien kleine beetje sjkrangtjiefnizjtof op grond voor de ziel van de dode iemand.

En jij zegt: 'Moge God dit voor hem ontvangen.' En dan patsboemhoepakeetje rest in keel.

arnoud Leg jij dat allemaal maar uit in het voorwoord van de prospectus.

lucas Maar: als het is hele koude dag dan jij moet sjkrangtjiefnizjtof doen met beetje honing, beetje suiker.

arnoud Okee. Ik introduceer jou als stamhoofd van de familie, foto erbij, een goed verhaal over ecologisch, biologisch en duurzaam gebrouwen. authentiek. heel gezond. weet ik veel. en bingo. we hebben

investeerders. Jij kan je fabriek openen, het loopt als een tierelier en elke maand stroomt er geld binnen van al die flessen sjkrangtjiefnizjtof die over de hele wereld worden verkocht.

lucas Maar: als jij hebt beetje niet zo een fijne dag, dan jij moet sjkrangtjiefnizjtof doen met peper, kaneel, nootmuskaat.

arnoud Boeiend. Let nou even op: deze aandeelhouders hier, hierboven, *hij wijst op de bovenste glazen van de piramide* die geven wij weinig rente want deze fondsen, deze beleggingen hebben een triple A status.

Die hebben safe belegd. Zie je? Die glazen zitten als eerste vol. Die krijgen 2 procent.

lucas Nee nee nee. Sjkrangtjiefnizjtof is 35, 40 of 50 procent.

arnoud Ik heb het over het winstpercentage waar mijn klanten triple A in delen! 2 Procent. Je begrijpt toch wel iets. Kijk, dit is wat er binnenkomt.

Arnoud schenkt de bovenste glazen van de piramide vol.

arnoud Hieronder, nu komen we richting wannebees, die moeten maar afwachten of het goed blijft gaan met jouw fabriekje en of je familie niet alles zelf opzuipt...

lucas Mijn broers en mijn neven en mijnes eiges vader mag nooit ene stapje in onze fabriekje zetten. Deal?

En receppie: is Lucas. Op etiket wij zetten: Receppie dezses Sjkrangtjiefnizjtof is van Lucas. Ik doe kleine walnoot, kleine kers, kleine pruim, appeltje, abrikoos. Maar sjkrangtjiefnizjtof van Smerfgheijkkov, mijn kleine broer... hij doet één appeltje, één kleine walnootje, en vele vele spiriet en soms... kleine druppeltje kerosine. Hele hele heavy dinges. Als mijn broer maakt... oeh... vlammen uit jouw kont.

Arnoud schenkt met de sjkrangtjiefnizjtof de champagnepiramide vol.

arnoud Let nou even op Lucas, ik heb geen zin om het drie keer uit te leggen! Deze ambitieuze wannebees *hij wijst op de glazen in het midden van de piramide* beleggen met meer risico maar die geven wij dan ook een hoger percentage winstdeling. Dubbel A, 3 procent. En hieronder, komen we bij de sukkels. *wijst op de onderste laag van de piramide* Hier kan het oplopen tot 10 procent.

lucas Eén ding: als een iemand gaat sigaretje roken bij alcoholtank hij hoepakeetje, wegwezen, ontslagen.

Deal?

arnoud Kijk en hier zijn we bij de afdeling losers. Die krijgen wat er over blijft als alle glazen vol zijn en er valt nog wat op het dienblad. Dit is de equity, de jackpot.

lucas Okay okay. Mogen zij in pauze beetje zelf optrinken.

arnoud Denk nou even mee Lucas! Dit is toveren! Dit is magie. Er is niks en toch wordt het een heleboel als je er maar in gelooft! Dit is de wonderbaarlijke visvermenigvuldiging! Dit is religie. Dat snap je toch wel?

lucas Oeh!

arnoud Any way: so far so good. Maar nu gebeurt er iets!

lucas Ik heb het tien keer gezegd! Niet sigaretje roken bij alcoholtank! Wie was schuld. Wie heeft gedaan!

arnoud Juist! Fabriekje brandt af. Nu loopt het even allemaal wat moeilijker.

lucas Och... zo een mooie fabriekje. Helemaal plat.

arnoud Nu zegt het rating agency tegen ons: 'Wij gaan jullie downgraden, want jullie zijn niet goed bezig, dat moeten de beleggers weten, jullie verliezen je triple A status.'

lucas Shit.

arnoud En nu begint het gelazer pas echt.

lucas Ja tuurlijk. Geen triple A. Sukkels losers denken: niet goed hier. Verkopen en wegwezen.

arnoud En dat is nou die onzekere factor waar je geen vat op hebt; dat onvoorspelbare emotionele gedrag van de klanten. Wat gebeurt er: paniek, aandelen worden verkocht, zakken in waarde...

lucas En wii hebben alleen nog paar verbrande planken van onze mooie mooie fabriekje.

arnoud Precies. Maar dan zeg ik: 'Ik herverpak mijn fonds.'

lucas Herverpak?

arnoud Wij kopen al die waardeloos geworden aandelen zelf terug voor een paar centen, de sukkels en de losers zijn alles kwijt en ik begin opnieuw met een fonds Krankziefonds, veel kleiner, met alleen maar de triple A glaasjes erin. Briljant! Wij krijgen weer de triple A status, het verhaal begint weer van voren af aan en we gaan weer cashen.

lucas En sukkels en losers?

arnoud Die hebben pech. Daar zijn het sukkels en losers voor. Maar doordat we weer triple A zijn trekken we weer andere sukkels en losers aan en zitten we weer goed.

lucas Ja ja.

arnoud Begrijp je?

lucas Ja ja. En toen zij hebben jou kleine beetje ontslagen.

arnoud Nee! Nee man. Nee, dit is gewoon zoals het overal gaat. Hier ben ik juist retegode in. Dat is mijn force! Hier heb ik miljoenen per jaar mee binnen gesleept. Dit is wat er zo mooi aan is.

lucas Waarom ben jij dan beetje ontslagen?

arnoud Te week.

lucas Joe?

arnoud Ja ik. Te week. Niet iets waar ik trots op ben hoor, maar ja, het is gebeurd. Mijn afdeling, twintig man, had dit jaar als enige de 500 miljoen weten weg te zetten die we van de CEO als target gesteld hadden gekregen en dus hadden ze allemaal recht op de beloofde bonus van 25.000. Ik moest alleen nog even naar Frank, de CEO, voor de akkoordering. Zegt Frank tegen me: 'Er zit geen functioneringsdifferentiatie in je beoordeling.' Ik zeg: 'Dat komt omdat iedereen de ballen uit zijn broek heeft gewerkt en we allemaal onze target hebben gehaald.' Zegt hij: 'Dat gaan we niet doen Arnoud. Als er geen competitie meer op een afdeling is dan werkt dat sterk demotiverend.' Hij rommelt wat in zijn la en zegt: 'Er worden hier geen concessies aan de winstmotivatie gedaan. Beoordeel je afdeling opnieuw en zorg dat er minstens acht met "matig" tussen zitten en een paar met "slecht", maakt mij niet uit wie.'

lucas Oei.

arnoud Ja. Oei.

lucas Zo ene mooie fabriekje.

arnoud Ik ben naar mijn afdeling teruggelopen en ik heb gezegd: 'Allemaal gefeliciteerd, alle bonussen zijn geakkoordeerd, iedereen heeft met de kerst 25.000 op zijn rekening staan. En toen ben ik met Hanneke naar het dak gelopen... We hebben het nog één keer gedaan, ik ben naar huis gereden... Ik dacht: Conny zit klaar met een drankje. Ik dacht: ze heeft de haard aangedaan. Maar ze lag op bed. En de volgende dag ging ze weg. Voor altijd, bleek later die dag, toen ik over jouw emmer was gevallen. En toen was ik van de radar.

lucas Jij bent mens. Isse hele goed.

arnoud Nee is hele niet goed. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik kreeg het mijn bek niet uit. Hanneke werkt ook op mijn afdeling.

lucas Are we talking about love?

arnoud Een zwak moment.

lucas Niet zwak. Hele goed.

arnoud Dat is nou het verschil tussen jou en mij. Daardoor zal het met jou nooit iets worden omdat jij dat soort momenten 'hele goed' vindt. Het zijn momenten van zwakte Lucas. Het zijn momenten dat ie zichzelf

buiten het universum stelt waarin je wil functioneren.

Lucas... hoe moet het nou verder moet ons. Ik heb geen werk, ik kan hier niet blijven wonen, ik heb geen vrouw, ik zie het verschil niet tussen een keuken en een crematorium, hoe moet dat nou.

lucas O Arnoudje... twaalf oer!

Lucas belt naar huis. Schreeuwt hard en emotioneel door de telefoon. Huilen. We horen: 'Pappa', 'Mamma', 'Smerfgheijkkov'. Arnoud staat er onthand bij. Hij is niet gewend aan zoveel ongeremde emotie en giet nog maar eens een glaasje naar binnen. Lucas zet zijn telefoon op de speaker en we horen een Oost-Europese brassband. Het is feest in het dorp van Lucas. Hij zingt mee. Tot tranens toe.

In een buitenlandse taal heeft Lucas het volgende gesprek:

lucas Pappa... gelukkig nieuwjaar (Wie spreek ik?) Lucas! (Wie?) Lucas pappa. Geef mamma. Mamma!

(Lucas schat, gelukkig nieuwjaar. Moge God je alle goeds geven, lieve jongen. Lieve, lieve Lucas. Moge

God jou snel een rijk man maken en naar huis brengen.) Dankjewel mamma. Dankjewel. O! Is dat de fanfare van Plansolavits? (Ja, zij komen nu in onze straat, Lucas.) Wens iedereen goed nieuw jaar van mij, mamma.

(Ik kan je niet meer verstaan, kind.) Mamma! Loop even naar binnen. (Ik kan je niet verstaan, kind.)

Mamma.

Hij laat El Zocato horen aan Arnoud.

lucas Is fanfare van ons dorp. Plansolavits, daar.

Hij imiteert de muziek.

lucas Nu gaat onze hele dorp met fanfare naar Tru. Is andere dorp. *het volgende nummer van de fanfare*

begint Nu onze mannen, zij trekken bomen uit grond bij Tru. En mannen van Tru, zij trekken bomen uit

grond bij ons. Nu onze vrouwen, zij breken takken van boom en slaan onze mannen terug naar huis. Dan...

allemaal Crancievnico... dan allemaal lachen bij potkachel. Dan alle lampen uit... Dan hele dorp allemaal

neuken. Begrijp jij beetje, Arnoud? Dan volgende dag... hele goede business apotheek. Iedereen

verbandjes, pleister, jodium, pillen, poeders... alles.

Hij zingt een weemoedig liedje. (Beirut – My wife – March of the Zapotec.)

lucas O Arnoudje...

Hij pakt Arnoud voor een dans. Hij drukt Arnoud als een geliefde tegen zich aan.

arnoud Lucas?

lucas Ja lieverd?

arnoud Hoe lang ben je nou hier?

lucas Sedert negen jaren. Ja! Dank joe. Ik was voor één jaar. Dan, als ik hatte genoeg geld voor mijn apotheek, ik zoude teruggaan.

arnoud Dan heb je nu toch wel genoeg gespaard?

lucas Nee! Gene ene moer gespaard. Elke maand mijne geld gaat naar familie. Ja! Mijn lieve moeder zij zeide toen ik was net hier: 'Lieve Lucas, stuur geld voor ons, onze dak lekt als mandje.' En toen ik stuurde geld.

En toen, mijn zuster, zij schreef: 'Lucas, Brawemndesjets, zij heeft zoveel pijn, zij moet naar ziekenhuis.

Kan jij sturen kleine beetje geld?' En zo alles is gegaan. Mijn kleinste broertje Plansolavits, hij studeert in grote stad. Ik betaal. Mijn moeder zij heeft eindelijk hele geen pijn meer in haar been.

Ik betaal. Mijn vader, hij heeft nu eigen kleine schuur waar hij maakt meubeltjes. Niet met Korzakof zit in gekkenhuis. Alles is zo hele goed met familie. Door mij. Door Lucas. En nu, zij willen eigenlijk kleine beetje niet dat ik kom terug. Zij willen niet meer zonder mijnes eiges geld. Ja. Zo heeft God dinges gedaan.

Ik zorg voor hele familie. Is goed. Ik ben blij. Is hele goed.

arnoud Nee Lucas. Is niet hele goed.

lucas Ik ben apotheker. Ik ben beste medicijn voor hele familie. Is goed Arnoudje.

Ik ben hele gelukkig.

arnoud Dat denk je, dat je gelukkig bent, maar dat is niet zo. Ze missen je niet eens. Een mens wil gemist worden.

Lucas bijt op zijn lip.

lucas Ik heb kerk hier. Is mijn familie. En God. Als jij beetje goed zorgt voor andere mens, jij krijgt tijd van God bij jouw leven. Ik worde hele oud.

arnoud Die familie van jou, die moet van je rug af. Je kwam hier voor een ideaal, je wilde je eigen apotheek.

lucas O ja, wasse mijn droom. Eén jaartje schoonmaken, hele goede sparen en dan eigen apotheek.

arnoud En nou zit je hier al negen jaar je hele familie van geld te voorzien. Ik zou best eens even langs willen gaan om ze het een en ander uit te leggen. Hoe jij hier leeft.

lucas Hele kleine kamertje op zolder. Illegaal. 200 joeroe in maand voor hoer.

arnoud En dat je geen vijf jaar gestudeerd hebt om hier de vloeren van andere mensen te dweilen. Wat kost een apotheek.

lucas In centrum? O hele hele veel.

arnoud Hoeveel.

lucas Zes miljoen durka.

arnoud Veertigduizend euro.

lucas Ja.

arnoud Dan heb jij een eigen apotheek op een goede plek?

lucas Ja.

arnoud Ik geef het je.

lucas Arnoudje... is beetje gekke avond... geen Conny, Sophietje, Bernadetje... sjkrantjiefnizjtof beetje veel.

arnoud Lucas... ik heb geen pijn meer. Ik loop weer, ik zou bijna zeggen, ik leef weer. Zonder jou had ik me opgehangen. Ik verkoop het hier. Altijd al een rothuis gevonden met die schijtknol achter in de stal. Ik geef het je.

lucas Maar dan ga ik weg.

arnoud Dat wil je toch?

lucas Wie gaat voor Arnoudje zorgen?

arnoud Arnoudje zelf. Dat wordt eens tijd.

lucas Zes miljoen durka?

arnoud Kom op. Je weet dat ik het heb. Je weet dat het kan.

lucas Zes miljoen durka?

arnoud Hou op man, je weet dat ik het niet eens merk.

lucas Ik kan jou nooit terugbetalen.

arnoud Lucas kijk eens naar me: ik schenk het je. Zal ik het voor je op papier zetten?

lucas Heb je pen?

arnoud Niet nu, maar ik zet het voor je op papier. Ik hoef er geen cent van terug. Krijg ik er van God nu wat jaren bij?

lucas Veertig.

arnoud Da's mooi. Ik heb het een en ander in te halen.

lucas Lucas gaat in business met Arnoudje! Ik ga jou elke maand vijftig procent van winst betalen. In mijnes eiges land alle mensen zij eten pillen en poeders en smeren met zalf en creme en dinges en alles. Is very very good business! I pay you back, een kleine beetje.

arnoud Good. You pay me back. Een kleine beetje.

Ze omhelzen elkaar.

lucas Apotheke 'Virtus unitas.'

arnoud *is nu echt dronken. Hij wil een toast uitbrengen* En dat ik zeggen wou... dat ik nu maar zeggen moet... dat ik me vergist heb. In jou, in Conny en misschien ook wel in mij. Maar dat ik zeggen wou... ik had dit niet willen missen, deze tijd met jou. En dat er een avontuur wacht. Dat voel ik. En alles is nog nooit zo onzeker geweest. Maar ik ben niet bang. Lucas... ik ben niet bang. En we gaan het doen.

Arnoud omhelst Lucas onhandig. Arnoud loopt af. Lucas praat tegen het publiek.

lucas Ik ga noe weg. Ik ga noe teroeg. Joe bent allemaal hele mooie mensen. Joe was hele beetje goed voor Lucas. Maar Lucas noe toeroeg. Lucas denke: ja, eigen Sophietje. Eigen Bernadetje. Of eigen Prodvienkaja met lieve vlechtjes en eigen Stuklondetja met Barbiepop en dinges alles. En eiges vrouw voor Lucas.

Ooohhh, lieve God... een eiges vrouw. Eindelijk. Het is daar. Dank joe. Met zacht... alles zacht en rond.

Met haar, hele vele haar. En Lucas gaat haar aaien en mooi maken met borstel. Dank joe. Dank joe.

Hij draait om. Dag dweil, dag emmertje, dag spons, dag Ajax, dag chloor, dag zeem, dag.

Hij draait weer om. Legt uit aan publiek Ik hatte niet gedacht het zoude lukken met

Arnoud. Arnoud tuf guy. Ja... beetje hoop hatte ik wel, maar... ik dachte: hij is als kleine vis in schelp, alles dicht. Ik moet niet mes in die kleine schelp zetten, ik moet weken en weken en weken. En dan... kleine vis zet schelp open. Duurt lang, maar ik heb tijd. Als had nog langer geduurd, geen probleem, ik had helemaal geen haast. Ik beetje zorgen, beetje koken, wassen kleren, dinges... en nou ineens... het is gebeurd. Finally my dream came true. Alexandra van mijn kerk, zij hatte na drie jaren al grote auto van baas en Eliza, zij hatte in eerste jaar al tienduizend gekregen voor kleine kapperwinkel. Maar ik hatte nooit nooit geluk. Ik negen jaren niet. Nooit. Zij zeiden allemaal: 'Lucas... jij bent man. Voor jou is hele moeilijk dat zij worden zacht. Maar jij bent goede man. Op een dag schelp gaat ook voor jou open en jij vinde mooie parel. Jij vinde jouw apotheek in schelp.'

Noe ik heb eindelijk grote geluk. Ik ga eindelijk teroeg. Alles is hele goed. Het was negen jaren niet voor niks. Ik heb toekomst in mijnes leven voor allemaal. Familie kome bij mij wonen, achter apotheek. Lucas met vrouw en kinder boven apotheek. Gaan wij in winter allemaal bij potkacheltje. Isse goed. Leven isse hele goed. Iedereen blij. Ik hebbe goed gezien. Ik hebbe mij niet vergist in Arnoud. Alles is niet voor niks geweest. Dank joe.

Arnoud komt weer op. In pak. Hij kijkt naar Lucas.

arnoud Dag Lucas.

lucas O. Wat heb jij haast.

arnoud Ja.

lucas Wil jij niet nog even bij mij in verhaal blijven op mooie avond van oude&nieuw?

arnoud Nee.

lucas Waar ben jij dan noe?

arnoud Ik ben bij eind februari.

lucas Wij hebben elke avond samen sjkrangtjiefnizjtof getronken. Wij hebben elke avond hele vele lol gehad samen. Wii maakten businessplan voor Apotheke 'Virtus Unitas.' Jii hebbe nog niet op papier

getekend, sjourrie. Wanneer ga jij kleine handtekeningetje zetten Arnoudje?
arnoud Zulke dingen moet je niet op papier zetten Lucas. Daar komen maar vragen van.
lucas I see.

arnoud Het waren hele prachtige winteravonden met jou en de krankzienikof.

lucas Ja! Einde februari. Twee maand na mooie oud&nieuw. Mooiste van mijn leven.

Ik ben boven. Arnoud maakt potje eten in keuken. Bel gaat. Ik voel: dit is slechte nieuws. Arnoud gaat openmaken. Ik roepte: 'Laat maar bellen. Geen visite!' Arnoud hij maakte deur open.

Hele stil in gang. Ik kreeg jeuk over mijn hele lichaam. Ik val op mijn knieën en ik bidde tot God: laat haar weggaan, alstublieft, laar deze vrouw weggaan en niet alles kapot maken, ik ben bijna weg. Ik heb koffers dicht, ik heb bijna ticket in mijn zak.

arnoud Dag Hanneke.

lucas Hanneke! Zij is een hoer! Zij heeft jouw alle maanden niet gezien. Ik was hier voor jou en zij was niet hier! En nu jij bent beter die kuthoer is daar voor deur! Jij moet haar wegdoen Arnoud. Please! O God doe haar weg. Laat hem niet bezwijken. Zij gaat zacht praten, zij gaat hem aanraken, zij gaat hem geven hoop op nieuwe leven. O God, laat mij nog een paar dagen met Arnoud zijn, dan hij heeft getekend, dan zij mag komen!

arnoud Wat kom je doen?

lucas Ja wat kome jij doen. Ga jij weg Hanneke.

arnoud Lucas... ik geef je de bank. Die schenk ik je.

lucas Dank joe.

arnoud Niet op marktplaats zetten.

lucas Ja. Tuurlijk. Isse goed. Okee. Dank joe.

arnoud Dat de hele afdeling naar Frank is gestapt, zei ze. Dat de hele afdeling voor de kerst heeft gedreigd met opstappen, zei ze.

lucas Dat Frank is gaan schreeuwen. Dat het in de vergadering van de CEO's besproken is.

arnoud Dat Frank zijn excuus heeft aangeboden, aan de hele afdeling. Dat iedereen zijn bonus begin februari alsnog overgemaakt zag. Dat Frank zei dat ik uiteraard terug zou komen, na mijn hernia.

lucas Ja. Tuurlijk. Isse goed. Okee. Dank joe.

arnoud Dat ik dat ga doen.

lucas But of course.

arnoud Ik wil mijn pak weer aan, ik wil mijn koffer weer in mijn hand, ik wil lunchen met een goede fles Chablis in een zilverkleurige koeler die aan de tafel hangt. Ik wil geld verdienen. Ik wil erbij zijn!

lucas Ja. Isse goed.

arnoud Hanneke komt hier wonen Lucas. Het huis hoeft niet in de verkoop. Je gaat vast wel aan haar wennen.

lucas Aan Hanneke?

arnoud Ja.

lucas *tegen publiek* Ze zaten samen op de bank. Ik kwam binnen met potje thee. Ik wilde haar zien. Ik bleef beetje in kamer met gele doekje dinges poetsen. Ik gaf mij ook een kopje thee. Ik ging ook zitten op bank.

Ik wilde haar ogen zien. Ze zeide zacht: 'Arnoud... kan hij even weg?'

arnoud Wie?

lucas Ze zeide: 'Je hulp.'

arnoud Lucas...

lucas Ja Arnoudje?

arnoud Je zit erg dichtbij.

lucas Maar isse mijn bank.

arnoud *lachend* Ja, maar wel in mijn huis!

lucas I see. Sjorrie. Isse goed. Ik ging naar gang. Met oor aan deur. Zij zeide: 'Jesus die meur! Arnoud! Sme-rig!'

arnoud Sorry?

lucas *als Hanneke* Die nicotine. Dat je dat niet ruikt!

arnoud Ik ben er aan gewend denk ik.

lucas Zij gingen weg. Zij bleven hele lang weg. Ik was alleen. Ik dachte even: ik steke huis in brand. Maar toen ik bidde voor God. God heeft mij gered. God zeide: 'Lucas, jij zal hele leven zorgen voor jouw familie. Jij bent zo een goede man. Die apotheek...'

arnoud Die apotheek Lucas...

lucas Ja Arnoud?

arnoud Dat moeten we echt in ons hoofd houden.

lucas Ja. Isse goed. Dank joe.

De Hulp ging in première op 1 november 2011 in theater Bellevue, Amsterdam

Spel: Michiel de Jong en Sieger Sloot

Regie: Maria Goos

www.theaterbellevue.nl

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door Bellevue Lunchtheater

Maria Goos (1956) volgde van 1977 tot 1982 de docenten- en regieopleiding van de Toneelacademie in Maastricht. Daarna schreef en regisseerde ze toneelstukken, waaronder *Blessuretijd*, *Tussen Zussen*, *Helden*. Een paar jaar later legt ze zich volledig toe op het schrijven. Zo schreef ze o.a. de toneelstukken *Familie* en *Cloaca* (die ze beide tot telefilms bewerkte), en het vierluik *De Geschiedenis van de Familie Avenier*. Daarnaast schreef ze de televisieseries *Pleidooi* (i.s.m. Hugo Heinen en Pieter van de Waterbeemd), *Oud Geld* en *Lieve Mensen*, en de scenario's voor de speelfilms *Leef!* en *Vreem Bloed*. In 2005 ontving ze De Gouden Ganzenveer voor haar dramatische oeuvre tot dusver, in 2008 de tweejaarlijkse Edmund Hustinxprijs voor dramaschrijvers in de Lage Landen.

www.mariagoos.nl

Toneelwerk

De hulp – 2011

Oumi – 2011

Doek – 2011

De Geschiedenis van de Familie Avenier, 3 en 4 – 2008

De Geschiedenis van de Familie Avenier, 1 en 2 – 2007

Smoeder i.s.m. met Marcel Musters – 2004

Nu Even Niet & Nu Even Wel – 2004

Nu Even Wel – 2003

Cloaca – 2002

Nu Even Niet – 2001

Familie – 1999

Krambamboelie – 1999

De Kuba Walda's – 1998

Draaikonten – 1997

Eeuwig Jong – 1988

Alles is liefde – 1988

In het uiterste geval – 1987

Helden – 1986

De Keizerin van België – 1985

Een avond in Extase – 1984

Blessuretijd – 1983

Tussen Zussen – 1983

En toen Mamma – 1982