

MAGNE VAN DEN BERG

GENOEG NU  
OVER JOU

## Personages

Een moeder *van een jaar of vijfenzeventig*

Een vader *van een jaar of zeventig*

Een dochter *van een jaar of vijfenveertig*

*Locatie: Een woonkamer*

*Moeder is alleen in de ruimte, ze ligt of zit lusteloos maar ook rusteloos op de bank, ze staat op en gaat weer zitten of liggen, ze staat op en gaat weer zitten of liggen, het is duidelijk dat ze ergens op wacht en dat ze moe is, misschien doet ze de luxaflex dicht en weer open en weer dicht...*

*Vader komt binnen met een groot pakket, hij zet het zachtjes neer, doet zijn jas en rubberlaarzen uit en loopt op zijn sokken naar haar toe, zij ziet hem niet, pas als hij vlak naast haar staat*

moeder Jezus!

vader Nee

Dat had je gewild

Ik ben het maar

moeder Ik schrik me rot

vader Slecht geweten

moeder Waar bleef je

Ik lig al een uur op je te wachten

vader Nou dat valt wel mee

moeder Dat valt helemaal niet mee

Ik lig hier al een uur in m'n eentje

vader Heb je me gemist

moeder Nou dat niet

Maar ik ben zo benieuwd

vader Ze konden het niet vinden

moeder Hoezo niet

vader Wat ik zeg

Ze konden het niet vinden

moeder Hoezo niet vinden

vader Je had het op je eigen naam gezet

moeder Wat

vader Het pakket

Je hebt het besteld op je eigen naam

moeder Ja natuurlijk

vader Sinds wanneer bestel jij dingen op je eigen naam

moeder Sinds ik ben vergeten hoe jij heet

vader Gekke Henkie is de naam

moeder En

Hoe is-ie

vader Groot

moeder Te groot

vader Vind ik wel

moeder Laat eens zien

*vader pakt het pakket*

moeder Nou wat sta je daar

Maak hem eens open luie donder

vader Wat zeg je

moeder Maak hem even open

Ik wil hem zien

vader Wil je hem uit de verpakking halen

Het is een cadeau

moeder Het is een cadeau maar we hangen hem hier op

vader Hangen we hem hier op

moeder Natuurlijk hangen we hem hier op

vader Maar het is een cadeau

moeder Wat zit je nou te zeuren over een cadeau

Het is een cadeau van ons voor haar

vader Een cadeau geef je weg

Dat hang je niet zelf op

moeder Dit cadeau wel

vader Waar wil je hem ophangen

moeder Boven de bank

vader Hier boven de bank

moeder Ja

Hier boven de bank

vader En wat doen we dan met die foto van haar

moeder Die mag ze mee naar huis nemen

vader Die mooie foto

moeder Wat moeten wij er nog mee

vader Het is onze dochter

moeder Onze dochter heeft daar lang genoeg gehangen

Onze dochter is groot geworden

Het wordt tijd voor iets anders

vader Ik zie liever mijn dochter dan hem hier in de kamer

moeder Maar ik niet

Kom

Pak dat ding eens uit

*ze pakken het pakket uit de verpakking*

*er verschijnt een foto van een man*

moeder Ach wat is-ie mooi

Ach wat is-ie prachtig

vader Hij is wel heel erg groot

moeder De grootste die er was

vader Is ie niet te groot

Voor hier...

moeder Hij is perfect

vader Boven de bank

moeder Hier moet-ie komen

vader Hier

moeder Ja

Hier ja

Vlak bij mij

*ze haalt de foto van haar dochter van de muur  
en hangt de foto van hem er voor in de plaats*

vader Weet je het zeker

moeder Heel erg zeker

vader Is het niet kwetsend

moeder Voor wie

vader Voor haar

moeder Hoe kan het kwetsend zijn voor haar

vader Nou ja

Ik weet niet

Je haalt haar weg

En hangt hem er voor in de plaats

moeder Het is haar man

vader Het is haar dode man

moeder Precies

vader Ik weet niet of ze het wel zo leuk vindt

Dat ze elke keer wanneer ze hier is

Haar dode man aan de muur ziet hangen

moeder Ze zal er heel blij mee zijn

vader Ik vind het toch raar

moeder Ach jij vindt zo snel wat raar

vader Het zal haar kwetsen

moeder Het zal haar raken op een goeie manier

vader Ik vind het geen goed idee  
moeder Ze zal het heel mooi vinden  
vader Veel te aanwezig  
moeder Een eerbetoon aan hem  
Opdat wij niet vergeten  
vader Misschien wil zij niet steeds aan hem herinnerd worden  
moeder Waarom niet  
vader Omdat dat zeer doet  
moeder Wat een flauwekul  
vader Dat is geen flauwekul  
Iemand boven de bank zien hangen die je kwijt bent doet zeer  
moeder Maar ik ben hem toch ook kwijt  
vader Dat zit toch anders  
moeder Ik zie het verschil niet  
Ik hield ook van hem  
vader Ik denk dat we het niet moeten doen  
moeder Ik zie niet in waarom niet  
vader Ik voorzie problemen  
moeder Daar hou jij niet van hè  
vader Nee  
moeder Jij loopt al weg voor een probleem voordat het er is  
vader Klopt  
moeder Voor het geval dat het komt  
vader Ja  
moeder Ik voorzie geen enkel probleem



vader Overleg het gewoon  
moeder Met wie  
vader Met haar  
moeder Wat moet ik met haar overleggen  
vader Of ze wil dat die foto boven de bank komt of niet  
moeder Waarom  
    Het is mijn huis  
vader En het mijne  
moeder Ach  
    Ik overleg toch  
    Ik overleg toch met jou  
vader Dat valt best mee  
moeder Overleg ik niet  
vader Niet altijd  
moeder Nee niet altijd nee  
    Maar je hoeft toch ook niet altijd alles te overleggen  
vader Niet alles  
    Maar sommige dingen wel  
moeder Ach wij hebben zoveel overlegd jij en ik  
    Ons huwelijk is één groot overleg geweest  
    Maar het is al goed  
    Pak het maar weer in  
    Jij dwingt mij altijd weer tot compromis  
    Maar ik hou helemaal niet van compromis  
vader Maar ik wel

Ik ben een absolute voorstander van compromis

Compromissen zijn onvermijdelijk in een democratie maar ook in het huwelijksleven zakenleven verenigingsleven enzovoorts

*de foto wordt van de muur gehaald*

moeder Jij bent een wandelend compromis

vader Stop maar met klagen

Want van mijn compromissen ben jij nooit slechter geworden

moeder Daar weet jij niks van

vader Dat weet ik wel

Ik heb je gezien de afgelopen vijftig jaar

moeder Ach wat heb jij mij nou gezien

vader Ik pak dit ding weer even in

*het pak wordt ingepakt*

moeder Ik dacht dat het leuk zou zijn

Een leuk idee

vader Wacht nou maar even af

moeder Wat moet ik nou weer afwachten

vader Wat je dochter van dat idee vindt

moeder Had jij nog aan die lasagna gedacht

vader Ja

moeder Waar is die nu dan

vader In de vriezer natuurlijk  
moeder Niet in de vriezer natuurlijk  
vader Waar dan  
moeder In de koelkast  
vader Maar hij is bevroren  
moeder Hij moet toch ontdooien  
vader Dat doet-ie ook niet in de koelkast  
moeder Alsjeblieft  
Haal hem uit de vriezer en zet hem in de koelkast  
Of op het aanrecht  
Wat jij wil  
Dat is mijn compromis

*vader af*

*dochter in de deuropening*

dochter Tegen wie praat jij  
moeder Tegen je vader  
dochter Waar is papa  
moeder Je vader is even iets aan het wegzetten  
dochter En jij zit hier in het donker  
moeder Is dat het eerste wat je zegt  
dochter Waarom is het hier zo donker  
moeder Is het hier donker  
dochter Het is hier pikkedonker

moeder Dag schat gezellig dat je er bent  
dochter Mag de luxaflex open  
Ik zie geen hand voor ogen  
moeder Nee de luxaflex blijft dicht  
dochter Buiten schijnt de zon  
moeder De luxaflex blijft dicht  
dochter Omdat...  
moeder Omdat de bank anders verkleurt  
dochter Wat is er belangrijker  
De bank of dat wij elkaar hier kunnen zien  
moeder De bank schat  
dochter Dan blijf je lekker zitten op je donkere eiland  
moeder Kom je nog verder of blijf je daar zo staan

*dochter blijft staan*

moeder Wat heb je daar  
dochter Een taartje  
moeder Voor wie  
dochter Voor ons  
moeder Voor wat  
dochter Voor vandaag  
moeder Hebben we wat te vieren  
dochter Het is de verjaardag van Robbert  
Dus ik dacht...

moeder We gaan dat vieren  
dochter Ja  
moeder Ik kan het niet geloven  
dochter Wat  
moeder We gaan toch vandaag geen taart eten  
dochter Het is Roberto zijn verjaardag  
moeder Bob is dood  
dochter Ja mama ik weet het  
Ik was erbij  
moeder Taart eten op iemand zijn dood  
dochter Niet op zijn dood  
Op zijn verjaardag  
moeder Ik eet geen taart  
Ik heb vandaag niks te vieren  
dochter Dan eet je geen taart  
moeder Hoe kom je erbij om taart mee te nemen  
dochter Maak niet zo'n probleem  
Het is maar taart  
moeder Taart eet je als er wat te vieren valt  
Wij zijn in de rouw en we vieren hier niets  
Dus zet die taart alsjeblieft weg  
dochter Waar is papa  
moeder Heb je al gevraagd  
Trek jij je jas nog uit  
Of blijf je daar zo staan

dochter Ik doe eerst de luxaflex omhoog  
moeder Nee de luxaflex gaat niet omhoog  
dochter Mama wat is er  
moeder Ik wil niet dat ze hier naar binnen kijken  
dochter Wie  
moeder De mensen  
dochter Welke mensen  
moeder Die langskomen  
Er mag hier geen teken van leven zijn  
dochter Waarom niet  
moeder Omdat wij in de rouw zijn  
dochter Rouwen kan ook met daglicht  
moeder Doe dan wel een dekentje over de bank  
dochter Waarvoor  
moeder Tegen het verkleuren  
dochter Dat is absurd  
moeder Wat heb je weer een commentaar op mij  
dochter Jij hebt commentaar op mij  
Meteen bij binnenkomst al  
Commentaar op mijn taartje  
moeder Een taartje terwijl er iemand dood is  
Dát is absurd  
dochter Het leek me feestelijk  
moeder Feestelijk  
Hoe kun je het bedenken

dochter Ik dacht dat het lekker zou zijn  
moeder Wat doet smaak er nog toe kind  
Wat kan het ons nog schelen hoe iets smaakt  
Ik proef überhaupt niets meer  
Niets meer proef ik sinds Bob dood is  
Ik zie niets meer  
Ik hoor niets meer  
Ik voel niets meer  
Al mijn zintuigen zijn uitgedoofd  
dochter Dat verbaast me niks  
Je zit hier in het donker  
moeder Dat moet ik toch zelf weten  
dochter Sommige dingen moet je niet zelf weten  
En daarbij is het erg onwelkom  
Dat wanneer je bezoek krijgt  
Jij de luxaflex dichthoudt  
moeder Maar ik krijg geen bezoek  
Ik krijg nooit meer bezoek  
Nooit  
dochter Ik ben je bezoek  
moeder O ja jij  
dochter Ik ja  
Het lijkt hier wel een grot  
Je bent toch geen holbewoner  
moeder Ach toe schat

Trek je jas nou eens uit en haal wat te drinken voor me

Toe

Geef je moeder wat te drinken

dochter Wat wil je drinken

moeder Een wit wijntje

En ga kijken waar je vader blijft

*dochter af*

*moeder komt van de bank*

*loopt naar het taartdoosje en kijkt op de doos*

moeder Nou in iedergeval niet de allergeodkoopste

*dochter terug met vader*

moeder Waar zat jij

vader Op de wc

moeder Wat moest je daar zo lang

vader Nou ja gewoon

moeder Dat is toch niet normaal

Zo lang

vader Er lag daar nog een krant

moeder Zat je de krant te lezen

vader Ja

moeder Of zat je te puzzelen



vader Ja dat ook

moeder Jij sterft nog eens op die pot jij

Met je broek op je enkels

En je potlood in de ene en je puzzel in de andere hand

vader Dan hoop ik dat jij degene bent die me vindt

moeder Dat hoop ik ook

Voor jou

vader Ik had de puzzel van vandaag nog niet af

Ik keek er weer eens naar

En zag toch nog wat oplossingen

Blond

Tien letters

Nou

Wie

...

Niemand

...

Goudgelokt

...

Bleekwoorden

Weer tien letters

Weer niemand

...

Wegtrekken

...

Mallepraat

Vijf letters

moeder Hou nou maar weer op met die onzin

vader Heel goed

Jij laat me niet in de steek

Onzin

moeder We hebben bezoek van onze dochter

En jij gaat op het toilet zitten puzzelen

vader Ze is toch nog niet weg

Ik dacht

Ik laat jullie eerst even aan elkaar wennen

Jullie hebben altijd een half uurtje nodig

moeder Ze is nog niet binnen of ze maakt ruzie

Maar we hebben het alweer goed gemaakt

Ja toch

Toe schenk mij eens wat in

En haal een dekentje

vader Heb je het koud

moeder Voor over de bank

Alsjeblieft

Schiet nou op

Ik heb dorst

dochter Mama kun je zelf niet meer lopen

moeder Nauwelijks lieverd

Nauwelijk

dochter Je bent papa weer flink aan het rondcommanderen

moeder Papa vindt het lekker als ik helder ben

Toch

Je vindt het lekker als ik helder ben toch

Zeg maar ja

vader Ja

moeder Zie je wel

dochter Papa houdt je voor de gek

moeder Dat moet hij weten

Als hij maar doet wat ik zeg

Nou komt die fles nog op tafel of...

O

Nee

Wacht

Ik heb een cadeau voor je

Schat ga dat pak eens halen

*vader reageert niet*

moeder Schat!

vader Heb je het tegen mij

moeder Tegen wie anders

vader Omdat je schat zegt

moeder Ik zeg toch altijd schat

vader Niet altijd

moeder Schat ik zeg altijd schat

Ik zeg tegen iedereen schat

Dat weet jij ook

vader Het zegt dus feitelijk niks

moeder Wat

vader Niks

moeder Heb je liever dat ik hé zeg

Dat zou pas onaardig zijn

Hé pak dat pak even

vader Het zou wel eerlijker zijn

moeder Schat klinkt toch veel leuker

vader Het zou nog leuker zijn als je het meende

moeder Ik meen het

Ik meen alles wat ik zeg

Nou sta daar niet zo te lummelen

Pak dat pak nou even

dochter Wat is het voor een pak

vader Iets dat je moeder voor jou heeft laten maken

dochter Voor mij

moeder Verassing

*vader af*

dochter Wat is dat voor een verassing

moeder Gewoon een verassing

Dat zul je wel zien

Trek jij je jas nog uit

dochter Ik vind het hier koud

moeder Eerst te donker dan te koud

dochter Het is hier kil

moeder Wat is dat voor een jas

Die ken ik niet

dochter Nieuw

moeder Was jij toe aan een nieuwe jas

dochter Ja

moeder Artistiek

Met die felle kleuren

Niet echt de kleuren van de rouw

dochter Ik heb de afgelopen tijd genoeg in het zwart gelopen

moeder Hij is mooi hoor

Uitverkoopje

dochter Nee hoor

Gewoon

De volle mep

*vader op met pak*

dochter Wat is dit voor een ding

vader Een ding van je moeder

moeder Van je moeder voor jou schat

*dochter maakt het pak open*

dochter Oh mijn god zeg

vader Zie je wel

moeder Wat

dochter Moet ik dit thuis ophangen

vader Je moeder wil hem hier ophangen

dochter Hier

vader Hier boven de bank

dochter In plaats van mij

Wat is er met mijn foto gebeurd

moeder Ja die staat nu even daar

dochter Op de grond

moeder Op de grond ja

dochter Blijft-ie daar ook staan

vader Nee natuurlijk niet

Die gaat weer terug aan de muur

moeder Nee dat gaat-ie niet

dochter Waarom is die er vanaf afgehaald

vader Dat zei ik ook

moeder Schat jou kan ik niet vergeten

En hem wil ik niet vergeten

dochter Ik weet niet of ik daar zo blij mee ben

vader Ja

Dat zei ik ook

Ik zei

Ik weet niet of ze daar zo blij mee is  
moeder Blij of niet

Ik heb hem laten maken en dat is dat  
dochter Hij is zo groot en zo...  
moeder Mooi

Wat is hij mooi hè  
dochter Aanwezig  
moeder Ja

Zo is hij weer helemaal aanwezig  
Weer helemaal in ons midden  
dochter Maar hij is niet in ons midden

Hij is niet meer in ons midden mama  
moeder Nee daarom juist

dochter Papa wat vind jij  
vader Ik vind het niks

moeder Hoezo vind jij het niks

vader Ik kijk liever naar mijn dochter

moeder Je hebt lang genoeg naar je dochter kunnen kijken

Het wordt tijd voor iets anders

vader Op mijn dochter raak ik niet uitgekeken

moeder Je dochter is volwassen

We kunnen niet de rest van ons leven tegen dat kindergezichtje aan  
blijven kijken

vader Nou maar ik wel  
Ik hou van dat gezicht  
dochter Papa is lief  
moeder Nou niet altijd hoor  
Schat alsjeblieft  
Waar blijft die fles

*vader af*

dochter Ga je die foto echt hier boven de bank ophangen  
moeder Ik denk het wel schat  
dochter Heb je je één seconde afgevraagd hoe dat voor mij is  
moeder Nee geen moment  
dochter Ga je dat nog doen  
moeder Dat denk ik niet  
dochter Waarom is-ie zo groot  
moeder Omdat ze hem niet kleiner hadden

*vader op met fles*

moeder Hè hè  
Eindelijk  
Lekker  
Wat is het  
vader Een Chardonnay



moeder Gadverdamme

We drinken toch geen Chardonnay vandaag

vader Waarom niet

moeder Het is geen doorsneedag

Het is een droevige dag vol mooie herinneringen

Ik wil de Chablis

vader Maar deze is al open

moeder Drink jij die maar

Ik drink de Chablis

Schat wat drink jij

Drink jij eens één keertje met mij mee

dochter Ik drink vandaag niet

moeder Och wat ongezellig

dochter Ik ben bang dat wanneer ik ga drinken het er niet gezelliger op wordt

moeder Schat haal even de Chablis

En een ander glas

dochter Papa

Niet weer weglopen

vader Wat is er

moeder Ga je objectie maken tegen die foto

dochter Nee

Ik moet jullie wat vertellen

vader Wat

Je bent toch niet ziek

moeder Je gaat toch niet dood  
dochter Nee ik ben niet ziek  
En ik ga niet dood  
Ik heb een nieuwe vriend

*korte stilte*

moeder Een nieuwe vriend  
dochter Ja  
moeder Een nieuwe vriend  
dochter Ja  
moeder Een nieuwe vriend als vriend  
dochter Ja

*vader en moeder reageren door elkaar*

moeder Hoe kan dat nou  
Hoe is dat mogelijk  
vader Wat geweldig  
moeder Wat vreselijk  
vader Wat een verassing  
moeder Wat een klap  
vader Ik ben heel blij voor je  
moeder Ze is net een jaar weduwe  
vader Al een jaar weduwe

moeder Ze is nog in de rouw  
vader Misschien is het over  
moeder Natuurlijk is dat niet over  
vader Wat over is is over  
moeder Dat is toch veel te snel  
vader Als ze maar gelukkig is  
moeder Gelukkig  
vader Hoe heet hij  
dochter Ik wil hem aan jullie voorstellen  
moeder Voorstellen  
vader Kennismaken  
moeder Kennismaken  
dochter Ik heb hem meegebracht  
moeder Wie  
dochter Hem  
moeder Waar is hij dan  
dochter In de auto  
Als ik de luxaflex open had mogen doen  
Dan had je hem gezien  
moeder Is hij hier  
dochter In de auto  
moeder Staat hij voor de deur  
dochter Op de parkeerplaats  
moeder Wat doet hij daar  
dochter Hij wacht

*moeder staat op en gluurft door de luxaflex*

moeder Is dat hem

dochter Ja

moeder Die grijze man daar achter het stuur

dochter Ja

moeder Hij lijkt veel ouder dan jij

dochter Een beetje ouder dan ik

moeder Je vader leek ook altijd veel ouder dan ik

dochter Maar mama heeft je nu gelukkig ingehaald

moeder Is dat jouw auto

dochter Nee de zijne

moeder Hoe kom je eraan

dochter Het is niet mijn auto

moeder Ik bedoel hoe kom je aan hem

Waar heb je hem gevonden

vader Het is geen hond

dochter In een café mama

moeder Een café

dochter Een literair café

Dat ken jij niet

Maar dat bestaat

Daar las hij voor uit eigen werk

vader Is hij een schrijver

moeder Een schrijver in een café  
dochter Ik heb onafgebroken zitten huilen  
vader Waar schreef hij over  
dochter Over zijn moeder  
moeder O wat is er met zijn moeder  
dochter Hij had een hele dominante moeder  
moeder Moest je daarom huilen  
dochter Nee  
Ik moest om Robbert huilen  
Ik moest om alles huilen die dag  
Maar hij dacht dat ik om zijn verhaal huilde  
En toen kwam hij na afloop naar me toe  
Mijn verdriet had indruk op hem gemaakt  
vader Hij dacht dat je om hem huilde  
dochter Ik wist helemaal niet wie hij was  
Ik ging alleen naar die voorleesavond om niet thuis te hoeven zitten  
vader En toen  
dochter Toen raakten we aan de praat  
vader Och wat mooi  
En dat klikte  
moeder Ja natuurlijk klikte dat  
Anders zat die man daar nu niet op de parkeerplaats  
vader Zal ik hem dan maar naar binnen halen  
moeder Nee  
dochter Want

moeder Dat kan niet  
vader Maar het is haar nieuwe vriend  
moeder Dat kan wel zijn  
Maar het kan niet  
Niet vandaag  
We gedenken vandaag de verjaardag van Bob  
En dat gedenken we onder ons  
Met elkaar  
Met z'n drieën  
vader Maar die man zit daar te wachten  
dochter Ik kom hem aan jullie voorstellen mama  
moeder Uitgerekend deze dag  
vader Hij is een bekende schrijver  
moeder Dat valt nog te bezien  
Ik herken hem niet  
dochter Welke schrijver ken jij nou  
moeder Harry Mulisch  
Die ken ik  
dochter Harry Mulisch is dood  
moeder Och is die dood  
vader Nou ik ga hem halen  
moeder Nee dat kan niet  
Niet vandaag  
vader Het gaat vandaag toch niet om jou  
moeder Ik ben ook iets kwijtgeraakt

vader Mij lijkt hij wel aardig  
dochter Hij is ook aardig  
Heel erg aardig  
Hij helpt me met mijn verdriet  
moeder Welk verdriet  
Jij hebt toch helemaal geen verdriet  
dochter Wat weet jij daarvan  
moeder Zo snel als jij over Bob zijn dood heen bent  
Kijk eens naar zijn portret  
Wat een mooie jongen  
Wat een mooi mens  
En nu alweer vergeten  
dochter Ik ben hem niet vergeten  
Maar mijn leven gaat door  
moeder Jouw leven gaat door  
Maar het mijne stopte op de dag dat het zijne stopte  
dochter Het is al bijna een jaar geleden  
moeder Een jaar geleden nog maar  
dochter Ik moet verder  
moeder Waarheen  
vader Met haar leven natuurlijk  
dochter Met mijn leven mama  
moeder Ga jij maar verder  
Maar ik blijf waar ik ben  
dochter Dat is niet goed

We moeten door  
vader Inderdaad  
We moeten door  
En zij moet zeker door  
Zij is nog jong  
moeder Gaan jullie maar door  
Maar ik blijf hier  
vader Ik bedoel het niet zo letterlijk  
moeder Nee ik ook niet  
Ik bedoel het ook niet letterlijk  
Ik bedoel het figuurlijk  
Ik blijf bij Bob  
vader Dat kan niet want Bob is dood  
moeder Ik blijf hier bij zijn portret  
dochter Mama je rouwt veel te lang  
vader Dat zeg ik ook steeds  
Mammie je rouwt veel te lang  
moeder Te lang  
Te lang  
Wat is te lang  
dochter Een jaar rouwen om je schoonzoon is te lang  
moeder Rouwen is geen lineair proces schat  
Het is niet vlak na de dood is het verdriet groot  
En daarna wordt het minder en dan is het weg  
dochter Mama ga jij mij nou vertellen wat rouw is



Ik weet wat het is

Ik heb het het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden

moeder Och jij hebt toch nauwelijks gerouwd

dochter Daar weet jij niks van

moeder Jij zat na een maand alweer in het café

dochter Omdat de muren op me afkwamen

Koffiedrinken hoort ook bij rouw

moeder Koffiedrinken

dochter Koffiedrinken ja

Er over praten met mensen

moeder Er over praten met mensen

Deed je dat met die man

Hoe kom je er aan

vader Dat heeft ze net verteld

Dat literaire café

Daar zat hij voor te lezen

Over zijn moeder

Weet je nog

Nou ga ik hem halen...

moeder Nee

Het is de dag van Bob

Een hele belangrijke en verdrietige dag

Daar gaan we geen buitenstaanders bij laten

Daar gaan we niet opeens een nieuwe man verwelkomen

Daarvoor is het nog veel te vroeg

dochter Maar mama die nieuwe man is er al  
Of je hem nu binnenhaalt of niet  
moeder Ik heb geen eten voor een extra man  
vader Dan eten we allemaal een beetje minder  
moeder We gaan vandaag niet opeens gezellig met een vreemde  
doen  
Het is een dag van rouw  
Die pakken jullie mij niet af  
Ik heb het lievelingseten van Bob gemaakt  
vader Gehaald  
moeder Gehaald ja  
vader Laten halen  
moeder Ja laten halen ja  
Omdat ik zelf niks meer kan  
Deze dag staat in het teken van hem  
dochter Mama Robbert was mijn man  
Je doet net of het jouw man is die een jaar geleden doodging  
moeder Bob was mijn alles  
dochter En hij heette Robbert mama  
Geen Bob  
moeder Het was mijn Bobbie  
Dat is nou eenmaal zo  
dochter Hij heette Robbert  
Of Roberto  
Wat je maar wil

Maar geen Bob en zeker geen Bobbie  
moeder Ik heb het recht om te rouwen  
Om een kind dat ik als de mijne beschouwde  
dochter Het was geen kind meer  
Hij was een man  
Mijn man  
moeder Het was jouw man  
Maar mijn kind  
Helemaal mijn kind geworden  
En wat sta jij daar nou  
Met je laarzen en je jas  
vader Ik ga die man halen  
moeder Schenk mij eerst wat sterkers in  
dochter Weet je zeker dat je nu sterke drank moet gaan drinken  
moeder Heel zeker  
dochter Hou het gewoon bij je wijntje mama  
moeder Wijn is om voedsel mee weg te spoelen  
We eten toch nog lang niet  
Ik kan zo niet eten  
Met al die spanning  
Ik neem een borrel  
Eentje mag toch wel  
Om de klap te verwerken  
Toe schat  
Schiet eens op

En schenk me wat in  
dochter Papa  
Mama moet geen sterke drank gaan drinken nu  
vader Je moeder doet toch wat ze wil  
Als ik het niet voor haar pak  
Dan pakt ze het zelf  
En dan wordt het een dubbele  
Als je begrijpt wat ik bedoel  
moeder Goed zo  
Gehoorzaam  
dochter Papa  
Mama kan niet tegen sterke drank  
moeder Flauwekul  
Doe er maar lekker veel ijs in  
Dat verdund  
En dan heb ik iets om op te kauwen  
Wat drink jij  
dochter Ik drink vandaag niet  
Weet je nog  
moeder Eet je nog wel  
Je bent zo mager  
vader Ze leeft van de liefde  
moeder Ach  
Hou toch op jij  
Haal liever die borrel

Ik heb dorst

*de bel gaat*

moeder Wat is dat nou weer

vader De bel

moeder Dat hoor ik ook

vader Moet ik open doen

moeder Wie kan het zijn

Een collectant

Daar heb ik zo'n hekel aan

Dat gebedel voor het goeie doel

vader Ik kijk wel even wie het is

dochter Ik denk dat hij het is

moeder O god is hij het

Ook brutaal om zomaar aan te bellen

Ons de stuipen op het lijf te jagen

vader Ik zal hem binnenlaten

moeder Nee

vader Je kunt die man daar toch niet voor de deur laten staan

moeder Waarom niet

vader Omdat hij op bezoek komt

moeder Ik heb hem niet uitgenodigd

vader Ik laat hem binnen

moeder Ik verbied het

dochter Mama het is koud in de auto  
moeder Dan moet hij de verwarming aanzetten  
dochter Wil je hem niet ontmoeten  
moeder Nee

Misschien is het de harstichting of het kankerfonds  
Die zou ik eigenlijk wel wat moeten geven  
Gezien het medisch dossier van je vader  
Maar ik heb geen kleingeld  
Ik heb helemaal niks hier  
Niks heb ik meer

*ze kijken samen door de luxaflex naar de voordeur*

dochter Hij is het  
Ik heb hem te lang laten wachten  
moeder Wat is hij oud  
Hij ziet er niet uit als een schrijver  
dochter Hoe zien schrijvers er uit volgens jou  
moeder Intelligent en met stijl  
dochter Hij is intelligent  
Heel intelligent  
moeder Maar hij heeft geen stijl zo te zien  
Zo'n lange flapperende jas  
Waar schreef hij ook al weer over  
dochter Z'n moeder

moeder Schreef hij een beetje leuk over zijn moeder  
dochter Als je een beetje leuk over je moeder wil schrijven  
Kun je er net zo goed niet over schrijven  
moeder Alsof er nooit eens iets leuks over moeders te schrijven valt  
vader Nou laat ik hem binnen of niet  
dochter Ik laat hem binnen  
moeder Nee jij blijft hier  
dochter Papa laat jij hem dan binnen  
moeder Nee  
vader Natuurlijk laat ik hem binnen  
Hij staat daar nu al veel te lang  
moeder Alleen om warm te worden  
En dan moet hij weer weg  
dochter Als hij weg moet dan ga ik ook  
moeder Waar moet hij zitten  
We hebben geen plek voor een vierde persoon  
dochter Met Robbert zaten we hier ook met z'n vieren  
moeder Ik kan geen vreemde naast mij hebben  
vader Ik ga hem halen

*vader af*

moeder Vreselijk  
Wat halen we in huis  
Ik had me zo verheugd op ons drieën

En op het ophalen van dierbare herinneringen  
dochter Ik wil niet terugkijken mama  
Ik wil vooruit  
moeder Jij hebt Bob alweer vervangen  
Maar wie heb ik  
dochter Jij hebt papa  
moeder Ach je vader  
Die begrijpt toch helemaal niets van verdriet  
Die staat de hele dag in zijn kas  
Tussen z'n verdorde planten  
Die man ziet schoonheid in alles  
Maar mijn lijden ziet hij niet  
En jij ook niet  
Jij hebt je leed alweer achter de rug  
Maar het mijne wil je niet zien  
dochter Wat moet ik zien  
Hoe mijn moeder lijdt aan het verlies van mijn man  
moeder Ik hield zielsveel van die jongen  
Niemand begrijpt dat  
Ik ben een zoon verloren  
dochter Een schoonzoon mama  
moeder Die jongen was als een zoon van mij  
dochter Vóór jou  
moeder Voor mij ja  
dochter Je zei



Als een zoon van mij maar het is vóór mij  
moeder Wat zit jij mij toch altijd te bekritisieren  
dochter Hij wás je zoon niet  
Hij was als een zoon maar hij wás niet je zoon  
Je bent verdomme geen kind kwijtgeraakt  
moeder Het voelt alsof ik een kind ben kwijtgeraakt  
Zo diep  
Ik denk niet dat iets mij ooit nog zo diep zal kunnen raken  
dochter En als ik doodga  
moeder Jij gaat niet dood schat  
Ja je gaat wel dood  
Maar niet eerder dan ik  
dochter En papa  
moeder Die gaat ook niet dood  
Die gaat al jaren niet dood  
Twee keer kanker en een hartaanval  
Maar doodgaan doet hij niet  
dochter Zou je willen dat hij doodging  
moeder Nou  
Je verlangt wel eens naar een eigen leven  
dochter Een eigen leven  
Wat bedoel je daarmee  
moeder Een eigen leven  
Een leven voor jezelf  
Zonder met iets of iemand rekening te hoeven houden

dochter Je houdt toch nu ook met niets of niemand rekening  
moeder Jij moest eens weten hoe ik voor je vader zorg  
dochter Zou je willen dat hij doodging  
moeder Ik ben er niet bang voor  
    Laat ik het zo zeggen  
dochter Waar ben jij niet bang voor  
moeder Ik ben niet bang voor de dood  
dochter Je bedoelt je bent niet bang voor papa zijn dood  
moeder Ik verlang wel eens naar rust kind  
dochter Wat voor last heb jij nou van hem  
moeder Hij is er altijd  
    Sinds zijn pensioen is hij er de hele dag  
dochter Hij staat de hele dag achter in de tuin  
    Of in zijn kas  
moeder Maar dan zie ik hem toch  
    Door die glazen ruiten  
dochter Mag hij bestaan  
    Of mag hij niet bestaan  
moeder Een uitvaart kan zo mooi zijn  
    Dat weet jij ook  
    Je komt mensen van vroeger tegen  
    Al die mensen die je uit het oog bent verloren  
    Je ziet elkaar nooit meer  
    Behalve op de begravenissen  
    Dat heeft toch altijd iets heel gezelligs

dochter Behalve als je de weduwe bent  
Weet je wel hoe dat is  
Dat kun je je niet voorstellen

moeder Een uitvaart kan heel troostend zijn  
Die van jou was toch ook prachtig

dochter Je vergist je

moeder Al die lieve vrienden die er waren  
Voor jou en voor hem  
Jij was de koningin  
Met die zwarte voile  
Je was mooier dan Jacky Kennedy

dochter Schoonheid is heel betrekkelijk op zo'n dag

moeder Dat kan jij makkelijk zeggen met zo'n uiterlijk

dochter Hoe denk je dat ik me vanbinnen voelde  
Het was de zwaarste dag van m'n leven

moeder Ja natuurlijk  
Maar je zag er beeldschoon uit  
Je was prachtig  
Alles was prachtig  
De muziek  
De speeches  
Het live gezongen deel  
Een hele mooie dag was het  
Met cake en tranen en iedereen bij elkaar  
Jong en oud hetzelfde diepe diepe verdriet

dochter Mama hou op met je cake en tranen  
Het was geen mooie dag  
En er was ook geen cake  
moeder Het was een prachtige dag  
dochter Het was de zwartste dag uit mijn leven  
moeder De zon scheen  
De begraafplaats was schitterend  
Met bollen die opkwamen  
Knoppen aan de bomen  
Het leven dat ging en het leven dat kwam  
dochter Het leven dat weg was  
Het leven dat veel te vroeg afgekapt was  
Het leven dat ik nooit meer terug zou krijgen  
Ik was verlamd van verdriet  
Maar dat heb jij niet gezien  
moeder Nee  
Want ik was ook verdrietig  
Ik ben nog steeds verdrietig  
Ik ben nog steeds verdrietig  
dochter Wat wil je daarmee zeggen  
moeder Dat ik nog steeds verdrietig ben  
dochter Ik ben ook nog steeds verdrietig  
moeder Maar jij hebt alweer een ander  
dochter Dat troost me  
moeder Och

Je laat je troosten  
dochter Ja inderdaad  
Hij helpt me met mijn proces  
moeder Rouwen doe je alleen  
In afzondering  
dochter Ik ga niet net als jij in het pikkedonker zitten  
Ik moet door  
Als ik stil ga staan dan val ik naar achteren  
Dus ik heb geen keuze  
moeder Ga jij maar door dan  
Als je zo bang bent om te vallen  
Maar ik niet  
De dag dat Bob stierf  
Stierf ik ook  
Ik ben dood  
dochter Mama  
Je bent verre van dood  
moeder Ik ben ver van het leven  
Het zegt me helemaal niets meer  
Dus ben ik feitelijk al dood

*vader op*

vader Wie is er dood  
moeder Ik

vader Je bent behoorlijk luid voor iemand die dood is  
moeder Ik ben van binnen dood  
Ik kan niks meer  
Sinds de begrafenis van Bob ben ik aan huis gekluisterd  
Dat weet jij ook  
Ik kom nergens meer  
dochter Dan moet je je huis uit komen en bij papa in de zon gaan  
zitten  
moeder Voor wie moet ik m'n huis uit komen  
vader Voor jezelf  
Voor je gezondheid  
Voor je welzijn  
Je zou weer eens wat moeten gaan ondernemen  
moeder Wat moet ik ondernemen  
vader Iets  
dochter Iets dat je leuk vindt  
moeder Ik vind niks leuk  
vader Een boodschap bijvoorbeeld  
moeder Voor wie  
vader Voor ons  
moeder Ik kan geen boodschappen meer dragen schat  
Dat weet je  
Het is me allemaal veel te veel  
Vijf stappen en ik ben buiten adem  
vader Omdat je er nooit meer uitgaat

moeder Jij wil mij er uit hebben hè

dochter Papa wil dat je meer beweegt

moeder Ik beweeg genoeg

dochter Je zit de hele dag op de bank

moeder Ik loop ook

dochter Je loopt naar de keuken en je loopt weer terug

moeder Dat is ook lopen

Kom wie schenkt mij nog wat bij

vader Het is bewezen dat bewegen goed is voor ouderen

moeder O ja

Ik beweeg me zoals ik me wil bewegen

Binnen de grenzen van mijn eigen huis

vader Lieverd

moeder Noem mij geen lieverd

Ik ben je lieverd niet

Zij is je lieverd

dochter We proberen alleen maar te zeggen dat bewegen goed is

vader Je moet in beweging blijven

moeder Ik beweeg genoeg

vader In de frisse lucht

moeder Ach frisse lucht

Frisse lucht

Hoe fris is die lucht nog

dochter Je moet naar buiten

De wereld in

Je moet de buitenwereld onder ogen zien  
moeder Maar ik wil niet naar buiten  
Ik wil de buitenwereld niet onder ogen zien schat  
De buitenwereld kan mij gestolen worden  
De buitenwereld is zo veranderlijk als het weer  
Maar ik wil me niet meer aanpassen  
Daar ben ik te oud voor  
Het kan mij allemaal niks meer schelen  
Het heeft toch allemaal geen nut  
Het belang van de buitenwereld wordt vreselijk overschat  
dochter Mama wat is er met je  
Je wil niets meer  
Je doet niets meer  
moeder Klopt  
dochter Je zit daar maar op de bank  
moeder Dat heet rouw  
Het vreet aan me  
Rouw dat is iets heel fysieks  
dochter Ik weet het  
moeder Ach jij  
dochter Wat ach jij  
moeder Jij hebt allang alweer een ander  
dochter Niet allang  
moeder Maar wel alweer  
Een nieuwe liefde daar rouw je niet mee



Een nieuwe liefde doet alles van de vorige vergeten  
Maar niet voor altijd hoor  
Dat wat je wilde vergeten  
Dat komt op een dag heus wel weer naar de oppervlakte  
dochter Waar heb je het over  
moeder Over rouw  
En hoe diep zich dat in je nestelt  
Rouw daar weet ik alles van  
Alles  
Maar dan ook echt alles  
dochter Rouw is heel persoonlijk  
Iedereen gaat daar anders mee om  
moeder Klopt  
En niemand kan je daarbij helpen  
Ook geen nieuwe vriend  
dochter Oh!  
Mijn vriend  
Waar is mijn vriend  
Papa!?  
vader Die zit weer in zijn auto  
dochter Waarom  
Je zou hem binnenhalen  
vader Hij moest naar de wc  
Dus ik heb hem laten gaan  
dochter Heb je niet gevraagd of hij binnen wilde komen

vader Ja natuurlijk wel

dochter Maar...

vader Hij wilde niet

dochter Waarom niet

vader Dat heb ik niet gevraagd

dochter Hebben jullie wel met elkaar gepraat

vader Zeker

dochter Waarover

vader Hij vroeg of hij even naar het toilet mocht en ik zei dat is goed

dochter En wat heb jij toen gedaan

vader Ik heb gewacht

dochter Voor de deur of ben je op de trap gaan zitten

vader Ik ben blijven staan

moeder Je hebt toch niet staan luisteren

dochter Jezus

vader Je bent al de tweede die mij Jezus noemt vandaag

Ik heb gewoon netjes in de gang gewacht

moeder En toen hij klaar was

vader Heeft hij zijn handen gewassen en ging weer terug naar zijn

auto

moeder Heeft hij zich niet voorgesteld

vader Ik geloof het niet

Maar voor de rest was hij heel aardig

Niet iemand waar je last van zou kunnen hebben

Niet iemand die zich opdringt

Maar iemand die zich keurig op de achtergrond zal houden  
Zich bescheiden opstelt naar gelang de situatie dat van hem verlangt  
dochter Dat heb je goed gezien papa  
Hij is heel aardig  
Hij helpt me  
Hij steunt me  
En begrijpt me  
Hij weet hoe het is  
Je had hem binnen moeten laten  
Hij kent de situatie  
Hij heeft lang geleden een kindje verloren  
moeder Was dat een jongetje  
dochter Wat maakt dat nou uit  
moeder Jongetjes zijn zo schattig  
Geef mij alsjeblieft nog wat te drinken  
Iets sterks met heel veel ijs  
dochter Papa mama moet niet meer drinken  
vader Het is haar troost  
dochter Zet liever koffie  
vader Goed idee

*vader af*

dochter Waarom moet je nou zo huilen mama  
Stop alsjeblieft

We krijgen Roberto daar niet mee terug  
moeder Maar ik mis hem  
dochter Ik mis hem ook  
Maar dat helpt ons niet  
moeder Ik had zo gehoopt dat jullie na papa zijn dood  
Hier zouden komen  
dochter Na papa zijn dood hier komen  
Wat bedoel je daarmee  
moeder Dat we hier dan met z'n drieën zouden wonen  
Ik en Bob en jij  
Dat leek me zo gezellig  
Jij overdag naar je werk en ik hier samen met Bob  
Ik heb me daar vreselijk op verheugd  
Wij hebben daar heel veel over gepraat  
dochter Waarover precies  
moeder Over zijn wens om hier met jou  
bij mij in te trekken  
dochter Heeft hij dat gezegd  
moeder Hij wilde samen met mij oud worden  
dochter Samen met jou oud worden  
moeder En met jou  
Ook met jou natuurlijk  
Maar ook met mij  
Hij wilde heel graag hier bij mij komen wonen  
dochter Wanneer heeft hij dat gezegd

moeder Meerdere malen

We hebben het er meerdere malen over gehad  
dochter Ik weet daar niks van

Ik ben bang dat die fantasie een leugen was  
moeder Het was geen fantasie

Je vaders werkkamer zou zijn kamer worden  
Hij heeft de boeken al aangekruist die mochten blijven staan  
dochter Dat gaat toch te ver

moeder Waarom

Dat zijn hele goede boeken  
En als hij er toch nog wat aan heeft  
Papa zou dat helemaal niet erg vinden  
Het is zijn eigen schoonzoon

dochter Mama je praat hier over papa en zijn boeken

moeder Boeken zijn maar boeken

dochter Je praat over papa zijn boeken na papa zijn dood

moeder Die man is ziek en die gaat op een dag dood

Dat gaat gewoon gebeuren  
Dat risico loop je met een zieke man

dochter Mama

Papa is niet ziek  
Papa is tegenwoordig kerngezond  
En jij hebt het over zijn dood

moeder Papa heeft twee keer kanker gehad schat

En een hartaanval

dochter Het lijkt wel of je je op zijn dood verheugt  
moeder Ik verheugde me op jullie hier  
dochter Wij wilden naar het buitenland  
Wij hadden serieuze plannen om naar Italië te vertrekken  
moeder Is dat waar  
dochter Wij wilden emigreren  
moeder Dat lieg je  
dochter Waarom zou ik liegen  
moeder Omdat je jaloers bent op de band die ik met Bob had  
dochter Hij heette Roberto  
moeder En nog steeds  
Ook na zijn dood voel ik die band nog heel sterk  
Kijk naar zijn foto  
Kijk naar zijn portret  
dochter Wij zouden naar Italië  
Terug naar zijn roots  
Terug naar de laars  
moeder Hij is hier geboren  
dochter Maar zijn grootouders waren immigranten weet je nog  
Wij stonden op het punt om te vertrekken toen hij ziek werd  
moeder Je liegt  
Bob zou hier komen wonen bij mij  
Heeft hij het daar niet met jou over gehad  
dochter Nee nooit  
Roberto wilde weg uit Nederland

moeder Vond hij het hier niet meer leuk

dochter Roberto had schoon genoeg van Nederland

Heeft hij je nooit verteld over de plannen die wij maakten

moeder Nooit

Heeft hij jou nooit verteld over de plannen die wij maakten

dochter Nee

Of

Inderdaad herinner ik me dat hij eens thuiskwam en zoiets zei als

Jouw moeder denkt dat ik bij haar kom wonen

moeder Denkt

dochter Ja

Hij zei

Jouw moeder denkt dat ik

Of wij bij haar komen wonen

moeder Zei hij denkt

dochter Nee

Hij zei

Jouw moeder gelooft

Hij zei

Jouw moeder gelooft dat wanneer jouw vader doodgaat ik bij haar

kom wonen en ze gelooft dat jij meekomt

moeder Gelooft

dochter Dat was de eerste en de laatste keer dat we het er over

hadden

Het betekende niks voor hem

moeder Dat is niet waar  
dochter Jij betekende ook niet veel voor hem  
moeder Ik betekende heel veel voor hem  
dochter Jij dacht dat je veel voor hem betekende  
Dat jij voor hem net zoveel betekende als hij voor jou  
Maar je betekende eigenlijk niks  
moeder Ik was als een moeder voor hem  
dochter Je betekende wel iets natuurlijk  
Als schoonmoeder  
Maar daar bleef het bij  
moeder Hij hield van mij  
dochter Hij hield niet echt van jou  
moeder Hij hield van mij  
Ik voelde dat hij van mij hield  
dochter Ja natuurlijk  
Hij was aardig tegen je en galant  
Omdat je mijn moeder was  
Zijn schoonmoeder  
Maar eigenlijk...  
Ik weet niet of ik dit moet zeggen  
moeder Wat niet zeggen  
dochter Mocht hij je niet  
moeder Niet  
dochter Ja  
Nee



Eigenlijk mocht hij je niet  
moeder Dat is niet waar  
dochter Wie kan het beter weten  
moeder Dat is niet waar  
dochter Mama ik zeg het je toch  
moeder Dit is vals  
dochter Hij mocht je niet  
Niet echt in iedergeval  
moeder Dit is heel vals  
dochter Eens moet je het weten  
moeder Je bent jaloers  
Op wat wij hadden  
dochter Nee hoor want jullie hadden niet zoveel  
Jij denkt dat jullie wat hadden  
Maar dat wat jullie hadden zit vooral in jouw hoofd  
Het zat niet in het zijne  
moeder Hij kwam hier elke week  
dochter Omdat je werk van hem kocht  
Hij verdiende aan jou  
Jij was zijn beste klant  
moeder O wat slecht  
dochter Nee hoor  
Zo werkt economie  
Vraag en aanbod  
Een kunstenaar wil zijn werk verkopen

moeder Mijn vraag was gebaseerd op liefde

En uit respect voor zijn talent

En zijn aanbod ook

dochter Wat bedoel je daarmee

moeder Dat wat hij aanbood

dochter Wat bood hij dan aan

moeder Jij weet zoveel niet van mij en Bob

dochter Ik weet precies hoe hij over jou dacht mama

Jij betekende niks voor hem

Behalve financieël

Finacieël betekende je heel veel

moeder Bob vond hier een thuis

Een thuis dat hij elders niet vond

dochter Roberto had gewoon zijn thuis bij mij

moeder Bij mij vond hij iets anders dan bij jou

dochter Hij vond hier geld

moeder Hij vond hier warmte

*vader op met koffie*

vader Koffie

dochter Papa wil jij even een groot mes voor mij halen

moeder Wat moet jij met een mes

dochter Ik ga je doodsteken

moeder Ze gaat me doodsteken

Nou ze doet maar  
Ik ben er klaar voor  
dochter Ik wil taart  
moeder Maar ik heb lasagna  
dochter Ik heb behoefte aan wat zoets

*vader af*

dochter Roberto vond hier geen warmte hoor mama  
Hij vond hier geld  
moeder Ik heb hem nooit geld gegeven  
dochter Je hebt hem toch voor zijn werk betaald  
moeder Ik heb hem niet met geld betaald  
dochter Hoe heb jij hem dan betaald  
moeder Ik heb hem veel minder gegeven dan het werk waard was  
dochter Hoe weet jij wat zijn werk waard was  
Jij was zijn enige koper  
moeder Ik heb heus wel verstand van kunst  
Ik zie echt wel of iemand gevoel heeft voor compositie en kleur  
En een beetje kan tekenen  
Ik heb hem gesteund  
Dat is waar  
En hij mij  
dochter Hoezo hij jou  
Waarom heeft hij jou gesteund

moeder Hij heeft mijn leven zin gegeven

Papa had jou

Maar ik had niemand

dochter Roberto is dood en kan het niet meer bevestigen

Maar ik weet dat jij niks voor hem betekende

Behalve financieel

Finacieel betekende je heel veel

Terwijl hij je eigenlijk niet mocht

En niet langer dan een halve dag met jou in huis kon zijn

Langer dan een halve dag met je moeder zei hij en ik stik

Ik stik

Dat zei hij heel vaak als hij hier was geweest

En ik snapte dat

Ik snapte dat heel goed

*dochter loopt naar het raam en kijkt door luxaflex naar buiten*

moeder Hij vond het hier heerlijk

Hij wilde hier wonen

Met mij

Met ons

Hij hield van jou

Maar hij hield ook van mij

Hij hield van mijn eten

Hij vond mijn eten...

Mijn eten...

Waar is mijn eten

Ik heb zijn lievelingseten voor vanavond

*vader op met mes*

moeder Schat is dat al ontdooid

Ik heb lasagna

*dochter neemt het mes aan*

dochter Mama ik help je uit de droom

Hij vond jouw eten niet lekker

Hij zei

Je moeder denkt dat ze Italiaans kan koken

Maar dat kan ze niet

Spaghetti met een beetje tomatensaus maakt nog geen Pasta

Arabiata

Hij gaf niks om jouw eten

moeder O wat doe jij mij een pijn

Je neemt me het allerlaatste af

Het laatste dat ik heb

Waarom doe je dat

dochter Omdat je er om vraagt

moeder Wat heb ik dan gevraagd

dochter Om de waarheid  
moeder Ik heb daar nooit om gevraagd  
dochter Ik vind dat je het moet weten  
moeder Ik wil het niet weten

Wat doe je me aan

Hoor je wat ze doet

Uitgerekend deze dag

Het is niet waar dat Bob mij niet mocht

Hij was dol op mij

Hij kwam hier graag

Hij kwam hier vaak

Hij kwam hier wonen

Dat was het plan

dochter We zouden naar Italië mama

Je was hem toch wel kwijtgeraakt

moeder Mijn Bobbie

Mijn oogappel

Voor altijd kwijt

*moeder af*

*korte stilte*

vader Was dat nou nodig

dochter Ze moet stoppen met geloven in iets dat nooit had gekund

vader Zouden jullie echt naar Italië

dochter Nee

vader Je bent te hard voor haar

Ze is in de rouw en weet niet wat ze zegt

dochter Ze is niet in de rouw

Er is iets anders

Ze is totaal ongeremd

vader Ze is kapot van de dood van Bob

dochter Dat is toch niet normaal papa

vader Je moeder is nou eenmaal een bijzonder mens

dochter Mijn moeder is de weg kwijt

vader Dat valt wel mee

En soms is ze best vrolijk

dochter Ja

Als ze gedronken heeft

Papa mama moet naar buiten

En daar moet jij voor zorgen

vader Hoe kan ik daarvoor zorgen

dochter Geen boodschappen meer voor haar doen

Ze moet zelf naar buiten

vader Dat doe ik niet

Het moet hier wel een beetje leefbaar blijven

*moeder op*

moeder Wat deed ik daar nou in de keuken

Ik ging iets pakken

Maar toen ik daar was wist ik het niet meer wat ik daar deed  
dochter Ben je op weg naar de koelkast je eigen route kwijtgeraakt  
moeder Waar is mijn glas

Ach schat

Ik ging naar de keuken om mijn glas  
Wil jij mij even bijvullen  
dochter Waarom doe je het zelf niet  
moeder Omdat ik graag wil dat papa het voor me doet

*vader af*

dochter Je bent dronken mama

moeder Ach welnee

dochter Je moet niet meer drinken

Je kan er niet tegen

En het is slecht voor je geheugen

moeder Met mijn geheugen is niks mis

dochter Je staat in de keuken en je weet niet meer waarom je daar  
staat

moeder Dat overkomt iedereen wel eens

Ik kan me nog goed herinneren dat ik met Bob in de keuken stond  
omdat hij honger had ofzo

Die jongen had altijd honger als hij hier kwam

kreeg hij bij jou wel lekker te eten



*dochter loopt naar de luxaflex en kijkt naar buiten*

dochter Kunnen we het echt over niets anders dan over Roberto hebben vandaag

moeder Jij praat niet graag meer over Bob hè  
Hield jij wel van Bob

dochter Hij was mijn man

moeder Van een man hou je anders dan van een zoon

dochter Hij was je zoon niet  
Hij was je schoonzoon

moeder Hij was als een zoon

Dat kun jij niet begrijpen omdat je zelf geen kinderen hebt

Omdat je zelf geen kinderen wilde

Geen kinderen kon

Geen kinderen hebt kunnen krijgen

dochter Oké genoeg nu

Tot hier

Ophouden

moeder Nu moet ik ophouden

dochter Ja

moeder Maar het is toch zo

Jij hebt geen kinderen kunnen krijgen

dochter Ik kon het wel

Maar ik wilde het niet

moeder Nee nee nee

Je wilde het niet

omdat je het niet kon

Jij kon geen kind krijgen

dochter Ik kon het wel

moeder Jij hebt hem geen kind kunnen geven

En nu neem jij hem mij af

Mijn zoon

Mijn kind

dochter *verslikt zich* Ik ben jouw kind

Ik ben jouw enige kind

moeder Jij zegt dat hij niet van mij hield

Maar ik weet niet of hij nog wel van jou hield

dochter Ik was zijn grote liefde

moeder Ik had de indruk dat hij zich aan het losmaken was

dochter Niet van mij

Van Nederland

moeder Nee er was iets anders

Ik weet het niet precies

Maar...

dochter Maar wat

moeder Kinderloosheid knaagde aan hem

dochter Roberto wilde geen kind

moeder Dat zeg jij

Maar ik weet dat Bob graag vader wilde zijn

dochter Wij hebben er samen voor gekozen om geen kind te krijgen  
moeder Ik weet wel beter schat  
dochter Noem me geen schat  
moeder Ik noem je zoals ik je noemen wil  
dochter Roberto wilde geen kinderen  
moeder En ik denk dat hij dat wel wilde  
dochter Roberto zijn vrijheid was alles voor hem  
moeder Maar hij had ook instinct  
dochter Wat voor instinct  
moeder Het instinct dat jij mist  
    Het instinct je voort te willen planten  
dochter Zeg jij dat Roberto zich voort wilde planten  
moeder Hij kon het er met jou niet over hebben zei hij  
dochter We hebben het er heel veel over gehad  
    Hij zei als jij niet wil dan wil ik ook niet  
moeder Zie je wel  
dochter Wat  
moeder Hij wilde wel  
    Maar jij wilde niet  
    Met jou kon hij het er niet over hebben  
    Maar wel met mij  
dochter Je liegt  
moeder Ik weet dat die jongen heel graag vader had willen worden  
    Wij hebben het daar vaak over gehad  
dochter Je liegt mama

moeder Hij vader

Ik oma

En hoe we dat misten

dochter Hou op

moeder We verlangden naar een kleine Bobbie

dochter Ophouden mama

moeder Maar jij wilde niet

Of kon het niet

dochter Hou op

moeder Dus bleef hij ongewenst kinderloos

Door jouw besluit

Of door onvruchtbaarheid

dochter Ik ben niet onvruchtbaar

moeder Maar je hebt geen kinderen met hem gekregen

dochter Nee

...

Uiteindelijk niet nee

*stilte*

dochter Waarom zou hij dingen met jou bespreken

Die hij niet met mij besprak

moeder Omdat het met jou niet meer bespreekbaar was

Hij leed daaronder

Mama zei hij...

dochter Hij zei geen mama

Hij heeft nooit mama tegen jou gezegd

moeder Niet waar jij bij was

Omdat hij wist dat jij een hekel aan mij had

Maar als we samen waren dan zei hij mama

dochter Papa!

moeder Waar heb je papa voor nodig

dochter Ik wil weten of het waar is wat je zegt

moeder Het is waar

dochter Papa!

moeder Wij hadden een band als moeder en zoon

dochter Papa!

moeder Nu roep je om je vader

dochter Papa!

moeder Altijd weer roepen om je vader als je het niet van mij winnen kunt

Maar je vader is er niet

Die zit waarschijnlijk weer op het toilet

Zoals hij altijd op het toilet zit wanneer je hem nodig hebt

Maar ik zal hem voor je gaan zoeken

Dan kan ik meteen naar de lasagna kijken

*moeder af met leeg glas*

*vader op*

dochter Papa!  
vader Wat is er  
Wat is er gebeurd  
dochter Waar was je  
vader Ik zat even in de auto  
Bij je vriend  
Hij is van mijn generatie  
Dat praat heel leuk  
En hij heeft mooie muziek op staan  
dochter Ik ga  
vader Wacht nou even  
Hij komt zo ook  
Ik heb hem een borrel beloofd  
dochter Laat maar  
vader Je moeder vind dat vast gezellig  
Die drinkt graag samen  
Dat vind ze nog leuker dan alleen  
dochter Ik heb hem veel te lang laten wachten  
vader En je moeder dan  
dochter Mijn moeder kan mij heel goed missen  
Mijn moeder heeft mij helemaal niet nodig  
Sterker nog  
Ik besta niet eens in de ogen van mijn moeder  
vader Hoe kun je dat zeggen  
dochter Kijk naar dat portret

Kijk naar die man  
Hoe die hier middenin de kamer hangt  
En waaraan hangt het  
Aan de spijker waar ik eerst hing  
Ze heeft hem voor mij vervangen

*dochter af*

vader Wacht nou even  
Niet meteen gaan  
Ik geef je wat mee

*vader af*

*moeder op met vol glas*

*moeder alleen*

*vader op met orchidee*

moeder Ik vind de orchidee zo'n droevige bloem  
Voor wie is die  
vader Voor haar  
Waar is ze  
moeder Ach natuurlijk...  
Altijd weer voor haar  
vader Dit is een soldaatje

Hij heet Orchis militaris omdat vijf van de zes kroonblaadjes naar elkaar toegebogen zijn en zo samen een soort van helmpje vormen  
De slippen zijn niet lang en dun zoals bij de Bokkenorchis of  
Poppenorchis

Er zijn geen tandjes of slipjes op de onderlip zoals bij het Hondskruid  
moeder Ja stil maar weer lieverd

Je weet dat ik slecht tegen orchideeën kan

Mij maken ze vreselijk somber

vader Ik wilde haar deze meegeven

moeder Is ze weg

Laat ze ons zitten met de lasagna

Hij staat in de oven

Dat is nu veel te veel voor ons natuurlijk

Zo'n hele bak

Ik heb sowieso geen honger

vader Ik kan jullie geen moment met z'n tweeën laten

Nu is ze weg en zitten wij weer alleen

moeder Wat zeg je

Of zei je niks

vader Ik zei dat ze weg is

En wij weer alleen zitten

moeder Ja

Weg

Haal hem ook maar weg

vader Weet je het zeker



moeder Ja

Weg

*hij haalt de foto van de muur*

vader Wat moeten we nu met die spijker

moeder Het liefste hing ik mezelf er aan op

vader Goed idee

moeder Denk je dat ik komedie zit te spelen

vader Zal ik het eens halen

moeder Wat wil je halen

vader Dat portret

Dat Robbert van jou schilderde

moeder O dat

vader Ik heb het altijd mooi gevonden

moeder Weet je waar het staat

vader Ja natuurlijk weet ik waar het staat

*vader af*

*moeder alleen*

*dochter op*

moeder Ach

Gelukkig

Daar ben je weer

*dochter pakt haar kinderfoto die op de grond staat en loopt weer af*

moeder *roept haar na*

Moet papa er geen plastic tasje omheen doen  
*tegen het portret van Bob dat op de grond staat*

Dag kind

Dag lieve

Dag mooie jongen

God wat mis ik je

Het zijn altijd de verkeerden die doodgaan

Zeg eens eerlijk

Jij hield toch van mij

Jij hield van mij zoals ik van jou

Wij hielden van elkaar

Jij was mijn jongen

Mijn altijd al gewenste jongen

En nou ben je dood

Altijd weer de verkeerden

De lieven die gaan en de lastigen die blijven

En de saaien

Die blijven ook

Het zal daar wel gezellig...

*vader op*

vader Tegen wie praat je

moeder Niemand

vader Praat jij tegen die foto

moeder Ik moet toch tegen iemand praten

*vader hangt het schilderij op*

vader Het hangt hier mooi

moeder Ja

vader Heel mooi

moeder Vind je het mooi

vader Ja

moeder Dit is wat hij in mij zag

Bob zag dingen die niemand anders zag

Hij heeft zo mooi naar mij gekeken

Maar het was niet makkelijk hoor

Om zo lang stil te zitten

vader Nee

Neen

Ja neen

Dat zal wel niet

moeder Bob raakte mij aan met zijn ogen

vader Hoe bedoel je dat

moeder Bob heeft mij gezien

vader Ja ja ja

moeder Dus heb ik mij laten zien

vader Ja ja ja

Je bent mooi in die zachte tinten

moeder Ik was gelukkig

vader Ja ja ja

moeder Ik werd door hem op een voetstuk gezet

Mag ik je zien mama zei hij

vader Zei hij mama

moeder En ik dacht

Natuurlijk

Iemand die dat zo vraagt die mag mij zien

vader En waar was ik

Als dat gebeurde

moeder Jij stond in je kas

Te praten tegen je orchideeën

vader Ik praat graag tegen mijn orchideeën ja

Daar worden ze mooi van

moeder Jouw orchideeën worden steeds mooier

Maar naar mij kijk je al jaren niet meer

vader Dat is niet zo

moeder Jawel

Eigenlijk meteen al na haar geboorte

Alleen nog maar oog voor haar

vader Maar ze was toch ook prachtig

moeder Totdat ze het huis uitging  
Toen werden het de orchideeën  
Ik heb het wel gezien hoor  
Ik heb het ook wel begrepen  
Maar jij was er niet meer  
vader Was dat zo  
moeder Je hebt je helemaal in jezelf terug-  
getrokken  
vader Hoe denk je dat dat kwam  
moeder Ik heb geen idee schat  
Het zal je karakter wel wezen  
vader We hadden dit ding veel eerder van zolder moeten halen  
Het is mooi  
Of ik bedoel  
Jij bent mooi  
Ja je bent erg mooi hier  
moeder Ach welnee  
Ik ben niet mooi  
Nooit geweest  
Zit nou maar niet te liegen  
vader Nee het is waar  
Ik zwets maar wat  
moeder Je complimenten zijn weer bedroevend  
vader Je ziet er goed uit  
Dat bedoelde ik

moeder Beter dan nu bedoelde je  
vader Was het zomer ofzo  
moeder Wanneer  
vader Toen dat schilderij werd gemaakt  
moeder Dat weet ik niet meer  
vader Je moet weer eens bij me in de tuin komen zitten  
Zonlicht zal je goed doen  
moeder Ja  
vader Zal ik de luxaflex open doen  
Zodat we het beter kunnen zien  
moeder Doe maar

*vader loopt naar de luxaflex en zet hem open*

vader Ze zijn er nog

*moeder staat op  
ze kijken samen door de luxaflex*

moeder Wat zitten ze daar te doen in die auto  
Zouden ze het niet koud hebben  
Die nieuwe jas was niet zo dik  
En hij in die dunne regenjas  
vader Zal ik vragen of ze binnen willen komen  
moeder Doe maar niet

Ik heb gedronken

En ik ben moe

*ze pakt de orchidee en duwt hem in zijn handen*

Ga haar deze maar brengen

*vader af met orchidee*

*moeder kijkt door luxaflex en gaat weer zitten*

*ze kijkt naar haar portret*

moeder Het waren hele fijne uren

Waarin de tijd stilstond

En de wereld buiten ons niet bestond

Maar dat zal niemand ooit begrijpen

En omdat niemand het ooit begrijpt

heb ik ook geen zin om het uit te leggen

*moeder af*

*dochter op*

*ziet het schilderij van haar moeder*

dochter O mijn god

Wat is dit nou weer

*vader op*

vader Waar is je moeder

dochter Papa wat is dit

vader Een portret van je moeder

dochter Ja dat zie ik

vader Dat Robbert ooit maakte

dochter Dat zie ik ook

Hij heeft het gesigneerd

vader Een paar jaar terug poseerde ze voor hem

dochter Wist jij daarvan

vader Ja

Ja dat wist ik ja

dochter Ze is naakt papa

vader Ik weet het

dochter Bloot

Dat wil zeggen

Zonder kleren

vader Ze hadden een hele sterke band

dochter Een hele sterke band

vader Ja

dochter Een hele sterke band

vader Ja

dochter Is dat alles wat je er over kunt zeggen

vader Ja



dochter Maar wat vind jij hiervan  
vader Ik vind het mooi  
    Je moeder staat er mooi op  
    Het is heel mooi geschilderd  
    Roberto was een goeie schilder  
dochter Hij was een hele goeie schilder ja  
    Maar mama is hier bloot papa  
    Het is een naaktportret  
    Weet je wat dat betekent  
vader Wat  
dochter Dat ze zich voor hem heeft uitgetrokken  
vader Het is kunst  
dochter Kunst!  
    Roberto was haar schoonzoon  
vader Blijkbaar inspireerde ze hem  
    En het deed je moeder goed  
dochter Wat deed haar goed  
vader Het poseren  
    Het stilzitten  
    Het samen aan iets werken  
dochter Samen aan iets werken  
    Waar werkte ze dan samen aan  
vader Aan haar portret  
dochter Is het dan waar wat mama zegt  
vader Ja

dochter En jij wist daar altijd al van

vader Ja

dochter Waarom heb je mij daar nooit iets over verteld

vader Wat had ik erover moeten vertellen

dochter Iets

Iets over wat hier gaande was

vader Maar er was hier niks gaande

dochter En dat poseren

En dat samen ergens aan werken dan

vader Mag hij haar niet schilderen

Een schilder moet schilderen

Een schilder heeft modellen nodig

Jonge modellen

Oude modellen

Grote modellen

Kleine modellen

Mooie modellen

Jij hebt toch ook voor hem...

dochter Je had het me moeten vertellen

vader Ik heb niet het gevoel dat dat aan mij was

dochter Aan wie was het dan

...

Papa

...

Papa

...

Geef je nog antwoord

vader Ja ja ja

dochter Aan wie was het dan

vader Ik denk gewoon aan hem

Aan Robbert

Aan Rob

Bob Roberto Bobbie

dochter Hij heeft er nooit iets over gezegd

...

We praatten nooit veel over zijn werk

Wel over het mijne maar bijna nooit over het zijne

Hij ging gewoon zijn gang

En ik liet hem daarin gaan

*ze kijkt lang naar schilderij*

Misschien heb je gelijk

En betekende het niks

...

Stond mama gewoon model

...

Niks meer en niks minder

Een model

Een ouder model

vader Ja

dochter Denk je niet

vader Ja

dochter Gewoon

Een ouder model

Een ouder wordend model

Natuurlijk

Het stelde niks voor

Toch papa

Het stelde niks voor toch

vader Nee

Het stelde niks voor

Maar ...

Het is wel een knap schilderij

Je moeder staat er mooi op

Hij heeft haar heel goed gevangen

Precies zoals ze was

Precies zoals ze is

Je moet er niks achter zoeken

Het deed haar goed

Een beetje aandacht

dochter Stilzitten en ergens samen aan werken

vader Ja

Kijk nou eens naar haar

Hoe mooi ze is

dochter Maar ze is mijn moeder  
vader Mag een moeder niet mooi zijn

dochter Ja natuurlijk wel  
Maar niet voor mijn man

vader Hij was een schilder  
Die leeft van schoonheid  
Ook als het zijn schoonmoeder is

...

Snap je dat kindje

dochter Ik weet het niet hoor papa

vader Zeg maar ja

dochter Ik weet het niet

vader Zeg maar ja

Probeer het gewoon

dochter Oké

Ik zeg ja

...

Voor jou

vader Dan zal ik jou een geheim vertellen

dochter Waarover

vader Over dat schilderij

dochter Wat nou weer

Ik kan niet heel veel meer aan vandaag

Ik kan echt niet veel meer aan

vader Het was een cadeau van haar voor mij

dochter Dat schilderij

Voor jou

vader Ik heb me nooit afgevraagd waarom

dochter Ik snap wel waarom

Maar waarom heb je het niet opgehangen

vader Goeie vraag

dochter Dan hadden we er samen naar kunnen kijken

Dan hadden we er met Robbert naar kunnen kijken

Dan hadden we gewoon samen met Roberto naar mama kunnen  
kijken

vader Ja dat is een hele goeie vraag

Maar ik heb er geen antwoord op

...

Waar is je moeder eigenlijk

*vader af*

*moeder op*

dochter Mam

moeder Ben je daar weer

Was je weer wat vergeten

dochter Nee

...

Ik vergeef je

moeder Waarvoor

dochter Voor  
moeder Voor wat schat  
dochter Voor alles  
moeder Ik heb toch niks verkeerds gedaan  
dochter Maar je moet mij ook vergeven  
moeder Dat is goed hoor  
Ik weet alleen niet hoe dat moet  
dochter We moeten we elkaars handen vastpakken  
Woorden van vergiffenis uitspreken  
moeder Woorden van vergiffenis  
Hoe kom je daarbij  
dochter Gewoon zeggen ik vergeef je  
moeder Waarom  
dochter Doe nou even mee  
moeder Ik doe toch mee  
dochter En dan moeten we hard in elkaars handen knijpen  
moeder Dat lukt me niet schat  
Knijpen daar heb ik de kracht niet meer voor  
dochter Dan knijp ik wel

*ze pakt de handen van haar moeder vast en knijpt*

moeder Auw  
Je doet me pijn  
dochter Zeg het maar

moeder Wat  
dochter Ik vergeef je  
moeder Ja ik vergeef je  
Mag ik nu weer gaan zitten  
dochter Ik moet het ook nog tegen jou zeggen  
Mama ik vergeef...  
moeder Auw je doet me alweer pijn  
dochter Hè mama  
Verpest het nou niet  
moeder Dit duurt me veel te lang  
dochter We moeten er de tijd voor nemen  
moeder Dat vergeven duurt me alweer veel te lang  
dochter We moeten er echt tijd voor nemen anders lukt het niet  
Dan lukt het ons nooit meer mama  
moeder Kan het niet zonder die handen  
dochter Nee  
moeder Maar dan moet je niet zo hard knijpen  
dochter Dat knijpen hoort erbij  
moeder Jij wil maar niet begrijpen dat ik heel heel moe ben  
dochter Dat wil ik best  
moeder Jij denkt dat ik nog steeds alles kan  
dochter Nee hoor dat denk ik niet  
moeder Ik ben gebroken  
dochter Mama  
Genoeg nu over jou!



Kunnen we alsjeblieft het vergeven doen  
moeder Schat ik ben alweer zo moe  
Ik moet gaan liggen

*moeder gaat op de bank liggen*

Waar is dat dekentje  
Ik heb het koud  
Je vader zou een dekentje voor me halen

*dochter trekt haar jas – voor het eerst – uit en legt hem over haar  
heen*

Waar is je vader  
Hij moet de lasagna uit de oven halen  
Ik heb lasagna gemaakt  
dochter Gehaald  
moeder Dat bedoel ik  
Gehaald  
dochter Laten halen toch  
moeder Ja door je vader  
Die moet je af en toe op pad sturen  
Anders staat hij de hele dag in zijn kas  
Tegen zijn orchideeën te praten  
dochter Wees blij dat hij iets heeft waar hij gelukkig van wordt

moeder Ach dat geluk van je vader

dochter Je moet lief zijn hoor

Voor papa

Op een dag is hij dood

En je denkt nu

Lekker rustig

Maar dat is niet rustig

Dat is heel onrustig mama

Wanneer je man dood is

Daar heb jij geen idee van

Dat kun jij je niet voorstellen

Mam

Mama

moeder Wat is er

dochter Luister je wel

moeder Luisteren naar wat

Zeg wil die man van jou niet even binnen-  
komen

dochter Nee

De volgende keer

De volgende keer wil hij heel graag binnen-  
komen maar vandaag niet

Vandaag is voor ons

Voor ons samen

moeder Hij zal wel honger hebben

dochter We gaan zo ergens eten

moeder Maar ik heb eten

En ik heb ook drinken

*moeder staat op*

*moeder af*

*dochter lang alleen met schilderij*

*moeder weer op met de lasagna*

*twee vorken, twee glazen en de fles Chablis*

moeder Kan iemand even een dekentje voor mij pakken en die over  
mijn schouders slaan

dochter Waar ga je met die wijn en die lasagna naartoe

moeder Ik ga die man wat te eten en te drinken brengen

Die zit daar nu al zo lang alleen in zijn auto

dochter Jij wilde hem niet binnen laten

moeder Ja lieverd

Ik weet het

dochter Jij wilde hem niet ontmoeten

moeder Vergeef me schat

Ik ben van gedachten veranderd

dochter Hij en ik gaan zo samen ergens wat eten

moeder Hij heeft vast honger

En voor je vader en mij is dit toch veel te veel

Nou...

Wat staan je daar  
Mag ik er langs  
dochter Nee  
moeder Wat nee  
dochter Wat ik zeg  
Nee mama  
Je mag er niet langs  
moeder Ik wil erlangs  
Laat me erlangs  
dochter Mama  
Je blijft hier  
moeder Ik heb lasagna voor die man  
dochter We gaan uit eten  
moeder Die man heeft honger  
Je hebt hem de hele middag zonder eten en drinken in de auto  
gelaten  
dochter Door wie kwam dat  
moeder Kwam dat door mij  
Jij stond hier taart te eten met je vader  
dochter Mama!  
moeder Ja wat is er  
dochter Papa!  
moeder Daar gaan we weer

*vader op*

vader Wat gebeurt hier  
moeder Mag ik er langs  
Mijn lasagna wordt koud  
vader Waar ga je naartoe  
dochter Papa hou haar tegen  
moeder Hou me niet tegen  
dochter Hou haar tegen papa  
vader Ik ga niet met je moeder vechten lieverd  
dochter Maar doe iets  
vader Wat moet ik doen  
dochter Haar tegenhouden  
vader Maar waar gaat ze dan naartoe  
moeder Laat me erlangs  
dochter Als jij het niet doet  
Dan doe ik het  
Mama  
Genoeg!  
Genoeg nu  
Geef mij die fles en die glazen  
En nu ga je rustig zitten  
moeder Ik ben je hondje niet  
dochter Zitten zeg ik  
Zitten mama!  
Je gaat nu zitten

En je blijft zitten

*ze duwt haar moeder op de bank en neemt de regie*

Papa pak jij vier borden

Ik ga hem halen

moeder Maar

Eten we dan niet aan tafel

dochter Papa vier borden

Twee extra glazen

Twee extra vorken

En een opscheplepel

We eten vandaag met ons bord op schoot

En jij mama blijft zitten waar je zit

Wij zijn zo terug

*dochter af*

*vader af*

*moeder alleen op de bank met lasagna op schoot*

*dochter op met vader en vriend*

*moeder zit nog steeds met de lasagna op schoot*

dochter Mama dit is Marco

Marco dit is mijn moeder

moeder Ik dacht dat hij Harry heette

vriend Dag

Ik ben Marco

moeder Dag Marco

Ben je daar

vriend Ja

moeder Ze heeft je lang op de parkeerplaats laten zitten hè

marco Dat valt best mee

moeder Je zult wel honger hebben

Hou je van Italiaans

vriend Ja

moeder En lust je er een lekker glaasje bij

Ik heb een heerlijke Chablis

Of heb je liever een Chardonnay

vriend Nee

moeder Kom maar hier zitten

Na die hele middag in de auto

...

Nou wat staan jullie daar

Komen jullie ook een hapje eten

Ik heb lasagna gemaakt

dochter Gehaald

moeder Ja

Gehaald ja

vader Laten halen

moeder Ja ja ja laten halen ja

Omdat ik zelf niks meer kan

Ik kan niks meer

Niemand hier gelooft me

Maar het is echt waar

Marco

Heb jij je niet vreselijk verveeld daar in die auto

vriend Dat valt wel mee

moeder Zeg jij op alles

Dat valt wel mee

vriend Ik had mijn boek op de achterbank liggen

moeder Heb je in je eigen boek zitten lezen

vriend Ja

moeder Heb jij zin om mij een stukje voor te lezen

Mijn dochter vertelde dat je zo prachtig over je moeder hebt  
geschreven

En dat ze daar zo van moest huilen

Dat wil ik ook wel

Eens één keertje heel goed huilen

Je zou eens moeten weten hoe hard ik zou huilen

wanneer niets mij meer tegenhield

omdat ik ook wel weet

dat het heel vervelend is

wanneer ik huil

Maar misschien dat jij het niet erg vindt Marco



Jij weet wat rouw is  
vriend Ja  
moeder Hield je van je moeder  
vriend Ja  
moeder Och wat heerlijk  
Een jongen die van z'n moeder houdt  
Begin maar met lezen jongen  
Begin maar  
dochter Maar mama moet dat nu  
moeder O  
Ja je hebt gelijk  
Eerst de lasagna  
En een vers glas wijn  
Waar is mijn glas  
Ach schat...

*Genoeg nu over jou* ging in première bij  
Hummelink en Stuurman op 9 december 2018  
in de Leidse Schouwburg

moeder            Ingeborg Elzevier

dochter    Annick Boer

vader            Peter Tuinman

marco            Marco Koot

Regie            Hanneke Braam

[www.hummelinckstuurman.nl](http://www.hummelinckstuurman.nl)

*Genoeg nu over jou* werd geschreven in opdracht van Arjen Stuurman voor Hummelinck Stuurman Theaterbureau ter ere van het zestigjarige toneeljubileum van Ingeborg Elzevier

Magne van den Berg (Enschede, 1967) studeerde in 1994 af aan de Mime Opleiding AHK in Amsterdam. Tot 1999 schreef en speelde ze haar eigen voorstellingen. Vanaf 2006 is ze zich volledig gaan richten op het schrijven. Twee jaar later won ze de laatste H.G. Van der Viesprijs voor *De lange nasleep van een korte mededeling*. De tekst werd vertaald en opgevoerd in het Duits en Engels. Het toneelstuk *Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden)* werd in 2014 geselecteerd voor het Neue Stücke Festival Wiesbaden en genomineerd voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2014. In 2019 wordt het stuk opgevoerd in Shanghai. Met *Ik speel geen Medea* won ze de Taalunie Toneelschrijfprijs 2016. Naast het schrijven van toneel maakt ze samen met Nicole Beutler voorstellingen. (1: *Songs, Piece, Liefdesverklaring, Role Model, Liefdesverklaring voor altijd*)

## Toneelwerk

*Liefdesverklaring voor altijd\** – 2018

*Genoeg nu over jou\** – 2018

*Ka-Blamm* – 2018

*Gender\** – 2017

*Ik speel geen Medea\** – 2015

*Liefdesverklaring\** – 2014

*Stel je bent een koe* – 2014

*Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden)\** – 2013

*De wending* – onderdeel van *Het geluk\** – 2012

*Vijf sec. erin eruit\** – 2011

*Huis\** – 2010

*Ik stond in een kutvoorstelling maar m'n haar*

*zat wel heel goed* – 2010

*Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt\** – 2009

*Halverwege omgedraaid\** – 2009

*De binnenkomst of je gaat tenslotte weer naar huis\** – 2008

*De lange nasleep van een korte mededeling\** – 2007

*Kale bomen ruisen niet\** – 2006

*Korte stilte, meisje begint* – 2002

*Op dagen van scherp licht* – 2001

*God woont in Texas* – 2000

Vertaald

*Im Bett meines Vaters umständehalber\**

*Das Lange Nachspiel einer kürzer Mitteilung\**

*Keale beammen rûzje net\**

*Big Aftermath of a small Disclosure\**

\*Deze teksten zijn uitgegeven in de reeks van De Nieuwe  
Toneelbibliotheek